

# Posthornet

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

05/11  
OKTOBER



BEFRIELSESNATTEN

SIDE 4

15 ÅRS JUBILÆUM  
– NYT ÆRESMEDLEM

SIDE 12

LYS OG LIVSGLÆDE

SIDE 14

FARVEL TIL  
KØBMAGERGADE

SIDE 20

DEN ÅRLIGE SOMMERTUR

SIDE 28

# Indhold

|                                                                           |    |
|---------------------------------------------------------------------------|----|
| Med posten gennem Befrielsesnatten                                        | 4  |
| Nordisk Kursus 2011                                                       | 9  |
| Intern Revisions Pensionistforenings<br>sommertur 2011 til Svendborg      | 10 |
| Ansøgning om ledige julelegater                                           | 11 |
| Sønderborg Postkontors Pensionistklub<br>15 års jubilæum – Nyt æresmedlem | 12 |
| Lys og livsglæde på Langsøhus                                             | 14 |
| Lys og livsglæde på Langsøhus - tilmelding                                | 16 |
| Københavns Post Seniorer lukker bakken                                    | 18 |
| Farvel til Købmagergade Postkontor "Postgården"                           | 20 |
| Turen til Andelslandsbyen                                                 | 22 |
| Klublivet i Fredericia                                                    | 24 |
| Postvæsenets Pensionistforening i Svendborg                               | 25 |
| Den årlige sommertur                                                      | 26 |
| Aktivitetsplan for 2012                                                   | 28 |
| Nyt fra Klubberne                                                         | 29 |



På pladsen holder de forskellige avisnattog til Nykøbing Falster, Kalundborg, Nakskov, Helsingør og Korsør-Fyn-Jylland Klar til afgang. Tidspunktet er kl. 03.00 om morgnen natten mellem den 4. og 5. maj 1945, befrielsesnatten kan den vist kaldes.

**side 4**

Vi skulle på en 2 timers sejltur i det sydfynske øhav – fra Svendborg til Valdemar Slot – med udflugtsbåden "Helge". Det var en pragtfuld sejltur i skønt solskinsvejr, festudvalget havde sørget for lidt flydende til ganen.

**side 10**



Efter en time på og omkring Himmelbjerg og dets dejlige natur, gik turen videre til Velling Koller, en dejlig kro syd for Silkeborg, her fik vi kaffe, underholdning og rundvisning af værten.

**side 25**

## Posthornet

Medlemsblad for Postpensionisternes  
Landsforening

Nr. 5-oktober 2011 - 11. årgang

### Redaktion og ekspedition:

Postpensionisternes  
Landsforening  
Brovadvej 51, Erritsø  
7000 Fredericia  
Telefon 75 92 60 23  
Telefontid: ma-to kl. 9-14, fre. 9-13  
Telefax 75 92 60 24  
E-mail: pl@postpensionisterne.dk  
www.postpensionisterne.dk

### Redaktion:

Henning Dam Krag (ansv.)  
I redaktionen Per Lund Simonsen  
og Tom A. Pedersen

Udkommer 6 gange om året  
i månederne februar, april, juni,  
august, oktober og december.

Udgivet i 5.900 eksemplarer.

Indlæg til næste nummer må være  
redaktionen i hænde senest den  
7. november 2011

ISSN nr. 1601-0485

### Design og grafisk produktion:

Kailow Graphic A/S  
Miljøcertificeret efter ISO 14001  
og arbejdsmiljøcertificeret efter  
OHSAS 18001.

### Bestyrelsen:

Formand: Henning Dam Krag,  
Telefon 75 92 76 81  
Mobil 40 34 73 36  
henning.dam.krag@profibermail.dk

### Næstformand:

Johnny Madsen, tlf. 43 63 36 86  
johnny.b.madsen@gmail.com

### Kasserer: Per Lindgaard

Tlf. 86 29 37 96  
aap@lindgaard.mail.dk

### Sekretær: Per Lund Simonsen,

tlf. 44 53 98 60  
per.simonsen@mail.dk

### Solveig Elbek, tlf. 97 12 54 97

s.elbek@mail.dk

### Leif Aage Hansen, tlf. 20 91 54 04

janeogleifaage@stofanet.dk

### Peter Andersen, tlf. 86 14 17 82

peter.and@oncable.dk

### Suppleanter:

Palle Husum Frederiksen, tlf. 98 31 02 58  
palle@frederiksen.mail.dk

### Niels Egon Hansen, tlf. 20 73 14 66

niels.farmand@gmail.com

Forsidefoto: Hans B. Henriksen  
Billedetekst til forside : Byhus på Fanø

Så er Folketingsvalget 2011 overstået, og Folketinget har fået den sammensætning, som vi vælgere har bestemt.

Folketingets medlemmer, uanset hvilken partifarve man kommer fra, skal nu tage stilling til og beslutte tusindvis af love, cirkulærer osv. Ret hurtigt vil de 179 medlemmer begynde at specialisere sig på vidensområder og lovgivningsområder.

Mange af Postpensionisternes Landsforenings medlemmer har sikkert snakket med alle "farver" af partier for at fremfører ønsker om, hvordan vi gerne vil bo og leve i Danmark.

Et af de mange tusinde sagsområder, der skal tages stilling i det nybesatte Folketing, er, hvordan de udsatte grupper i Danmark skal hjælpes, og hvordan denne hjælp skal finansieres.

Derfor har flere repræsentanter fra Landsforeningen haft fat i adskillige folketingskandidater for at fremføre vores synspunkter på dette område. Vi har prøvet at lave en opfølgning af diverse skriftlige henvendelser til partierne i "det gamle" Folketing på spørgsmålet om finansieringen af Satspuljerne. Den nye direkte henvendelse har givet meget forskellige reaktioner fra både "gamle" og nye folketingskandidater. Alle fik udleveret denne skriftlige hilsen:

## **Satspuljerne i dag og fremover?**

*Kære Folketingskandidat.*

*Satspuljeforliget, som samtlige partier med undtagelse af Enhedslisten indførte i begyndelse af 1990'erne, finansieres ved, at overførselsindkomsterne reguleres med 0,3 procent mindre end lønudviklingen.*

*De penge er blevet overført til satspuljen, som går til socialt udsatte grupper.*

*Denne automatiske mekanisme koster årligt en folkepensionist 5.500 kr., en førtidspensionist 7.000 kr. og en dagpengemodtager 8.500 kr., viser tidligere beregninger fra Finansministeriet.*

*Disse grupper har man over de seneste årtier på urimelig vis taget ganske mange penge fra. Man har taget fra de svageste for at finansiere politikernes "dårlige samvittighed".*

*I stedet for at pålægge modtagere af overførselsindkomst en ekstra skat, burde Folketingets politikere vende ansigtet til musikken og erkende, at det er en samfundsopgave (Finansloven) at finansiere og hjælpe de socialt udsatte grupper.*

*Vil du og dit parti arbejde for at ændre ovenstående urimelige skat, således at reguleringen af overførselsindkomster fremover bliver 100 procent i forhold til pris- og lønudviklingen?*

Med ønsket om, at Danmarks mange tusinde på overførselsindkomst får en "løn", som de kan leve af, ønsker Postpensionisternes Landsforening hermed det nye Folketing tillykke med valget og en rigtig god arbejdslyst.

**Henning Dam Krag**  
Formand



# Med posten gennem

*Befrielsesbudskabet over BBC om aftenen den 4. maj 1945 udløste en sand glædesrus i den danske befolkning. Alle, der oplevede befrielsen, har sine egne erindringsbilleder. Sporvogne med jublende mennesker på taget. Mørklægningsgardiner, der rives ned og smides ud ad vinduet. Karlene på gårdene, der slog tam - tam på spande og junger. Og naboer, der måske før kun havde nikket afmålt til hinanden i forbifarten, faldt hinanden om halsen.*

*Svend Pedersen, Korsør, der med basis i jernbanepostkontor 1 var kørende gennem næsten 30 år, har sendt Posthornet disse erindringer fra fhv. postmester H. Lyngø, Allerød, der natten mellem den 4. og 5. maj 1945 var chef for avisposttoget til Jylland.*

*Erindringerne har måttet forkortes en smule af redaktionen. De afspejler stemningen i de bevægede første befrielsesdage, men kan også læses som en fortælling om, at den daglige tilværelse med dens gøremål og pligter gik videre.*

*Og erindringerne afspejler ikke mindst den unikke arbejdsmoral og kultur blandt medarbejderne ved jernbanepostkontorerne – de såkaldt kørende postfolk.*

## **HER FØLGER POSTMESTER LYNGES BERETNING:**

Scenen er "ilgodspladsen", dvs. pladsen mellem centralpostbygningen og det nedrevne såkaldte "bananhus" - der dengang lå, hvor Postgirokontoret senere fik til huse, og hvor en afdeling af Post Danmarks centraladministration nu residerer – og Bernstorffsgade i København.

På pladsen holder de forskellige avisnattog til Nykøbing Falster, Kalundborg, Nakskov, Helsingør og Korsør-Fyn-Jylland Klar til afgang. Tidspunktet er kl. 03.00 om morgnen natten mellem den 4. og 5. maj 1945, befrielsesnatten kan den vist kaldes.

Bureaulederen, som chefen for et posttog benævnes, i avisposttoget til Jylland, var den pågældende nat daværende overassistent H. Lyngø. Toget skulle være afgået klokken 01.30, men var tilbageholdt af hensyn til de københavnske morgendagblade, der skulle have så meget stof med som muligt om vel nok Danmarks lykkeligste dag, befrielsesdagen 4. maj. 1945.

Alle aviser var efterhånden kommet om bord i toget, som bestod af flere store postvogne med 15-16 postfolk i fuldt arbejde med sortering af den sjællandske hovedpost til Fyn/Jylland fra dagen før samt de københavnske morgenaviser.

Kort før afgang udveksledes som sædvanligt de rutinemæssige bemærkninger om togafgangen mellem den fungerende trafikkontrollør fra Hovedbanegården og bureaulederen, hvor dog det rutinemæssige den nat fik et udtryk, som indenfor den implicerede kreds gav et specielt udtryk for de hændelser, der lå forud den aften og nat, samt for de følelser, vi alle den nat var optændt af. På det sædvanlige spørgsmål fra trafikkontrolløren, om alle aviser var indlæst, kom svaret fra bureaulederen: "Nej, vi mangler Fædrelandet". Omgående besvaredes denne bemærkning med ordene: "Den venter vi ikke på. Vi kører nu!" Fædrelandet var som bekendt det nazistiske dagblad.

Denne ordveksling virkede meget stærkt på grund af de begebenheder, der var gået forud, ikke alene denne nat, men i krigsårene, hvor mange besværligheder havde præget så at sige hver eneste tur på den ene eller anden måde.

# Befrielsesnatten



Dagbladene kørte man helst ikke fra. Der skulle være store og udslagsgivende grunde til, at toget ikke ventede, hvis bladene var forsinket i trykning e. lign. Det var ofte svært at træffe bestemmelse, om man skulle forsinke hele posten og de øvrige dagblade for en enkelt avis' skyld. Og der blev overvejet meget grundigt, når det var Fædrelandet, der ikke kom.

Som sagt, de udvekslede bemærkninger om tog afgang, satte for os i toget ligesom den berømte "prik over i'et". Allerede min foregående tur til Fredericia den 30. april med tilbage-tur den 1. maj havde været præget af spænding. Man hørte jo, hvor langt de allierede var rykket frem mod nord. Og luften var ladet med spørgsmål. Hvad sker der, når de kommer til Jyl-

land? Vil kampene fortsætte på Sjælland? Hvornår kommer vi mon hjem, når vi først er kommet over Storebælt? Hvordan vil det mon gå vore familier, hvis vi bliver nødt til at blive på den anden side af Storebælt? Og forholdene på Sjælland bliver måske urolige?

Den 3. maj havde jeg været en tur til Nykøbing Falster og retur i det tidligere kontinentale udlands tog, teknisk betegnet som "121" med returtjeneste i "152", også tidligere udlands tog med forbindelse fra Berlin. De to nævnte tog kørte nu kun som almindelige indenlandske tog til Nykøbing Fl. mod tidligere Gedser. Også på Falster fornemmede man stemningen, forventningen, som man ikke vidste, blev af god eller dårlig art.

Hele den 4. maj havde man hængt i radioen, for man var jo nu altså af skæbnen udset til at skulle køre "205" natten til den 5. maj – men i øvrigt efter turlisten, og man ville jo gerne være lidt orienteret om, hvor langt man kunne forvente at komme, om man havde chancer for i givet fald at komme tilbage til København.

Jeg plejede normalt før en nat at sove en 3-4 timer, inden vi skulle møde kl.23.00. Men der var den aften ikke rigtig ro til at sove. Langt om længe lagde jeg mig dog på divanen for at prøve at få en lille lur. Jeg skulle af sted tidligt, allerede kl. 21.26 fra Ordrup, hvor jeg boede, idet S-togene ikke kørte senere. Der kom stadig ikke det ventede nyt i radioen, så vi lukkede også for England for at få ro til at sove.



## Bureauvogn bygget hos Scandia i Randers i 1936.

Men pludselig hører vi fra naboens radio nogle ord om kapitulation. Vi nåede at høre gentagelsen i vor egen radio - og så var det slut med at sove.

Det var svært at tage hjemmefra den aften, især da de tidligere omtalte spørgsmål om hjemkomst osv. nu pludselig blev meget, meget aktuelle. - Men pligten kaldte, og af sted måtte man. Ventetiden i København på mødetid benyttede en kollega og jeg til en tur hen på Rådhuspladsen, og det var en oplevelse, jeg nødig ville have undværet. Den stemning og hele sceneriet med sporvogne med folk alle de steder, hvor man overhovedet kunne finde fodfæste, er noget, man aldrig glemmer.

Ej heller turen til Hovedbanegården i S-toget vil blive glemt. Alle mørklægningskærme og gardiner blev revet red, alle havde Dannebrog i hånden, hvor man så havde det fra. Jeg gætter på "Bakken", hvor en del af passagererne kom fra. Ikke nok med det, men den fornemmelse, at midt i al den festglæde, skulle man ud i det uvisse. Da der begyndte skyderi på Rådhuspladsen, skyndte vi os hurtigt tilbage til Centralpostbygningen - og toget.

Ja, af sted kom vi. Sådan videre oplagt, tror jeg ingen af os var, men vi skulle jo klare sagerne. I Roskilde fik vi en del postpakvogne på, som skulle kontrolleres, så toget bestod efterhånden af godt 30 postvogne. Alt gik ligesom skævt i køreplanen. Nå, det var vi jo vant til i de tider, men det var, som om man denne nat med den store forandring ikke ville være fornuftig og sige til sig selv, at alt kommer jo ikke på én gang. Det var utopi, men man kunne

ikke komme fra den tanke efter mange år, at nu skulle det være anderledes.

Klokken lidt før 8 den 5. maj om morgenen ankom toget til Korsør. Og der skulle den anden meget store oplevelse komme. Som bureauleder skulle man ved uregelmæssigheder - og det kunne man vidst nok kalde denne kørsel, hvor vi skulle have været i Fredericia kl.07.58 - forhandle med jernbanen om færgeoverførsel og øvrige køreplanmæssige forhold. Min postvogn var langt tilbage i toget, så det tog lidt tid, inden jeg nåede frem til stationsbygningen. Jeg kom et par minutter før 8 til færgelejet, hvor færgeren "Korsør" som eneste færge i havnen lå fortøjet. Ved færgeren stod tysk vagt, medens frihedskæmpere med deres armbind stod lige ved færgelejet. Præcis kl. 8 satte samtlige skibe i havnen og samtlige lokomotiver på stationen i med fløjten og "duttet", så der ikke var til at høre ørenlyd. Samtidig gled Dannebrog til tops på såvel station som på "Korsør". Højtalere på færgeren bragte frihedsbudskabet over stationsområdet. Vagten skiftede på færgeren. Tyskerne trådte fra, og frihedskæmperne, hovedsagelig færgepersonale, overtog vagten. Under hele dette sceneri stod der tyske soldater på peronen tilsyneladende upåvirket - dog bortset fra deres officerer, der alle stod ret og gjorde honnør for Dannebrog. Så vidt jeg erindrer sang vi alle "Kong Christian", alle vi danske altså. Det er desværre en af de detaljer fra denne dag, der ikke står helt klart. Allerede på dette tidspunkt var man begyndt ved færgelejet at indsamle cykler m.v., som de tyske soldater kom kørende eller slæbende på.

Da man i Nyborg ventede allierede transportere, således at alle færger på Fynssiden tilbageholdtes i Nyborg til disse transportere, kunne vi ikke komme fra Korsør, da alle færgelejer i Nyborg var belagt af de ventende færger.

Først kl.12.00 sejlede vi som første fri færge over Bæltet. Med ordet "fri" mener jeg, at vi ikke havde en eneste tysker med om bord. De havde jo hidtil haft førsteret og kunne tvinge os andre fra borde. Nu kunne vi fra salonen, hvor vi fik skinke mad i massevis, se, hvorledes de blev afvist ved broklappen, når de søgte at komme om bord, og det var for os et ikke ubehageligt syn, alle tidligere begivenheder taget i betragtning.

Jeg tror, man på færgeren havde gemt lidt hen til denne dag, for vi fik alle tiders forplejning med mange gode, hidtil noget knappe ting, alt dette i forbindelse med højt humør og glade mennesker. Overfarten gik ikke normalt. Vi kom til at ligge et par timer for anker udenfor Nyborg, da færgerne endnu ikke havde forladt Nyborg.

I Betragtning af, at vi i de forløbne år ikke så få gange under varslinger havde ligget for anker under Sprogø eller Knudshoved, i flere tilfælde op til et døgn, medens allierede flyvere enten droppede magnetiske miner omkring os eller overfløj os, og hvor vi kort efter kunne se flyvningens formål fra færgeren: bombardement af Kiel og andre byer med dumpe drøn og et fyrværkeri af ild og glimt, var disse par timer jo ikke noget, og stemningen var jo da også anderledes.

Endelig ved 15.50 tiden ankom vi til Nyborg. Med undtagelse af bureaulederen og 2 mand yderligere fratrådte det øvrige personale her, da vore overnatningslokaler i Fredericia var beslaglagt af tyske flygtninge. Vi havde i nogen tid kun haft rådighed over 2 værelser i velfærdsbygningen på Fredericia banegård, så det mandskab, der kunne køre helt igennem, måtte begrænses. Omkring kl. 18.00 kunne vi endelig rulle videre over Fyn i et særtog, efterhånden noget trætte. Ret megen hvile eller pause havde der

ikke været undervejs. Der var foruden arbejdet for mange begivenheder, ligesom uvisheden stadig kunne give grund til eftertanke. Turen tog tid, først omkring kl.19.50 befandt vi os i Årup på Vestfyn, hvor vi gjorde holdt. Perronen var fyldt af mennesker, og vi var da også klar over, at det ikke var os, man ventede på. Nok vidste vi, at post og aviser var ventet med længsel, men en sådan virkning troede vi ikke på. Sagen var da også af en helt anden alvorlig karakter. Man ventede et særtog med kvindelige politiske fanger fra Ravensbrück til Sverige, og man var klar til også i Årup at modtage dem med venlighed og gaver. Toget kom nu ikke, medens vi holdt i Årup, men vi så tilsvarende menneskemængder på farten videre over Fyn.

Da vi endelig kom til Fredericia Kl. 21.00, 13 timer og 22 minutter forsinket, holdt toget med kvinderne i Fredericia, hvor også store menneskeskarer var mødt op. Kl. 21.30 havde vi overleveret vognene og posten i øvrigt til det jyske personale, der skulle gøre tjeneste videre mod nord til Aalborg og Frederikshavn.

## Postmester Lynges fortælling indeholder videre en beretning – der af pladsmæssige grunde må udelades her - om besværlighederne på vejen tilbage til København, hvortil man ankom den 7. maj 1945 kl. 03.28, 15 timer og 45 minutter forsinket.

### **Men rummer også et vidnesbyrd om menneskeskæbner i krigens malstrøm:**

Kun det tyske postpersonale fortsatte med at gøre tjeneste Berlin - Gedser, hvor vi overtog posten. Her mødte vi skæbner, man ikke glemmer. Navne kan være ligegyldige, men man husker den tyske kollega, der ved sin hjemkomst til Berlin fandt sit hjem ødelagt ved bombardement og hele familien udslettet. Jeg havde netop på denne tur overleveret posten og vognen (tysk postvogn) til ham i Gedser, hvor han glædestrålende havde vist sine 4 flasker mælk, han skulle have med hjem.

En anden tysk kollega, der ligesom den første givet ikke var tilhængere af det tyske styre, så jeg sidste gang i Roskilde under folkestrejken, hvor jeg på vej til Nykøbing Fl. - Naskov var strandet på grund af manglende toggang (dagen efter endte jeg i Kalundborg). Han kom hen og tog afsked med mig, da han var blevet indkaldt og skulle til østfronten. Vi erfarede nogen tid efter, at han var forsvundet derovre.

Jeg kan i mine notater se, at efter 5.maj 1945 blev forsinkelserne mindre og mindre på vore ture, for til sidst at gå over til – få måneder efter - ændret og hurtigere toggang.

Men vi husker - alle vi "kørende" fra krigstiden - jernbanesabotager, hvor vi ofte kun kørte en station ad gangen. Man har præsteret at være 72 timer om en tur fra Fredericia til København. Og vi husker minenedkastningerne.

Vi husker de tyske flygtninge, for hvis skyld vi gennemgik et utal af vaccinationer.

Vi husker vagtposterne - ungarske soldater - langs jernbanelinjerne med få meters afstand, og alligevel sprang skinnerne i luften.

Vi husker sabotagegruppernes fine efterretningssystem, der altid vidste, hvor i togstammen postvognene var placeret, således at vi - bortset fra et enkelt tilfælde - undgik vognsprængninger.

Vi husker de beskydte tog i Årup på Fyn og fra Sønderjylland (jeg skulle for øvrigt selv have været med det bombarderede tog ved Årup, men en kollegas sygdom ændrede min hjemtur til den påfølgende nat).

Vi husker lazaret togene fra østfronten, og vi husker flygtningetransporterne med den ringe respekt for døde flygtninge.

Vi husker de døgnlange forsinkelser med kulde i vognene og såre lidt søvn.

Men vi husker sammenholdet også kolleger imellem under de strabadserende ture, og vore efter forholdende hyggelige spisninger, hvor vi så at sige kendte hver kro på hele strækningen af pure nødvendighed for livets oprettholdelse.



# Nordisk Kursus 2011



Nordisk Kursus for 24 klubformænd, 8 fra hhv. Norge, Sverige og Danmark, blev afholdt i dagene 17. august – 19. august på Skiphelle Drøbak fjordhotel i Norge med formanden for de norske postpensionister, Arild Øynes, som kursusleder.

Nordmændene havde sammensat et afvekslende og interessant program, hvor der også blev tid til en udflugt med base i det dejlige Skiphelle, der ligger med en vidunderlig udsigt til Oslofjorden.

På kursets første dag – onsdag den 17. august – fik vi et foredrag af Ingeborg Sætere, som arbejder inden for UNI Post og Logistik, et samarbejde mellem alle lande om det postale arbejde, arbejdstider, arbejdsforhold, priser m.m.

Ingeborg Sætere er en fantastisk levende, vidende og engageret dame, der holdt alle kursusdeltagerne lysvågne.

Torsdag var der indlagt et foredrag af generalsekretær i Det Norske Pensionistforbund, Harald Normann Olimb, der orienterede om forbundets opgaver og arbejdsområder.

Herefter diverterede tidligere koncernchef i Posten, Anders Renolen, med et causeri, han havde kaldt " Min rejse gennem posten i 45 år".

Senere på dagen var der arrangeret en sejltur på Oslofjorden. Vejret var med strålende solskin, så vi sad alle på dækket og nød den smukke udsigt. Turen gik til Oscarsborg, der er et norsk fort - beliggende på en klippeø ved indsejlingen til Oslo i Oslofjorden - som blev færdig bygget i 1643. På øen fik vi en guidet rundvisning, en fantastisk oplevelse.

Torsdag sluttede med festmiddag, dejlig mad, god musik, underholdning og en svingom.

Fredag var med rådgiver i pensionistforbundet, Carsten O. Five. Hans emne

var "Ældre og Økonomi", et tema, der optager de fleste pensionister, og som vi alle har vore meninger om.

Efter frokost var der afsked. Alle var enige om, at kurset havde været en succes med nogle indholdsrige og udbytterige dage. Et opløftende bevis på det gode samarbejde mellem nordiske postpensionister.

Tak til Norge.

*Solveig Elbek*



## Intern Revisions Pensionistforenings

# sommertur 2011 til Svendborg

I år fandt Intern Revisions Pensionistforenings sommertur sted den 6. og 7. juli og gik til Svendborg. På generalforsamlingen blev det besluttet, at vi skulle prøve noget nyt – nemlig, at årets sommertur skulle være med overnatning, da der var et stort ønske om at se revyen i Rottefælden.

Af foreningens 11 medlemmer mødte 9 op, flere med ledsagere, så vi blev 15 personer på turen.

Efter en tur ned over det fynske landskab mødtes vi kl. 14 ved Hotel Svendborg, her blev vi indkvarteret på dejlige værelser. Kl. 15.30 mødtes vi i cafeen og fik serveret kaffe med kage. Festudvalget (Bente og Lena) bød velkommen og gennemgik herefter turens program. Kl. 18 mødtes vi igen og kørte til Rottefælden, hvor vi spiste en udsøgt Rottefælde-menu. Kl. 20 bød revychef Jan Schou de ca. 250 publikummer velkommen, herefter nød vi alle den fremragende og højst aktuelle revy. Mens vi sad lunt inden dørene, styrtede regnen ned i stride strømme.

Heldigvis kunne vi køre tilbage til hotellet i tørvejr og havde et par gode timers samvær inden sengetid.

Næste morgen spiste vi morgenmad, her havde festudvalget endnu en overraskelse til os, idet vi skulle på arbejde –

vi skulle nemlig selv smøre en frokostmadpakke, som blev opbevaret i hotellets køleboks til senere afhentning.

Herefter gik vi i samlet flok ned til havnen, hvor vi skulle på en 2 timers sejltur i det sydfynske øhav – fra Svendborg til Valdemar Slot – med udflugtsbåden "Helge". Det var en pragtfuld sejltur i skønt solskinsvejr, festudvalget havde sørget for lidt flydende til ganen.

Efter sejlturen hentede vi maden og bilerne ved hotellet og kørte til Christiansminde, hvor vi nød vores madpakker i en overdækket pavillon med udsigt over Svendborg Sund.

Kl. 15 takkede festudvalget af og ønskede os alle en god tur hjem.

Alt i alt et par rigtige dejlige dage med skønt vejr og godt humør. Tak til alle fremmødte og en særlig tak til Lena og Bente, der havde planlagt turen og sørget for det praktiske arbejde, så vi alle kunne bruge dagene til at hygge os, slappe af og nyde samværet.

*Kurt Nonboe / formand for IRP*



# Ansøgning om ledige julelegater

For medlemmer af Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening, er der et antal julelegater ledige, som KUN kan søges af foreningens medlemmer.

Ansøgningen skal indeholde navn, adresse, lønkontonummer, cpr.nr. samt en begrundelse, da behovet for hjælp desværre bliver større år for år.

Vi skal have jeres cpr.nr., da legaterne bliver indberettet til Skat.

**Ansøgningen skal være foreningen i hænde senest den 8. december 2011.**

Man skal være medlem for at kunne søge legat.

*Har man ikke hørt fra os senest den 15. december 2011, er ansøgningen ikke blevet imødekommet.*

Post- og Telegrafpersonalets Hjælpeforening  
V. E. Gamborgsvej 13, st. mf. 2000 Frederiksberg

Med venlig hilsen  
*Kurt Madsen*



Sønderborg Postkontors Pensionistklub

# 15 års jubilæum – Nyt æresmedlem

Torsdag den 25. august fejrede vi vor 15 årige beståen. Festen blev holdt i Ulkebøl Forsamlingshus med 60 deltagere. Som gæster kunne vi med glæde notere deltagelse af landsforeningens formand, Henning Dam Krag med fru Grethe, samt postmesteren i Sønderborg, Christian Christiansen.

Desværre var der afbud fra områdedirektør Louis Lindholm. Mange blev lidt skuffede, idet de havde glædet sig til at hilse på Louis, der i sin tid har virket som postmester i Sønderborg.

Formanden bød velkommen og rettede en særlig velkomst til gæsterne og

til vort ene æresmedlem, Tage Christensen. Han bragte en hilsen fra vort andet æresmedlem, Christian Jensen, hvis helbred desværre ikke tillod ham at deltage. Musikken blev også budt velkommen, og efter at Tage Christensen blev "valgt" som toastmaster, udtrykte formanden til slut ønsket om, at vi ville få en sjov og hyggelig aften.

I sin festtale berettede formanden om klubbens historie og udvikling gennem de forløbne 15 år. Her blev omtalt de vigtigste beslutninger og aktiviteter gennem årene. Glæden ved at ud-

nævne de to første æresmedlemmer, Christian Jensen og Tage Christensen, for 5 år siden blev også nævnt. Der blev rettet en stor tak for godt samarbejde og god støtte til postområde Syd - og Sønderjylland, nu postområde Fyn og Syddjylland, til Sønderborg Postkontor og til Postpensionisternes Landsforening.

Uden støtte fra de nævnte, ville klubbens tilværelse have været meget mere besværlig. Alle tidligere og nuværende bestyrelsesmedlemmer blev takket for en meget engageret indsats til gavn for klubben, afslutningsvis tak-

kede han alle medlemmer for deres positive indstilling til klubbens arbejde og for den fine deltagelse i de forskellige aktiviteter. Til slut blev der udbragt et 3-foldigt leve for klubben.

Henning Dam Krag fik efterfølgende ordet, hvor han takkede for det gode samarbejde. Han kunne i øvrigt konstatere, at der i forsamlingen var mange ansigter, han genkendte fra sin aktive tid. Han sluttede af med at overrække en gave på kr.1.000, og nævnte, at der forlods var fremsendt andre 1.000 kr. Der var desuden modtaget lykønskninger fra Idrætsforeningen Posten, Personaleforeningen og Sønderborg postkontor, alle ledsaget af et beløb på 500 kr.

Tage Christensen havde fået den hemmelige opgave at skaffe supple-

rende underholdning, som kun han var vidende om. Resultatet af dette var optræden af 2 mænd fra Sønderborg Pipes & Drums, der spillede på sækpiber. Denne optræden vakte stor begejstring blandt deltagerne.

Formanden takkede nu for de faldne udtalelser og de modtagne gaver og hilsener.

Og så troede man, at dansen skulle begynde. Men!

Han gik herefter over til at udføre et hverv for 3. gang i sin tid som formand at udnævne klubbens 3. æresmedlem.

Den pågældende har været i "tjeneste" i 10 år og 2 dage som kasserer, og han har deltaget i PLs møder utallige gange. Han har passet kassen perfekt, og har været en sjov opråber ved vores lottospil. Navnet er Flemming K. Christensen, og ud fra forsamlingens takt-

faste klapsalver kunne det konstateres, at det var en populær beslutning.

Han fik derefter overrakt et diplom og en buket blomster, som tegn på sin nye status i klubben.

Efterfølgende takkede Flemming for den store ære og indrømmede med glæde, at det var en stor og uventet overraskelse for ham.

Og så blev der sunget og danset indtil kl. 0.45, hvor vi afsluttede festen.

Venlig hilsen

Pbv

*Christian Lauritzen*



# Lys og livsglæde på Langsøhus

Det nye år 2012 er startet. Nytårstumlen har knapt langt sig. Alle de gode nytårsforsætter er ikke blevet brudt – endnu. For det er allerede i uge 2 – hvor vi, Niels Ole Frederiksen og Langsøhus, indbyder til et vinterkursus på 3Fs kursusejendom Langsøhus med et bredt og varieret indhold.

Det er en mørk tid, men vi har valgt at kalde kurset "Lys og livsglæde på Langsøhus".

Jeg har sammensat et program med et alment folkeoplysende indhold, så alle, kan deltage.

Programmet er tilrettelagt ved at tage udgangspunkt i Langsøhus' geografiske placering. Det fremgår specielt af udflugtsmålene.

Langsøhus er ved at have godt 40 år på bagen. Men ledelsen på skolen har gennem årene sørget for at vedligeholde og forny ejendommen, så den fremstår lys, venlig og imødekommende. Det er simpelthen nogle ideelle rammer for et kursus. Som sagt, alt er tip top med alle moderne hjælpemidler som et stort veludstyret bibliotek, der er Pc'er sat op på nettet, så man frit kan checke sin e-mail. I Foredragssalen er der opsat teleslynge. Der er lyse og indbydende undervisningslokaler. Alle værelser er med bad og toilet. Køkkenet – det fås ikke bedre!

De ydre rammer er perfekte, og nu er det op til deltagerne at fylde noget liv i disse omgivelser.

Selvom det kan være en barsk årstid, skal vi rundt i regionen og ved selvsyn opleve den midtjyske natur. Vi skal, hvis himmel og hav ikke står i et, en tur rundt i Silkeborg, vi skal lige et smut op på Himmelbjerget, hvorefter vi tager på "Papirmuseet".

En anden dag skal vi på en heldagstur til Slottet i Horsens – Horsens Tugthus.

Det er mit og Langsøhus' håb, at vi med dette vinterkursus, kan være med til at bringe lys, latter, alvor og håb ind i vores tilværelse. Det er folkeoplysning midt i den allermørkeste tid på året.

Velkommen til "Lys og livsglæde på Langsøhus" i Silkeborg"

*Niels Ole Frederiksen, kursusleder  
Langsøhus*

# Program:

## **Søndag den 8. januar**

Ankomst fra kl. 15.00. Indkvartering.  
Der vil være kaffe og te.

**Kl. 18.00** Middag

**Kl. 19.30** Velkomst v/forstander  
Jakob Lykke og kursusleder  
Niels Ole Frederiksen.

Fællesang.

Aftenkaffe/te

## **Mandag den 9. januar:**

**Kl. 7.30** Morgenmad

**Kl. 8.30- 9.00** Morgensang

**Kl. 9.30 -** "50 års samfundsudvikling"-  
Oplæg til debat og samtale ved  
Niels Ole Frederiksen

**Kl. 12.00** Frokost

**Kl. 13.00-14.00** Tilbud om spadseretur  
med Gunhild Frederiksen

**Kl. 14.30** Foredrag "Ud mæ de gamle"  
Naturvejleder Jørgen Mortensen,  
Herning

**Kl. 15.30** Kaffe/te.

**Kl. 16.00** Foredraget fortsat

**Kl. 18.00** Middag

**Kl. 19.30** "Fremtidens pensionister" v/  
Niels Ole Frederiksen

**Kl. 21.00** Kaffe/te

## **Tirsdag den 10. januar.**

**Kl. 7.30** Morgenmad

**Kl. 8.30- 9.00** Morgensang

**Kl. 9.30** "50 års samfundsudvikling"  
Niels Ole Frederiksen

**Kl. 12.00** Frokost

**Kl. 13.00** Halvdagstur. Vi kører et  
smut op på Himmelbjerget – hvorefter  
vi vil få en rundvisning på "Papir-  
museet Bikuben".

**Kl. 16.15** Kaffe/te på skolen

**Kl. 19.30** Fællessang

**Kl. 21.00** Kaffe/te

## **Onsdag den 11. januar.**

**Kl. 7.30** Morgenmad

**Kl. 8.30- 9.00** Morgensang

**Kl. 9.30** "50 års samfundsudvikling"  
afsluttet Niels Ole Frederiksen

**Kl. 12.00** Frokost

**Kl. 13.00 – 14.00** Tilbud om spadse-  
retur – Gunhild Frederiksen.

**Kl. 14.30** "Ind i musikken" ved opera-  
sanger m.m. Martin Guldborg

**Kl. 15.30** Kaffe/te

**Kl. 16.00** Foredrag fortsat

**Kl. 18.00** Middag

**Kl. 19.30** Oplæg til næste dags hel-  
dagstur. Niels Ole Frederiksen

## **Torsdag: 12. januar.**

**Kl. 7.30** Morgenmad

**Kl. 8.30** Morgensang

**Kl. 9.30** Heldagsudflugt til "Slottet" i  
Horsens.

**Kl. 11.00** Horsens Tugthus

**Kl. 12.00** Frokost på Tugthuset

**Kl. 16.00** Hjemkomst

**Kl. 18.30** Afslutningsmiddag

**Kl. 20.00** "Hak, hak roer" bonderøvs-  
rock med Hans Thimes & Niels Ole  
Frederiksen.

Aftenen fortsat.

## **Fredag 13. januar.**

**Kl. 7.30** Morgenmad

**Kl. 8.30** Morgensang

**Kl. 9.30** Kort evaluering

**Kl. 10.30** "Hvad vej blæser vinden"  
–v/Forstander Jakob Lykke"

**Kl. 12.00** Frokost

**Kl. 13.00** Kursusaflutning

## **Pris.**

Kr. 3200 pr. person på dobbeltværelse

Kl. 3500 pr. person på enkeltværelse

# Lys og livsglæde på Langsøhus

Landsforeningen tilbyder igen i 2012 et højskoleophold. I år på 3Fs kursusejendom Langsøhus i Silkeborg fra søndag den 8. januar til fredag den 13. januar 2012.

Kursuspris: Kr. 3.200,00 pr. person i dobbeltværelse, og kr. 3.500,00 pr. person i enkeltværelse.

Prisen inkluderer undervisning, udflugter, foredrag, senge-  
linned og fuld forplejning.

Ankomst på første dagen mellem 15.00 – 16.30. Afrejse fre-  
dag kl. 13.00.

Adressen: Langsøhus, Vestre Ringvej 51, 8600 Silkeborg, Te-  
lefon 86 80 40 50

Tilmelding sker ved indsendelse af ansøgningsblanketten  
til Postpensionisternes Landsforening, Brovadvej 51, Erritsø  
7000 Fredericia.

Tilmeldingsblanketten skal være Postpensionisternes  
Landsforening i hænde senest tirsdag den 1. november  
2011 med morgenposten. Deltagerantallet er begrænset  
til 90 deltagere. Ved overtallighed foretages der elektronisk  
lodtrækning.

Der vil i løbet af november måned blive udsendt informa-  
tion til alle ansøgere, uanset om man er optaget eller ej.

Program for højskoleopholdet er indrykket andet steds i  
dette blad. Det kan også ses på vores hjemmeside [www.  
postpensionisterne.dk](http://www.postpensionisterne.dk) og kan rekvireres ved henvendelse  
til Landsforeningens kontor.

## VINTERDAGE | LANGSØHUS I SILKEBORG 2012

Ønsker enkeltværelse  Ønsker bofællesskab med

CPR.-nr. | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | Tlf.nr. \_\_\_\_\_

Navn \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Postnr./By \_\_\_\_\_

Ægtefælles/samlevers deltagelse Ja  Nej

CPR.-nr. | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | \_\_\_\_\_

Navn \_\_\_\_\_

*Er ægtefælle/samlever medlem skal CPR.-nr. opgives.*



# Skaf et medlem til Postpensionisternes Landsforening

Hvis I som medlemmer af Postpensionisternes Landsforening kommer i forbindelse med folk, der kunne tænkes at ville være medlem af foreningen, kan I give dem en kopi af nedenstående indmeldelsesblanket.

Kontingentet er for tiden 57,62 kr. pr. måned.  
For medlemmer af HK/Post & Kommunikation er  
kontingentet 27,62.

Efter udfyldelsen sendes blanketten til:

**Postpensionisternes  
Landsforening**  
Brovadvej 51, Erritsø  
7000 Fredericia

Indmeldelse kan også ske på  
Landsforeningens hjemmeside:  
[www.postpensionisterne.dk](http://www.postpensionisterne.dk)



## Indmeldelsesblanket

CPR-nummer \_\_\_\_\_

Navn \_\_\_\_\_

Adresse \_\_\_\_\_

Postnr. og by \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Organisation:  DPF/3F Post  HK/Post & Kommunikation  Andet

Jeg er:  Efterløbner/pensionist  Ægtefælle/samlever

Fortsat ansat ved Post Danmark

Dato \_\_\_\_\_

Underskrift \_\_\_\_\_



# Københavns Post Seniorer lukker bakken

Omkring 1880 indgik blikkenslager Poul Glud et samarbejde med isenkræmmer Troels Marstrand. Dette samarbejde skulle i mange år fremover sætte sit præg på køkkenregi-  
onerne i stort set alle danske hjem. Posthornets læsere vil med nostalgis gavnfulde øjne kunne se tilbage og genkalde sig alle de smukke køkkenblå remedier, såsom gryder – potter - pander m.m. og ikke at forglemme Madam Blå, som, da produktionen var på sit højeste i 1890'erne, kunne fås i 18 forskellige størrelser, lige fra 1 kop til 50 kopper.

Mange landpostbude over det ganske dronningerige fik også et nært forhold til Madam Blå. Nogle gange stod hun og snurrede lystigt, når etatens sendebud arriverede

med en UK, andre gange knap så lystigt, når samme sendebud havde en PO/PI i sin sending. Men altid leveringsdygtig med en tår.

I 1960'erne måtte Madam Blå forlade sin plads i køkkenet, da køb og smid væk mentalitet holdt sit indtog. Lad os sende en venlig tanke til Glud & Marstrand.

Det er en helt anden Madam Blå, der er hovedpersonen i dette indlæg, og som har til huse på Bakken nord for København. Til alt held var Madam Blå denne dag ikke fyldt med den koffeinfrie drik, men med glade postseniorer, og dem var der 156 af, som sammen med de indbudte VIP'er, traditionen tro skulle "LUKKE/BAKKEN", inden kronvildtet skulle i gang med at producere næste generation af rådyr. Somme mente ellers de allerede havde hørt hjortens brunstbrøl, men vittige hoveder påstod, at de uarticulerede lyde skulle tilskrives denne artikels signatur, som skulle være løbet tør for øl.



Apropos forplantning. Af naturlige årsager er seniorer på grund af diverse anatomiske underfundigheder ligesom udelukket fra den øvelse, men i vore unge år, var vi vildtets ligemænd og måske endda dem overlegne. Det var tider!

Til gengæld forstår vi nu at værdsætte de kollegiale og sociale sammenkomster, der finder sted, og vi kan endda smile til en kronhjort, som der så smukt står i sangen.

Nu var det første gang samme signatur skulle frekventere bemeldte Madam, og hvad havde hun så at byde



## I 1960'erne måtte Madam Blå forlade sin plads i køkkenet, da køb og smid væk mentalitet holdt sit indtog. Lad os sende en venlig tanke til Glud & Marstrand.

på? Joh, der var lidt af den salgs, noget af en anden slags, lidt af det, og meget af det og sandelig også lidt af det og det der, det skulle også prøves, jamen og hvad så med det der? Og der skulle også lige være plads til lidt af det der.

Og så var det jo rart, at der var tid til at gå en runde og få rystet kalorierne på plads inden kaffen og avec'en samt at få varmet benmusklerne op, så de var klar til at træde dansen til liflige toner fra Børges store party orkester, som i dagens anledning havde iført sig "Good Golly Miss Molly", hvilket løftede musikken til hidtil uhørte højder. Det gav sig udslag i en voldsom trængsel på dansegulvet og fik nysgerrige til, at spørge hvad der foregik i "Madam Blå". Det er såmænd bare postseniører, der lukker Bakken var svaret. Misundelsen lyste ud af øjnene, men det viser bare, at folk havde valgt en forkert levevej. De skulle have været blevet "Røde Lejesvende" ligesom os postseniører.

På denne fornøjelige måde fik vi sagt sommeren og regnen pænt farvel. Og ladet op med ny energi, er vi klar til vinterens arrangementer, og dem er der mange af.

Et kig i Posthornet vil vise, at bestyrelserne i klubberne over det ganske land ikke har ligget på den lade side i "sommervarmen". Så inden vi får set os om, skal vi have fundet sol - olien og bade-dyret frem igen.

*Flemming Rasmussen  
Mørkhøj*

*PS! Det skal lige nævnes, at inden vi forsvandt til andre gøremål, fik vi vækket "Bjørnen" i sit hi og det med en stemmeføring, der slog lydene fra rutsjebanen med flere længder.*

## Købmagergade Seniorklub

# Farvel til Købmagergade Postkontor "Postgården"



Det er med vemod, at vi må sige farvel til Købmagergade Postkontor, nok Københavns ældste postkontor, der siden 1780 - altså i 231 år – har haft til huse i den samme, smukke gamle bygning, der stammer fra tiden efter Københavns brand i 1728.

Den 6. juni forlod det sidste postbud kontoret, og nu er der kun indleveringen og postmuseet tilbage derinde. Det er sørgeligt at tænke på, at det meste af det store hus nu er

stille og tomt. Til at begynde med var det kun postvæsenet, som holdt til derinde, siden kom også telegrafene til, og det betød, at der altid var nogen på arbejde døgnet rundt. Der var folk til at modtage, sende og udbringe post, og der var jo også postkasser, som dengang skulle tømmes flere gange i døgnet, og så var det jo også alt kontorpersonalet.

Telegrafpersonalet skulle sørge for, at forbindelserne til forskellige steder i Danmark og til udlandet fungerede,



Postbude med Christianicykler 2008



Indlæsning af afgående pakkepost o. 1920



Købmagergade 1898

Hamburgerdiligencen ved postkontoret i København 1845

Pakkepostkontoret Købmagergade 1902

det krævede også bemanning døgnet rundt. Hovedtelegrafene holdt også til derinde, i den hal, som siden blev brevbærehal. Her stod fjernskrivere på rad og række og tikkede telegrammer både ud og ind hele døgnet, derfor var der jo kontorassistenter på arbejde til at passe fjernskriverne og til at sende telegrafbudene ud med telegrammerne. Jo, der var sandelig liv hele døgnet i det gamle hus.

Købmagergade Postkontor har, ligesom så mange andre postkontorer rundt om i landet, sin egen seniorklub kaldet Købmagergade Seniorklub, og den har i klubbens snart 17 årige eksistens holdt møder og arrangementer

i kantinen, det er også slut nu, hvilket klubben er ked af.

Klubben holdt det sidste møde derinde den 9. maj, og fordi det var sidste gang, vi var der, bød klubben på lidt mad og drikke. Det var et rigtig hyggeligt møde, som til at begynde med var lidt vemodigt, men som siden blev rigtig godt, fordi folk begyndte at fortælle om deres oplevelser på kontoret, nogle havde rigtig meget at fortælle, da de havde lagt hele deres arbejdsliv derinde. Nogen var begyndt som 16 – 17 årige telegrafbude, og var blevet ved med at arbejde i forskellige afdelinger, lige til de som 60 – 70 årige gik af med pension.

Det blev en rigtig hyggelig eftermiddag, og alle sagde farvel med et smil, om end med et lidt vemodigt smil, vi vidste jo, at det var sidste gang, vi var der.

Nu håber vi bare, at bestyrelsen kan finde et andet sted, vi kan være, når vi starter op igen efter sommerferien.

Klubben håber, alle medlemmer og læsere har haft en god sommer.

*Hanne*



Købmagergade 2011



Brevbærere i gården o. 1930



Ingangsparti til Post- & Tele Museum. (DST - Den Danske Statstelegraf)

# Turen til Andelslandsbyen

Torsdag den 1. september var vi på vej hjem til Odense, godt emballeret i en dobbeltdækker, og i hvert fald vi, der sad oppe på første sal, fik en aftenhimmel, der siger sparto til alt andet. Med lidt fantasi var himlen havet, og meget langstrakte tynde skyer var øer i havet, ja, man kunne oven i købet se skorstene med bølgende røg på øerne. Det blev en pragtfuld afslutning på en tur til Sjælland, hvor Andelslandsbyen ved Holbæk var målet.

Turen til Sjælland startede selvfølgelig en halv times tid efter afgang med kaffe og rundstykker i Knudshoved færgehavn med en udsigt, man nok aldrig bliver træt af. Dermed sker den helt store forbrødring, som egentlig også er formålet med vore ture. Der var tid til at få de sidste sladderhistorier og at få tanket godt op med diverse prøver på de danske spritfabrikkers formåen.

Bussen kunne rumme 75 personer, og vi fyldte den næsten op. Vi kunne nu nyde bussens blide duven ad de sjællandske landeveje gennem småbyer, som vi normalt ikke besøger. Det sjællandske landskab er måske ikke det mest ophidsende, men vi hyggede os naturligvis, og det lykkedes at finde en lille rastepads til endnu en forbrødring. Vi gik straks efter ankomsten til landsbyen i gang med dagens 3. måltid, som var en pragtfuld frokost. I ved den der "tag-selv-med-hjemmefra". Jeg havde selv smurt min madpakke, men var alligevel spændt på at åbne den, selv om jeg vidste, hvad der ventede. På tidligere ture har jeg kunnet bytte mig til noget endnu bedre for en spegepølsemad, men der var igen masser af tilbud, så næste gang tager jeg af sted uden mad. Anja var nemlig gået helt græsset med sine 5 små og 2 store bokse med lækkerier, så vi to fik lige en "fræk aftale" på stedet med hensyn til frokosten på næste tur. Hun tager maden med, og jeg sørger for drikkevarerne - fra bussen. Flere forskellige bittersnaps skulle smages, men derefter var vi også rustet til at bese herlighederne i landsbyen, mens vi endnu kunne stå på benene.

En "skrappedulle" med en stemme som en rejekælling guidede os rundt mellem bygningerne og kunne fortælle, at nok var bygningerne flyttet til landsbyen fra andre steder på Sjælland, men ofte var det kun inventaret, da murstenene var for møre. Flot var det gjort, og det kunne også kun lade sig gøre, fordi man havde så megen frivillig arbejdskraft blandt sine 450 medlemmer.

**Vi kunne mindes vore barndomsdage på mejeriet med al dets udstyr, handle i brugsforeningen, melde om brand på ZONE – stationen, hvor dens Ford A kran- og redningsbil fra 1929 var startklar.**

Vi kunne mindes vore barndomsdage på mejeriet med al dets udstyr, handle i brugsforeningen, melde om brand på ZONE – stationen, hvor dens Ford A kran- og redningsbil fra 1929 var startklar. Smeden var klar med ild i essen og lidt fortællekunst, mens husmandsstedet var befolket med bl.a. en broget griseso og dens grise. Politistation, arrest og posthus var befolket, og man blev i det hele taget sat tilbage til barndommens dage. Kirken var speciel, da der var præstebolig med indgang ved siden af koret. Endvidere både slagter, savværk, skomager, cykelsmed, bageri og forsamlingshus. Ja, meget mere, men vor ihærdige guide snakkede i et væk og tog faktisk lidt for meget af vor tid til at se det hele efter i sømmene, så vi måtte give agt på tiden, der ofte er alt for kort på vore ture.

Guidens stemme skar gennem marv og ben, og kom man for langt væk fra flokken, når hun fortalte, så blev man omgående kaldt tilbage, for hun var altså ikke færdig endnu, og det var hende, der bestemte, men jeg sneg mig nu alligevel lidt hen for mig selv for at få tilfredsstillet min nys-



gerrighed, når hun ikke så det. Der er vel lidt skoledreng i en endnu. Det blev nu en god oplevelse, som kan anbefales.

Som sagt måtte vi give agt på tiden, og godt bænket i bussen igen efter de nostalgiske og kulinariske oplevelser kunne en slags middags-søvn indfinde sig, indtil sanghefterne blev omdelt, og vi kunne synge med på vort hjemlands vemodige sange plus drikkeviserne med tilhør på vor vej til Storebælt og den hjemlige ø.



Vort sidste mål, inden hjemkørsel til den største villa- og soveby på Fyn, var Ørbæk kro, som stod klar med 3 retter god fynsk mad, så "mein Herz, was willst du mehr". HJEM.

Igen en god tur, som bestyrelsen havde megen ære af. Jeg ved godt, at jeg har skrevet det før, men den første torsdag i september er altid den rigtige dag til en udflugt med solskin og næsten ingen vind. Den skal bare bestilles i god tid.



*Ole H. Christiansen*

# KLUBLIVET I FREDERICIA



## Kære venner

Så er foråret og sommeren gået, vi har haft nogle dejlige møder og udflugter.

Vi startede efteråret i bestyrelsen d. 25. august. Vi har været på ferietur, når I får dette blad, en nærmere beskrivelse af turen må I vente med til næste nummer af Posthornet.

## Søndag den 30. oktober 2011. Efterårsfest i Fuglsangcentret.

Vores første fest er den 30. oktober kl. 17.30 i Fuglsangcentret. Vi starter med en god middag – med dessert naturligvis. I pausen er der kaffe med lidt mundgodt. Den bramfrie præst, Anette Vinter Hedensted fra Aabenraa, holder et foredrag, der hedder "Hånden på hjertet". Hun stiller bl.a. spørgsmålet: "Hvorfor har vi det så skidt, når vi kunne have det så godt". Anette Vinter Hedensted har siden 1. juli 1991 været sognepræst og sygehus præst i Aabenraa. Hun er født 1964. En ung præst, som har noget på hjertet, og som er værd at hører på. Aftenen slutter ca. kl. 22.00



## Tirsdag den 15. november 2011. Juletur.

Vi skal også på juletur, som i år går til Sønderborg. Det bliver den 15. november. Vi starter fra Fredericia Banegård kl. 9.00. Vi kører over grænsen, så vi kan handle ind til jul. Derefter kører vi til Sønderborg, hvor vi indtager vores jule frokost. Det er et nyt sted, men vi skal jo også prøve at forny os. I år giver vi os god tid til at spise, få kaffe med hjemmebag og småkager. Herefter kører vi ind til Sønderborg på en lille bytur, som vores gode chauffør finder på. Vi må lade os overraske.



## Torsdag den 8. december 2011. Generalforsamling i Fuglsangcentret.

Generalforsamlingen den 8. december starter kl. 17.30 som sædvanligt. Der plejer at være godt styr på forløbet af generalforsamlingen, så den afvikles som regel hurtig og sikker. Herefter følger vi traditionen med andesteg, brune og hvide kartofler, rødkål og surt. Der er tradition for, at vi får "Ris a la mande og rød sauce" som dessert, så det får vi også i år. Kaffe og jule småkager hører sig til – så det tager vi også med. Så kan vi vist ikke spise mere. Der bliver også lodtrækning af julekurve, og mandelgave. Aftenen slutter ca. kl. 22.00

Med venlig hilsen  
Ketty Kilde



# Postvæsenets Pensionistforening i Svendborg

Torsdag d. 9. juni drog Svendborg Postkontors Pensionistforening på udflugt til Himmelbjerget.

Ved rasteplassen Staurby indtog vi en let anretning, medbragt af bestyrelsen, kaffe og smurte rundstykker. Herefter fortsatte turen op gennem det dejlige Jylland til Åhave Allé i Silkeborg, her blev den medbragte mad forvandlet til energi før turen til Himmelbjerget.

Efter en time på og omkring Himmelbjerget og dets dejlige natur, gik turen videre til Velling Koller, en dejlig kro syd for Silkeborg, her fik vi kaffe, underholdning og rundvisning af værten.

Efter besøget på Velling Koller drog vi mod Fyn ad små og smukke veje. Vi kom til Hundstrup Kro, hvor vi fik serveret flæskesteg og Trifli. En dejlig tur med hyggelige mennesker.

Stor tak til bestyrelsen for et godt stykke arbejde året rundt.

Venlig hilsen  
*Birgit Damtoft Hansen*





# Den årlige sommertur

Sønderborg Postkontors Pensionistklub

Tirsdag den 9. august til torsdag den 11. august 2011 var tiden for den årlige sommertur. Denne gang var målet Husum som base og med udflugter til Friedrichstadt og Brunsbüttel.

For at sætte det geografiske på plads. Vi befinder os i den vestlige del af Slesvig-Holsten, og de enkelte byer kan i stikord benævnes: Husum er Vestslesvigs ubestridte fiskerby, Friedrichstadt (hollænderbyen med de mange kanaler) og Brunsbüttel ved den vestlige indsejling til Kielerkanalen.

Vi var 24 forventningsfulde deltagere som startede med Dybbøl Turist i retning mod Husum. Vi var knap nok kommet ind i bussen, før det begyndte at regne, og det skulle blive en tur med regn, som vi ikke har været udsat for før i vor klubs 15 årige beståen!

Ved ankomsten til Husum blev vi modtaget af en dansk-talende guide, hun viste os rundt i byen (i bus) og senere helt ud til et af digerne ved vadehavet. Her oplevede vi, hvor stærk blæsten kan være under normale forhold. Gui-

den var meget vidende, og vi fik mange oplysninger om tiden, hvor Husum var dansk. Efter rundvisningen var det "på egen hånd". I mindre grupper fandt vi nogle små steder hvor vi kunne indtage en Matjes eller andre lækre ting – fast såvel som flydende.

Ved 3-tiden mødte vi op ved hotellet "Theodor Storm", som varmt kan anbefales. Det har næsten alt: 4 stjerner, elevator, dejlige værelser og eget bryggeri.

Efter middagen fortsatte vi med hyggen i lokalet lige op ad bryggeriet.

Næste dag gik turen til Friedrichstadt, der kun ligger ca. ½ times kørsel fra Husum. Vor flinke guide førte os rundt i byen i en times tid, og hvad hun ikke vidste om kirker, bygninger, broer osv. er ikke værd at vide. Det var særdeles interessant. Efter rundvisningen fandt vi igen sammen på kryds og tværs for at finde et sted, hvor vi kunne få stillet sulten og tørsten. Nu begyndte det at regne – det skulle blive værre.

Kl. 14 mødtes vi i Holsteinisches Haus, hvor vi fik kaffe og lagkage inden sejlturen på kanalerne.



Så begyndte genvordighederne. Det regnede nu meget.

Vandet i kanalerne var 180 cm over det normale, hvilket indebar, at man ikke kunne sejle med overdækket båd, men kun i en åben. Dette betød også, at man måtte reducere turen, idet man ikke kunne komme under alle broer med den høje vandstand.

Det, vi så mest af på turen, var paraplyer – vore egne. Den stakkels guide og bådføreren måtte lægge sig med brystet klemt ned mod styrehusets tag for ikke at komme i klemme, når vi passerede en bro. Bænkene i båden blev overdyngtet med vand i takt med bådens duven, og det løb hen under os, så vi var gennemblødte bagtil. Vel ankommet til vort hotel, tog en del af os direkte i et meget varmt bad for ikke at få samlet unødvendige forkølelser op.

Efterfølgende var der igen spisning og hyggeligt samvær.

Husumer Hafentage var netop begyndt og vi så på forberedelserne, men vejret indbød ikke til deltagelse i dem, selv om mange af os havde lyst.

Næste morgen brød vi op og satte kursen mod Brunsbüttel. Vi mødtes med vores guide i øsende regnvejr. Guiden gav os en meget grundig forklaring på de mange ting, der skal til for at få sådan en stor kanal til at fungere. Hun var meget vidende og var særdeles flink til at besvare alle de spørgsmål, vi kunne komme med. Til stor glæde for os – og for guiden – var der lige ankommet en stor liner "Insignia", som skulle til at sejle ind i kanalen, mens vi var der. Skibet var ikke af den største kategori, men den kunne dog tage 1504 passagerer, hvilket var nok til at imponere os.

Efter rundvisningen tog vi til "Atrium-museet", hvor vi så videofilm, landskabsmodeller, infotavler, beskrivende hvordan livet og historien er for en af verdens travleste "søgader". Efter en lille bid mad og en forfriskning besluttede vi at afkorte turen, idet vi ikke havde lyst til at gå tur i Brunsbüttel by i det øsende regnvejr.

Vi satte kursen hjemad, og dette indebar "som sædvanlig" et besøg på restaurant Quellental i Seelk, hvor vi fik kold/varm buffet. Efter en kort visit hos Fleggaard, var vi i Sønderborg tidligt på aftenen - godt våde, men med højt humør og mættet med mange indtryk.

Venlig hilsen  
Pbv.  
*Christian Lauritzen*

# Postpensionisternes Landsforenings Aktivitetsplan for 2012

*PL vil i det kommende år som sædvanligt gennemføre en række aktiviteter.*

*Der forberedes afholdt fire kurser, et sommertræf og et højskoleophold, jf. nedenstående oversigt.*

**Søndag den 8. til fredag den 13. januar 2012**

Højskoleophold / Vinterkursus  
Sted: Langsøhus, Silkeborg  
v/Niels Ole Frederiksen

**Mandag den 16. til onsdag den 18. april 2012**

Pensionistkursus II  
Sted: Rørvig Centret

**Mandag den 7. til onsdag den 9. maj 2012**

Pensionistkursus III  
Sted: Rørvig Centret

**Mandag den 25. juni til fredag den 29. juni 2012**

Sommertræf  
Sted: Rørvig Centret

**Mandag den 20. august til lørdag den 25. august 2012**

Nordisk Pensionisttræf  
Sted: Danmark

**Mandag den 3. til onsdag den 5. september 2012**

Pensionistkursus I  
Sted: Rørvig Centret

**Mandag den 17. til onsdag den 19. september 2012**

Pensionistkursus V  
Sted: Rørvig Centret

Ansøgningsblanketter til ovenstående vil fremkomme i Posthornet efter følgende plan:

- Nr. 5 – Oktober 2011: Højskoleophold
- Nr. 6 – December 2011: Pensionistkursus II og III
- Nr. 1 – Februar 2012: Sommertræf
- Nr. 2 – April 2012: Pensionistkursus I og V



## KØBENHAVNS POST-SENIORER

### MEDLEMSMØDER:

**Tirsdag den 18. oktober 2011, kl. 10.00 – 12.00.**

Peter Ipsens Alle 27, 2400 NV.  
Dirigent Frank Rasmussen fra tv-programmet "Musik fra opgangen".  
Foredrag om mange år med musik.  
Fælles arrangement med E & P Klubben og RBF.

**Torsdag den 27. oktober 2011, kl. 14.00 – 16.00.**

Peter Ipsens Alle 27, 2400 NV.  
Højskoleforstander Lillian Hjort West fortæller om Otto Brandenburg, 70-80- og 90ernes store popidol.

**Tirsdag den 15. november 2011, kl. 10.00 – 12.00.**

Peter Ipsens Alle 27, 2400 NV.  
Balletmester Jens Brenaa. "Om sin far og mor". Fælles arrangement med E & P Klubben og RBF

**Torsdag den 24. november 2011, kl. 14.00 – 16.00.**

Peter Ipsens Alle 27 2400 NV.  
Forfatterinden Aggi Jensen fortsætter og afslutter sit forårsprogram "Også baggårdsbørn har drømme" med kapitlerne "Kærlighedens højdepunkt" og "Sensommer".

**Tirsdag den 29. november 2011, kl. 10.00 – 13.00.**

Peter Ipsens Alle 27, 2400 NV.  
Salg af billetter til julefrokosten den 16. dec.  
Da lommebøgerne, på grund af den høje porto, ikke udsendes, vil vi udlevere lommebøger, og samtidig serverer vi et glas julegløgg og en julesmåkage.  
Der sælges også billetter til julekoncerten i Jesuskirken den 18. december, billetprisen er 120,00 kr.

**Fredag den 16. december 2011, kl. 12.00 .**

Jule - frokost/afslutning (kun for medlemmer)  
Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre. Tæt ved Frihedens S-togsstation.  
Prisen for deltagelse er 150 kr.  
Billetter sælges tirsdag den 29. november kl.10 – 13, Peter Ipsens Alle 27, 2400 NV.

**Torsdag den 19. januar 2012, kl. 14.00 – 16.00.**

Peter Ipsens Alle 27, 2400 NV  
Medlem af folketinget (forhåbentlig til den tid minister) Henrik Dam Kristensen fortæller om sit liv  
"Fra Vorbasse til Christiansborg".

**Tirsdag den 7. februar 2012, kl. 10.00 – 12.00.**

Peter Ipsens Alle 27, 2400 NV  
Se emne i Lagerposten, Posthornet eller på vores hjemmeside. Fælles arrangement med E & P Klubben og RBF.

**Torsdag den 16. februar 2012, kl. 13.00 – ca. 16.30.**

Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre, tæt ved Frihedens S-togsstation  
"Syng med". Arne Lundemann og Allan Steen (pianist) underholder og synger for. Husk sangbogen.  
Der vil blive serveret 3 stk. smørrebrød, 2 øl/ vand og kaffe pr. deltager.  
Deltagerbetaling er 125 kr. for medlemmer og 150 kr. for ikke medlemmer.  
Billetter sælges 1. februar, Peter Ipsens Alle 27, 2400 NV. (Det grå palæ).

**Torsdag den 22. marts 2012, kl.14.00 – 16.00.**

Peter Ipsens Alle 27, 2400 NV  
Foredrag ved Cand.polit. Peter Neersø.  
Ældrebyrden – fup eller fakta? Har vi råd til velfærden?

**Tirsdag den 3. april 2012, kl. 10.00 – 12.00.**

Peter Ipsens Alle 27, 2400 NV  
Foredrag af Jørgen Skamreitz. "Humør til hverdag og fest". Fælles arrangement med E & P Klubben og RBF.

**Torsdag den 26. april 2012, kl.14.00.**

Peter Ipsens Alle 27, 2400 NV  
Københavns Post-Seniører afholder ordinær generalforsamling og sæsonafslutning.  
Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en let anretning.  
Tilmelding til spisning er nødvendig og skal ske til kasserer Keld Eksing på telefon 22 79 06 14 mandag den 16. april kl. 16.00 – 18.00.

### CIRKUSREVVY 2012.

Ta´ med til forpremiere på Cirkusrevyen på Dyrehavsbakken  
onsdag den 16. maj 2012  
Billetprisen er 245,00 kr. pr. stk.  
Før forestillingen er der mulighed for stegt flæsk med Persillesovs, en øl/ vand og en kop kaffe for 125,00 kr. pr. deltager.  
Tilmelding til Jacob Christiansen på telefon: 20 12 73 99.  
Sidste frist for tilmelding er onsdag den 5. oktober 2011.  
Betalning for billetter og mad skal være kasserer Keld Eksing i hænde senest mandag den 10. oktober 2011 på konto i vor bank.  
Danske Bank. Reg.nr. 0434 konto nr. 0844012, mærket Cirkusrevy og medlems nr.

*P.b.v.*

*Jacob Christiansen*



## REJS FORÅRET I MØDE

Tag med Københavns Post-Seniorer til Det Eventyrlige Andalusien, Spaniens hjerte, samt til Gibraltar. **8 dage med storslået historie og levende nutid, dansk rejseleder.**  
Afrejse den 21. marts 2012.

Deltagerprisen er kun 6.990 kr. pr. deltager i dobbeltværelse. Tilmæg for enkeltværelse er 800 kr. Prisen omfatter: Dansk rejseleder, fly København/Malaga tur-retur, udflugter og transport, indkvartering i dobbeltværelse, halvpension, lokal vin/vand til middagen, tapasfrokost i Competa, skatter og afgifter. Ved tilmelding betales der et depositum på 25 % af rejsens pris. Der tages et vist forbehold for prisen, da de endelige flypriser endnu ikke er helt fastlagt. Den enkelte deltager gøres opmærksom på, at man selv skal sørge for en afbestillingsforsikring, da foreningen ikke dækker udgifterne ved afbud, dette gælder også ved afbud på grund af sygdom.

Tilmelding til Jacob Christiansen telefon 20 12 73 99 eller mail: jacobchristiansen@webspeed.dk Ved tilmeldingen skal der oplyses fulde navn som beskrevet i passet, adresse, telefon nr. og evt. mailadresse, og om der ønskes afbestillingsforsikring /rejseforsikring.

*Med venlig hilsen og på gensyn  
Jacob Christiansen*

## PENSIONISTKLUBBEN "POSTEN" SILKEBORG

**Onsdag den 12. oktober.** Interessant besøg og rundtur på Papirfabrikens museum. Vi skal se og høre noget om, hvordan papir laves m.m. Vi mødes ved Museet kl. 13.00, rundvisningen tager ca. 1½ time, derefter går vi på "Cafe 1. række" og får kaffe m/brød. I prisen er entre, rundvisning og kaffe m/brød. Pris for medlemmer og ægtefælle/samlever 100 kr. Tilmelding på tlf.: 40 80 87 00 eller mail: peh@fibermail.dk senest torsdag den 6. oktober.

**Tirsdag den 8. november.** Bowling Bowl'n'Fun, Brokbjergvej 12, Silkeborg. Vi mødes kl. 10.30 (Indkørsel ved Silvan). Efter udlevering af sko har vi banerne i en time fra kl. 11.00. Klokken 12.30 er der frokostbuffet. Pris for spillet, sko og buffet er 145 kr. for medlemmer og 155 kr. for ledsager. Tilmelding på tlf.: 40 80 87 00 eller mail: peh@fibermail.dk senest tirsdag den 1. november.

**Torsdag den 1. december kl. 19.00.** Afholder postkontoret og pensionistklubben julefrokost. Her vil der blive opkrævet kontingent for 2012 (200 kr.) Der kommer invitation fra postkontoret.

*Med venlig hilsen  
Alice Holmgaard*

## POSTPENSIONISTERNE I NORDVESTSJÆLLAND.

**Onsdag den 12. oktober kl.13.00**  
Foredrag hos Inge og Jens Bruun, Åsvej 19, Fårevejle. Færdselsbetjent Ove Petersen fortæller om sin vej fra ordblind til færdselsbetjent. Der serveres: Sildemad, 3 stykker smørrebrød, kaffe, 1 øl/vand og 1 snaps. Pris 85,00 kr.  
Tilmelding til formanden senest 7. oktober,

**Søndag den 4. december kl.13.00.**  
Julefrokost i Hagested forsamlingshus med Arnes berømte buffet, 1 øl/vand, kaffe, fællessang, lotteri og hyggepiantist hele eftermiddagen. En rigtig hyggelig eftermiddag. Pris kun 110,00 kr. Tilmelding til formanden senest den 28. november.  
Indbetaling til kassereren Jens Bruun på konto 3208-0 007 607 512.

*Postpensionisterne i Nordvestsjælland.  
Jørgen Pedersen*

---

## P&T'S PENSIONISTKLUB RANDERS

### Mødeprogram for 2.halvår 2011

#### Den 10. oktober 2011

Vi får besøg af barnestjernen Ida Damgren, som sammen med sin far vil underholde os. Ida vil synge nogle dejlige sange, der bliver også lejlighed til "syng med".

#### Den 25. oktober 2011

Løvfaldstur  
Der arbejdes med at besøge Forskningscenter Foulum. Nærmere vil blive oplyst på medlemsmøderne.



**Den 14. november 2011**

Elisabeth Kjærgaard, Hornbæk, vil holde foredrag under titlen: "Mit hus i Kenya – eller at give og få meget mere igen". Elisabeth Kjærgaard vil fortælle og vise billeder om, hvordan hun under en rejse boede på en boplad – gav beboerne en ko og fik lov til at komme tilbage og bygge et hus.

**Tirsdag den 29. november 2011**

Julefrokost på Fjordgården.

**Den 12. december 2011**

Julehygge med banko og Gløgg. Vi ønsker hinanden glædelig jul og godt nytår og på dejligt gensyn i 2012.

*P.b.v.*

*Kurt Rubach Møller*

**POSTPENSIONISTERNES  
KLUB FOR  
STORKØBENHAVN**

**Tirsdag den 25. oktober kl. 15.00.**

Tirsdag den 7. september sidste år var vi nede og besøge landbomuseet "Lundekrog". Ove Pedersen, der viste os rundt, har været gårdejer, politimand m.m., utvivlsomt et spændende og alsidigt liv. Det har han lovet at komme og fortælle os om denne eftermiddag.

**Tirsdag den 29. november kl. 15.00.**

Her kommer Thyra Frank fra plejehjemmet "Lotte" på Frederiksberg. Hun er kvinden, der har bøjet regler og trodset modstand for at skabe et hjertevarmt (pleje) hjem, hvor beboerne får lov til at nyde livet. Thyra Frank plejer ikke at være kedelig at høre på, så reserver straks dagen.

**Tirsdag den 6. december kl. 17.30.**

Husk julekomsammen

*Vel mødt.*

*Bestyrelsen.*

**POSTVÆSENETS  
PENSIONISTFORENING  
FREDERICIA**

**Forestående arrangementer efter-  
året 2011**

**Søndag den 30. oktober kl. 17.30**

Efterårs sammenkomst i Fuglsangcenteret. Med spisning, underholdning og foredrag ved sognepræst Anette Vinter Hedensted fra Aabenraa.

**Torsdag den 15. november kl. 9.00**

Kører vi fra Fredericia banegård til Tyskland, hvor vi kan handle og købe en kop kaffe. Herefter kører vi til Sønderborg, hvor der venter os en god julefrokost og kaffe med kage. Der bliver også tid til en rundtur i Sønderborg.

**Torsdag den 8. december kl. 17.30**

Holder vi generalforsamling med julemiddag og lodtrækning af julekurve. Aften slutter kl. ca. 22.00

*Med venlig hilsen*

*Ketty Kilde.*

**VESTERBRO &  
PAKKEPOSTENS  
PENSIONISTKLUB**

**Hej gode venner og kollegaer.**

Bestyrelsen håber, at I er kommet godt igennem den regnvåde sommer.

Når I læser dette, er vi allerede godt i gang med vores efterårs aktiviteter.

Vores efterårshygge hos Jette og Keld er overstået, og næste arrangement er BOWLING.

Vi mødes den 20. oktober 2011 kl.

11.45 på Gl. Jernbanevej 11, 2500

Valby, det er indgangen til BIG BOWL.

Prisen for 2 timers BOWLING, inkl.

kaffe og 1 fadøl, er kr.100. Der er efterfølgende mulighed for at købe mad for egen regning.

Tilmelding skal ske til Preben på mobil 27 33 06 74 torsdag den 6. oktober 2011 mellem kl. 16-18.

*Vel mødt alle sammen.*

*PBV. Lolly*

# Aktivitets- KALENDER

**Tirsdag den 4. oktober 2011**

**Bestyrelsesmøde**

Sted: Landsforeningens kontor

**Torsdag den 3. november 2011**

**Formandsmøde**

Sted: Fuglsangcentret, Fredericia

**Tirsdag den 15. november 2011**

**Bestyrelsesmøde**

Sted: Landsforeningens kontor

**Onsdag den 14. december 2011**

**Bestyrelsesmøde**

Sted: Landsforeningens kontor

**Søndag den 8. til fredag den 13. januar 2012**

**Højskoleophold / Vinterkursus**

Sted: Langsøhus, Silkeborg

**Tirsdag den 14. februar 2012**

**Bestyrelsesmøde**

Sted: Landsforeningens kontor

**Tirsdag den 20. til onsdag den 21. marts 2012**

**Bestyrelsesmøde**

Sted: Rørvig Centret

**Torsdag den 12. april 2012**

**Ordinær generalforsamling**

Sted: Dronning Margrethe Hallen, Fredericia

**Mandag den 16. til onsdag den 18. april 2012**

**Pensionistkursus II**

Sted: Rørvig Centret

Læs mere om de forskellige aktiviteter på landsforeningens hjemmeside [www.postpensionisterne.dk](http://www.postpensionisterne.dk)



POST

PP

DANMARK

Udgiveradresseret  
Maskinel Magasinpost



Brovadvej 51, Erritsø  
7000 Fredericia