

Posthornet

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

05/10
OKTOBER



PÅ REJSE TIL
BARNDOMMENS LAND
SIDE 4

HAVEFORENINGEN
CARL NIELSENS MINDE
SIDE 10

UDFLUGT I DET
SØNDERJYSKE
SIDE 16

TUREN TIL
ABTENAU I ØSTRIG
SIDE 20

Indhold

Klub Storkøbenhavn på rejse til barndommens land	4
Statspensionisternes Centralforenings krav til OK 2011	6
"Lys og livsglæde" på Esbjerg Højskole 2011	8
Højskoleophold i februar måned	9
Haveforeningen Carl Niensens Minde	10
Sommertur 2010 til Roskilde	11
Rhinen i Flammer 2010	12
Postpensionisternes Landsforenings Aktivitetsplan for 2011	15
Posten Vejle på udflugt i det sønderjyske	16
Hurtigt svandt den lyse sommer	18
Sommerferietur for postpensionister i Århus	20
Nyt fra klubberne	22

Posthornet

Medlemsblad for Postpensionisternes
Landsforening

Nr. 5 · oktober 2010 · 10. årgang

Redaktion og ekspedition:

Postpensionisternes
Landsforening
Brovadvej 51, Erritsø
7000 Fredericia
Telefon 75 92 60 23
Telefax 75 92 60 24
E-mail: pl@postpensionisterne.dk
www.postpensionisterne.dk

Redaktion:

Henning Dam Krag (ansv.)
I redaktionen Per Lund Simonsen
og Bent Christensen

Udkommer 6 gange om året
i månederne februar, april, juni,
august, oktober og december.

Udgivet i 5.900 eksemplarer.

Indlæg til næste nummer må være
redaktionen i hænde senest den
5. november 2010.

ISSN nr. 1601-0485

Design og grafisk produktion:

Kailow Graphic A/S
Miljøcertificeret efter ISO 14001
og arbejdsmiljøcertificeret efter
OHSAS 18001.

Bestyrelsen:

Formand: Henning Dam Krag,
Telefon 75 92 76 81
Mobil 40 34 73 36
henning.dam.krag@profibermail.dk

Næstformand:

Johnny Madsen, tlf. 43 63 36 86
Johnny.b.madsen@gmail.com

Kasserer: Per Lindgaard

Tlf. 86 29 37 96
prl@post11.tele.dk

Sekretær: Per Lund Simonsen,
tlf. 44 53 98 60
per.simonsen@mail.dk

Svend Svendsen, tlf. 44 94 81 69
s.e.s@mail.tele.dk

Solveig Elbek, tlf. 97 12 54 97
s.elbek@mail.dk

Leif Aage Hansen, tlf. 20 91 54 04
janeogleifaage@stofanet.dk

Suppleanter:

Palle Husum Frederiksen, tlf. 98 31 02 58
palle@frederiksen.mail.dk

Peter Andersen, tlf. 86 14 17 82
peter.and@oncable.dk

Forsidefoto: Hans B. Henriksen



Den skrappe førstelærer troner ved tavlen. Man fornemmer hans inkvisitoriske blik. Den dårlige samvittighed gør sit indtog og får en til at tvivle på, om man nu også kan huske sit salmevers og har regnet sine stykker rigtigt.

side 4

Ved synet af de mange blomster, glemmer man helt arbejdet med at få de forskellige bede gjort klar til alle sommerens glæder. Nogle havefolk dyrker grøntsager og har mange bærbuske, andre, som jeg, nøjes med lidt løg, blomster, stauder og blomstrende buske.

side 10



"I sommer og sol ved den hvide Hest" er vist ord og toner, som de fleste af Posthornets læsere kender. Men der er langt til Tyrol for at spise frokost. "Den hvide Hest" på Dyrehavsbakken i det nordlige København er et godt alternativ

side 18

Statspensionisternes Centralforening har kridtet banen op til OK 2011

Kravene til overenskomstforhandlingerne i 2011, som Statspensionisternes Centralforening (SC) i august 2010 præsenterede for Offentligt Ansattes Organisationer, er rimelige og frem for alt veldokumenterede.

Postpensionisternes Landsforening har spillet en fremtrædende rolle i forbindelse med formulering af kravene og udarbejdelse af kalkulationer med sigte på, at kravene fremtræder troværdige og substantielt uangribelige.

Udgangspunktet har i denne sammenhæng været, at tjenestemandspensionen stiger i samme takt som lønudviklingen for de statsansatte. Det har nemlig langtfra været tilfældet, selv om der blev givet en ekstra procent ved aftaleforhandlingerne i 2005.

Det andet element, som indgår i SC's krav, er afskaffelse af begrebet pensionsgivende løn, der i dag alene er gældende for skalatrinene 1 – 38, og som betyder, at tjenestemænd i de lavere lønrammer pensionsmæssigt i et vist omfang forfordes i forhold til de højere lønnede.

De to primære krav fra Statspensionisternes Centralforening til OK 2011 er resultatet af et særdeles grundigt forarbejde.

Kravene er bæredygtige, de er afbalancerede og udgør det bedst mulige fundament med henblik på de utvivlsomt ikke helt problemfri overenskomstforhandlinger i 2011.

Overenskomstkravene er i deres fulde udstrækning med tilhørende bilag er optrykt på de følgende sider i dette nummer af Posthornet.

Henning Dam Krag
Formand





Klub Storkøbenhavn på re

En septemberdag i 2010 besøgte Postpensionisternes klub for Storkøbenhavn "Landbomuseet Lundekrog", en firlænget gård på ca. 2000 kvadratmeter, der indeholder en sand perle af et landbomuseum. Museet, der er beliggende syd for Lille Skensved, dækker perioden 1840 til 1950 og omfatter flere tusinde effekter. Der er indrettet skolestue anno 1940, dagligstue og køkken ca. 1940, arbejdende model af et andelsmejeri, tøjvask: fra vaskebræt til vaskemaskine, en fin samling af broderier, dragter og andre tekstiler. For nu at nævne et lille og absolut ikke dækkende udpluk af de kuriositeter og seværdigheder, som museet huser, og som for denne artikels signatur blev inspiration til et nostalgisk tilbageblik.

Af Per Lund Simonsen

For de postpensionister fra Klub Storkøbenhavn, der deltog i besøget på "Landbomuseet Lundekrog", blev det metaforisk en rejse tilbage til barndommens land og det Danmark, som vi kendte for 60 – 70 år siden. Ove Pedersen fra museet var en glimrende, indsigtfuld og humoristisk cicerone på rejsen.

Historie er årstal. Der var dem, man engang skulle lære udenad, og dem, man selv kom til at opleve. De årstal, der har noget med ens egen tilværelse at gøre, udløser tit en erindring, måske ligefrem genkendelse og meget ofte en stemning. Hvilke associationer, den erindring vækker, må være op til den enkelte. Her et udvalg af mine fra besøget på "Lundekrog".

Det er for meget sagt, at det er med angstens sved på panden, man entrar skolestuen med de faste pulte og hul i pladen til blækhuset. Og så alligevel. Den skrappe første-lærer troner ved tavlen. Man fornemmer hans inkvisitoriske blik. Den dårlige samvittighed gør sit indtog og får en

til at tvivle på, om man nu også kan huske sit salmevers og har regnet sine stykker rigtigt. For spanskrøret er ikke langt væk, og et par på skrinet kan det jo altid blive til – selv i 50'erne – hvor de artige børn havde plads på de første bænke og rødderne, nutidens utilpassede, sad bagest i klasselokalet. Og det blev de som regel ikke mindre utilpassede af!

For undertegnede, der i 50'ne voksede op på et mejeri – min far var mejeribestyrer – vækker modellen af det arbejdende andelsmejeri frydefulde nostalgiske minder. Og drømmen om Danmark som landbrugslandet med de firlængede gårde og husmandsbrugene på de udskiftede jorder, ternet af korn-, græs- og roemark, toner uvilkårligt frem på nethinden. Drømmen er smuk og sej, men det gamle samfund med mejeriet, forsamlingshuset og den to-klassede skole er en saga blot. Nu er det blevet til Udkantsdanmark.

Vi ved det jo godt. At være husmor før 2. verdenskrig og i de første årtier efter var et fag og et arbejde, der tog hele dagen. Museet har en fin samling fra 40'ne og 50'ne af



gense til barndommens land

kataloger fra Daells Varehus. I dem kan man finde den "uniform", der dengang passede til jobbet som husmor fra vanding af planter til storvask. Og man kan forvise sig om, at man holdt på formerne i datidens Danmark. Kvinder i alle aldre var korsetteret fra den lette roll-on til det kraftige fruekorset. Og udrustet i næsten knælange underbukser med lodden vrang og dobbelt skridtkile, laksefarvet eller karamelbrunt, kan museet også bevidne!

I museet er der syn for sagn: De gamle køkkener med komfur, jernvask og flueskab. Tøjet, der blev vasket i grue-

kedel, tørret på loftet eller i det fri og sendt til færdigbehandling hos en rullekone. Ingen drømte om at sove i linned, der ikke var rullet.

Og de nyfødte startede ikke tilværelsen i limousiner, men blev lagt i folkebarnevognen, en tungt svungen trævogn. Den fik dog status, fordi de nyfødte prinsesser også blev transporteret i sådanne barnevogne, der ikke har megen lighed med de luksuskøretøjer nutidens babyer lader sig fragte rundt i.

Denne artikel yder ikke "Landbomuseet Lundekrog" fuld retfærdighed. Det har af pladmæssige grunde ikke

været muligt at komme ind på alle de rariteter, museet rummer. Dem kan man læse mere om i faktaboksen.

Museet er absolut et besøg værd. Læs her, hvordan museet på sin hjemmeside – www.Lundekrog.net – guider sine gæster på vej:

"Når man kører ad Ejbyvej mellem Ll. Skensved og Ejby møder man ved nr. 32 to store halmdukker "Jens & Marie Halm". De står og byder alle velkommen til "Landbomuseet Lundekrog". Fortsætter man ad vejen mellem dukkerne kommer man til en firlænget gård, der huser "Landbomuseet Lundekrog".

"Landbomuseet Lundekrog" rummer en meget stor samling af landbrugsredskaber fra perioden ca. 1840 til 1950, hvor traktoren afløste hesten. Inde i bygningen findes der forskellige husgeråd fra samme periode.

I museets "Gamle Længe" er der en fin udstilling af broderier, både hedebosyning, fransk dragværk samt enkelte rigtig gamle bondemøbler og dragter.

På loftet findes en vognudstilling af gamle hestevogne samt en hel

del hestetrukne høstredskaber, og en model af Vejle Mejeri fra ca. 1930. Endvidere huser første salen en del af landsbyens små værksteder som børstenbinder, karetmager, sadelmager, herre- og damefrisør, købmandsbutik årgang 1940 og en skolestue ca. samme årgang.

Der er en stor fin samling af vaske-maskiner og vaskeredskaber fra vaskerbræt til de maskiner, vi kender i dag. Der er en udstilling fra tiden da elektriciteten kom på landet. Ud over dette er der redskaber til ølbrygning,

lysestøbning, skovbrug, tørvegravning, dræning samt Vedskølle gamle smedje.

Museet råder over et ca. 1000 m² stort indendørs udstillings areal, samt 400 m², udendørs hvor det halve er overdækket. Endvidere har museet ca. 600 m² værksted og lager.

Museet drives i dag af en museumsforening med ca. 150 medlemmer, hvoraf ca. 20 arbejder som frivillig og ulønnet arbejdskraft ved museet.

Statspensionisternes Centralforenings krav til OK 2011

1. Det vigtigste krav for SC er, at tjenestemandspensionerne stiger i samme takt som lønudviklingen inden for CFU's forhandlingsområde. Målet må være, at procentreguleringen af tjenestemandspensioner fastsættes til den del af en given ramme, der afsættes til egentlige lønformål.

Det kan ske ved, at CFU i forbindelse med aftaleforhandlingerne indgår et protokollat vedr. regulering af tjenestemandspensionerne, hvorefter procentreguleringen af pensioner og efterindtægt af pension fastsættes til den procentdel af den aftalte ramme, som afsættes til egentlige lønformål i aftalen mellem Finansministeren og CFU.

Begrundelse

I 1994 skete der en større omlægning af beregningen af tjenestemandspensionen, hvor bl.a. samordningsfradraget blev "afskaffet" (omlagt til U/65-67 tillæg), samtidig skete der ligeledes lovændringer af folkepensions- og skattereglerne.

I forbindelse med denne omlægning udsendte Finansministeriet, Administrations- og Personaledepartementet i August 1993 en pjece Tjenestemandspension '94.

Denne pjece indeholdte beregningseksempler på de nye regler pr. 1. januar 1994, hvor der på side 3 stod følgende: *"Det bemærkes, at de viste pensionsbeløb er i 1993-tal, og at de naturligt vil stige i samme takt som lønudviklingen på arbejdsmarkedet."*

Når vi således ser på udviklingen af stigningen af tjenestemandspensionen sammenholdt med lønudviklingen siden 1993 og frem til 2011, kan vi konstatere, at pensionsbeløbene ikke er steget i samme takt som den generelle lønudvikling. Det skyldes bl.a., at der ud af den aftalte ramme i de forskellige overenskomstperioder er afsat flere midler til puljeformål for bl.a. at kunne finansiere flere lønmidler til Lokal- og Chef løn, Ny Løn og diverse gruppevis- og individuelle omklassificeringer. Derved bliver der

mindre til generel lønstigning og herunder mindre stigning af tjenestemandspensionen.

Ved OK 2005 udløstes der som følge af efterslæbet i tjenestemandspensionen 1 % ekstra til tjenestemandspensionen. (se udviklingen beskrevet i bilag 1)

I stedet for at kompensere pga. udviklingen over en periode fra 1993 til 2005, vil det være ulige nemmere at regulere (tilpasse) løbende i hver overenskomstperiode. Det kan bl.a. ske ved at tjenestemandspensionen reguleres i takt med, hvad der afsættes til egentlig lønformål (generel lønstigning, lokal- og chefløn, ny løn og omklassificeringer)

Til yderligere underbyggelse af kravet gøres opmærksom på, at der i perioden 1. april 2005 til 31. marts 2011 er opstået et efterslæb.

2. Et andet vigtigt krav er, at begrebet "pensionsgivende løn" afskaffes, hvorefter pensionen beregnes af den fulde årsløn incl. stedtillæg på stedtillægssats II fra skalatrin 1 til og med skalatrin 38. Fra skalatrin 39 og opefter sker beregningen som hidtil.

Begrundelse.

Dette krav skal bl.a. ses i lyset af den generelle udvikling på arbejdsmarkedet i dag, hvor der i flere overenskomster på det private arbejdsmarked er aftalt at arbejdsgiveren indbetaler pensionsbidrag af den generelle løn også indbetaler pensionsbidrag af diverse tillæg.

I Sverige er det lovmæssigt vedtaget at arbejdsgiveren indbetaler pensionsbidrag af både løn og diverse tillæg.

I statens lønsystem er der tillagt en stedtillægsordning (tillæg) til ansatte på skalatrin 1 – 41. Dette tillæg er tiltænkt den ansatte ud fra leveomkostningerne i den kommune, hvor den ansattes arbejdsplads er placeret.

Stedstillægget er beregnet efter et løn- og prisindeks og den enkelte Kommunes skatteprocent. Det skal have den virkning, at når man har betalt til sine leveomkostninger, så skal man have det samme beløb tilbage i lommen uanset hvilken Kommune, man arbejder i.

Denne ordning forsvinder den dag man overgår til tjenestemandspension, idet pensionen beregnes ud fra den ansattes tidligere løn fratrukket stedstillægget. Således ser man bort fra, at "pensionisten" reelt har samme leveomkostninger som da han/hun var ansat.

Rugbrødet, mælken, kødvarer, boligpriser, transportomkostninger, udgifter til liberale erhverv osv. er stort set de samme, uanset om man er ansat eller pensioneret.

Derfor bør beregningen af tjenestemandspensionen for ansatte på skalatrin 1 - 38, foretages ud fra den ansattes lønsats beregnet på stedtil-lægssats II. (se konsekvensen af den foreslåede ændring i bilag 2)

For at der ikke er nogen som skal få minus i tjenestemandspensionen fremover, skal beregningen fra skalatrin 39 og opefter beregnes som hidtil.

Ved ændringerne i 1994 blev man nødt til at indføre et særligt pensionstillæg til alle på skalatrin 1 - 31, for ellers ville de få mindre end reglerne forud for 1994 (Johan Overgaard tillægget). Dette tillæg nedsættes med 200 kr. årligt fra 2002.

Ved at følge SC's forslag om en ændret beregning, vil det være naturligt at det særlige tillæg til skalatrin 1 - 31 bortfalder.

Det gøres gældende, at kravene skal omfatte såvel nuværende som kommende tjenestemandspensionister.

Bilag 1 Oversigt over procentstigningen i pension for perioden 1993 - 2011.

	1993-95	1995-97	1997-99	1999-02	2002-05	2005-08	2008-11
Ramme	2,50 %	3,50 %	4,25 %	7,55 %	7,55 %	6,96 %	12,07 %
Lønstigning	1,50 %	2,25 %	2,90 %	5,20 %	5,55 %	6,76 %	8,37 %
Til pulje				-0,45 %	-0,45 %		
Andre formål	1,00 %	1,25 %	1,35 %	2,35 %	2,00 %	1,20 %	3,70 %
Pension	60,00 %	64,29 %	68,24 %	62,91 %	67,54 %	97,13 %	69,34 %

I 2005 er indregnet 1 % ekstra til tjenestemandspensionen.

Reguleringsordningen er ikke indregnet i oversigten.

I overenskomstperioderne 1999-2002 og 2002 til 2005 blev der trukket 0,45 % til puljeformål i hver overenskomstperiode.

Den gennemsnitlige udmøntning af den generelle lønstigning til pensionisterne har i perioden 1993-2011 været på 69,93 %.

Bilag 2 Tjenestemandspension beregnet af årslønnen og pensionsgivende løn (1. april 2010) Stedtillægssats 2 (skalatrin 1-38). Alder 65/67 år og med 37 pensionsår

Skalatrin	Lønsats	Pensions-givende løn	57 % af Pensions-givende løn	+ Særlig tillæg *	I alt.	57 % af lønsats	Forskel	Minus Særlig tillæg *
15	231.649,00	218.638,98	124.624,22	2.200,00	126.824,22	132.039,93	5.215,08	+3.015,08
25	270.701,00	262.176,71	149.440,73	2.200,00	151.640,73	154.299,57	4.858,84	+2.658,84
38	336.808,00	336.277,78	191.678,33	0,00	191.678,33	191.980,56	302,23	+302,23
39	342.821,00	343.203,16 ¹⁾	195.625,80 ¹⁾	0,00	195.625,80 ¹⁾		0	0

1) Fra skalatrin 39 og opefter beregnes tjenestemandspensionen som hidtil: Grundløn (niveau 1997) + procentreguleringen (1. april 2010=32,3049 %) X 57 %= Tjenestemandspension
Det betyder at fra skalatrin 39 og opefter, vil tjenestemandspensionen være uændret.
Hvis beregningen skulle foretages ud fra lønsatsen med samme procent som for skalatrin 1 - 38, vil alle fra skalatrin 39 og opefter få en nedgang i tjenestemandspensionen.

* Såfremt tjenestemandspensionen for skalatrin 1 - 38 beregnes efter lønsatsen på stedtillægssats 2. Vil det være naturligt, at det særlige tillæg (Johan Overgårdtillægget) bortfalder.



”Lys og livsglæde” på Esbjerg Højskole 2011

Det nye år 2011 er startet. Allerede i uge 7 – indbyder vi, Esbjerg Højskole, til et højskolekursus med et bredt og varieret indhold. Det er en mørk tid, men vi har valgt at kalde kurset ”Lys og livsglæde”.

På kurset ”Lys og livsglæde” skal vi opleve noget nyt sammen med en masse andre fra Postpensionisternes Landsforening. Vi har sammensat et program med et alment folkeoplysende indhold, så alle, enlige såvel som ægtepar kan deltage.

Nye debatemner, foredrag og udflugter. Programmet er tilrettelagt ved at ”skæve” til de mange gode og konstruktive ideer, som deltagere på sidste års kursus kom med ved evalueringen. Der kan selvfølgelig forekomme et enkelt sammenfald fra de foregående år. Men det gør ingenting. Vi reproducerer nemlig ikke på Esbjerg Højskole, vi genskaber fra gang til gang.

Esbjerg Højskole har netop rundet de 100 år. Det er meget for en højskole nu om dage. Men selvom vi er en gammel institution, så er vi bygningsmæssigt en skole, der er tip top med alle moderne hjælpemidler. Vi har et stort veludstyret bibliotek med PC’er sat op på nettet, så man kan checke sin e-mail. I foredragssalen er der teleslynge. Lyse og indbydende undervisningslokaler. I alle vore værelser er der bad og toilet. Køkkenet fås ikke meget bedre. Dvs., at de ydre

rammer er perfekte, og nu er det op til deltagerne at fylde noget liv, højskoleliv, i disse omgivelser.

Selvom det kan være en barsk årstid, skal vi rundt i regionen og ved selvsyn opleve den vestjyske natur. Vi skal, hvis himmel og hav ikke står i ét, en tur rundt i Esbjerg, vi skal bl.a. på CVU i Esbjerg opleve Erik Hagens 30 x 3 meter store maleri ”Esbjergevangeliet”.

En anden eftermiddag vover vi os nordvest til Oksbøl, derefter til Varde Museum, hvor vi skal se maleren Otto Frellos fantasifulde billeder i en ny udstilling.

Det er mit og Esbjerg Højskoles håb med dette vinterkursus at være med til at bringe lys, latter, alvor og håb ind i vores tilværelse. Det er folkeoplysning midt i den allermørkeste tid på året.

Velkommen til ”Lys og livsglæde” på Esbjerg Højskole.
Niels Ole rederiksen, kursusleder Esbjerg Højskole

For tilmelding til kurset se næste side



Postpensionisternes Landsforening tilbyder et højskoleophold i februar måned.

Landsforeningen tilbyder igen i 2011 et højskoleophold i Esbjerg fra søndag den 13. februar til lørdag den 19. februar 2011. Kursuspris: Kr. 3.100,00. Prisen inkluderer undervisning, udflugter, foredrag, sengelinned og fuld forplejning. Ønskes der eneværelse, opkræves der et tillæg på kr. 200,00. Ankomst på første dagen mellem 15.00 – 17.30. Der er arrangeret fælles bus med afhentning ved Esbjerg Banegård kl. 15.30. Afrejse lørdag kl. 9.05.

Adressen: Esbjerg Højskole, Stormgade 200, 6700 Esbjerg, Telefon 79 13 74 00

Tilmelding sker ved indsendelse af ansøgningsblanketten til Postpensionisternes Landsforening, Brovadvej 51, Erritsø 7000 Fredericia.

Tilmeldingsblanketten skal være Postpensionisternes Landsforening i hænde senest mandag den 1. november 2010 med morgenposten. Deltagerantallet er begrænset til 90 deltagere. Ved overtalighed foretages der elektronisk lodtrækning. Der vil i løbet af november måned blive udsendt information til alle ansøgere, uanset om man er optaget eller ej.

Program til højskoleopholdet kan ses på vores hjemmeside www.postpensionisterne.dk, kan også rekvireres ved henvendelse til Esbjerg Højskole.

VINTERDAGE | ESBJERG HØJSKOLE 2010

Ønsker enkeltværelse Ønsker bofællesskab med _____

CPR.-nr. | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | | Tlf.nr.

Navn

Adresse

Postnr./By

Ægtefælles/samlevers deltagelse Ja Nej

CPR.-nr. | | | | | | | | | | - | | | | | | | | | |

Navn

Er ægtefælle/samlever medlem skal CPR.-nr. opgives.

Haveforeningen Carl Nielsens Minde

Det er dansk, det er dejligt med en kolonihave

Her kommer en beretning om livet, som det leves her på den dejligste plads, tæt ved storbyens larm og støj. Her er vi 522 familier samlet i en oase af skønne planter og glade mennesker. Utroligt, men det tager kun lidt over 30 min. med bus til rådhuspladsen i København.

Her samler vi kræfter i løbet af sommeren og kæmper kampen mod skvalderkål og andet uønsket plantevækst i haven. Man nyder tidligt på året synet af vintergæk, erantis og krokus. Senere står påskeliljer langs havegangen og lyser op, og efter dem kommer tulipaner i en mængde forskellige farver.

Ved synet af de mange blomster, glemmer man helt arbejdet med at få de forskellige bede gjort klar til alle sommerens glæder. Nogle havefolk dyrker grøntsager og har mange bærbuske, andre, som jeg, nøjes med lidt løg, blomster, stauder og blomstrende buske. Jo ældre, man bliver jo nemmere skal man gøre det for sig selv i haven. Men der er også havefolk, der kun har en græsplæne til at sole sig på. Joooo - så er der jo også lige de havefolk, der skulle have solgt deres have for længe siden. Her kan man sige, at ugræs har føget over hegnet, som der står i sangen. Disse haver er jo ikke en pryd for helheden, men

sådan er der jo så meget, og vi mennesker er jo ikke ens i indstilling til havearbejdet.

Integration, det er ikke noget, vi taler om, det er noget, vi bedriver. Her er mange forskellige mennesker, både nydanskere og folk fra Fyn og Jylland, og jo, der er da også havefolk, der kommer fra Afrika og Asien. Derved samles masser af forskellige kulturer, og vi kan inspirere hinanden med forskellige måder at indrette hus og haver på.

I en så stor haveforening som vores, er der brug for mange hænder til at klare de fælles forpligtigelser, og så kommer man på pligtarbejde med at holde de store fælles områder i orden. En legeplads hører der jo til, her skal der være sikkerhed for, at børnene ikke kommer til skade med legeredskaberne, der er hække, der skal klippes, og træer, der skal studs. Et servicehus med baderum og wc hører sig til, for ikke alle har eget bad i haven, og i tilslutning til baderummene er der indrettet vaskeri.

Om søndagen er der kamp om at få området til at lyse op med de mange dannebrogflag, der blafrer lystigt i den danske vestenvind. De havefolk, der kun er her i weekenderne, skal lige have slået græsset, inden søndagens ro



kan sætte ind med besøg af venner og familie. Der er heldigvis masser af familier med børn, og det er dejligt at se de unge mennesker kaste sig over havearbejdet. Men der bliver også plads til at lege med børnene, og der bygges sæbekassebiler, og far eller mor får sig en længere løbetur med bilen, medens børnene jubler af fryd, når der køres ned ad havevejene.

Fester skal der også være plads til, og hvad er mere nærliggende, end man

finder cd'en frem med mormors koloni-havehus. En rigtig havefest har vi skam også for alle medlemmer med gris og lam på grill. Masser af fadøl, det hører sig til, og et orkester, der spiller op til asfaltbal. Haveforeningen har også en lille købmand, og her kan børnene boltre sig i spændende ting, der kan købes for små lommepenge og det nødvendige slik og andet til husholdningen.

Når så havesæsonen er ved at være ovre, kommer indkaldelserne til de

forskellige pensionistklubber med alle de gode ting, vi skal opleve i samvær med tidligere kolleger og deres hustruer. Det er dog fantastisk, hvad man kan opleve.

Så gik den sommer.

Klar til alle møderne i klubberne, det er vi, for vi har samlet kræfter hele sommeren.

Ejvind Wilms

Københavns Post-Seniorer.

Intern Revisions Pensionistforenings (IRP) sommertur 2010 til Roskilde

I år fandt IRPs sommertur sted den 14. juli og gik til Roskilde. På generalforsamlingen blev det besluttet, at årets sommertur skulle være en senior cruise med "Sagafjord" og efterfølgende et besøg i Sortebrødreklosteret i Roskilde bys centrum.

Af foreningens 12 medlemmer mødte 8 op med ledsagere.

Vi mødtes på havnen i Roskilde og nød den medbragte formiddagskaffe og en lille en til halsen. Derefter gik vi om bord på "Sagafjord", hvor vi fik en dejlig seniorfrokost. Vi var meget heldige med vejret og nød den skønne sejltur på Roskilde Fjord. Efter tilbagekomsten gik/kørte vi til centrum og havde en god times tid på egen hånd. Vi mødtes ved Sortebrødreklostret og fik en fremragende guidet tur gennem klostret med et utal af spændende fortællinger.

Sortebrødrene var de første tiggermunke i Roskilde, og deres kloster blev bygget mod nordøst på den grund, hvor nu Roskilde Kloster ligger.

Sortebrødrene kom til Roskilde i 1231, og det samme år påbegyndte man byggeriet af et kloster, som stod færdigt i 1254.

Vi sluttede dagen med en let forfriskning på torvet.

Alt i alt en rigtig dejlig dag med skønt vejr og godt humør. Tak til alle frem-

mødte og en særlig tak til Poul og Finn, der havde planlagt turen og sørget for det praktiske arbejde, så vi alle kunne bruge dagen til at hygge os og nyde samværet.

Kurt Nonboe / formand for IRP



På tur med Postvæsenets Pensionist Forening, Fredericia

Rhinen i Fla

i tiden 3.-8. september 2010.

Tiger Rejser forestod gennemførelsen af turen, og Allan Christiansen var chauffør og guide på turen. Turen blev meget vellykket bortset fra "Rhinen i flammer", som ikke indfrie de forventninger. Skal man se denne ellers utrolig flotte begivenhed, skal man sikre sig, at det er en af de større byer, f.eks. St. Goar, Koblenz eller Köln, der forestår begivenheden.

FREDAG DEN 3. SEPTEMBER 2010

Om morgenen kl. 7.00 var i alt 42 spændte personer klar til at tage af sted på turen. En lang tur på over 800 km. er forestående, idet der køres direkte – med indlagte pauser – til Rüdeshheim med ankomst først på aftenen. Med den dansk-tyske grænse et stykke bag os, blev der holdt pause, og de medbragte rundstykker og kaffe blev indtaget. Elbtunnellen blev passeret uden problemer, og et stykke efter Hamburg blev der igen holdt pause, hvor den medbragte mad med tilhørende drikkevarer blev indtaget. Ellers gik det i god fart kørt mod Rüdeshheim, hvor vi ankom kl. 18.15. Undervejs blev der spillet ballon-banko over de gaver, hver især havde medbragt. Også et par sange var der god tid til. Undervejs fortalte Allan levende om de områder, der blev kørt igennem.

Indkvartering skete på "Hotel Rose". Værelserne var iorden, men badeværelserne var meget små og ikke ældre venlige. Kl. 19.45 var der middag på hotellet – suppe med nudler og hamburgerryg med grøntsager – en liter vin på hotellet kostede 14 euro. Om aftenen var der nogle, som ikke kunne lade være at tage i den berømte "Drosselgasse". Her var der levende musik flere steder og masser af fadøl og vin.

LØRDAG DEN 4. SEPTEMBER 2010

Efter et udmærket morgenmåltid var der afsat tid til en lille byvandring. Turen gik ad Grabenstrasse ned til Rhinen og

videre ad Rheinstrasse hen til Rhin enden af Drosselgasse. Videre til "Siegfrieds Mechanisches Musikkabinett", hvor en dansktalende guid viste os rundt. Det var imponerende at se disse flotte musikmaskiner og tænk, det hele var mekanisk – ingen elektronik. Mekanisk fik man i musikmaskinerne flere instrumenter – violiner, banjo, trommer, klaver m. fl. til at spille sammen.

Vi blev nu hentet i "Winzerexpress" – et lille tog, som vi kender det fra MadsBy Parken. Turen gik op ad bjerget mellem vinmarkerne. Udsigten ud over Rhinen var storslået. Tilbage fra turen var det tid at få lidt at spise – mange gik ind på "Graf von Rüdeshheim" og fik omelet, schnitzel eller suppe. Maden, øllet og vinen var god. Enkelte fik også en "Rüdeshheimer Café med Asbach Uralt".

Turen tilbage til hotellet var stejl og anstrengende, så heldigvis var der tid til et lille hvil, inden vi skulle mødes udenfor hotellet kl. 15.45 for samlet igen at gå ned til Rhinen for at tage på sejltur på Rhinen. Der var bestilt spisning på båden, der også skulle sejle os hen at se "Rhinen i flammer". Afgangen var en ½ time forsinket. Der blev samlet passagerer op i Bingen og Asmanshausen. Middagen: Suppe, jægernitzel og is. Båden gjorde ophold i Bacarak i et par timer. Her var der vinsmagning og mulighed for en gåtur i den gamle bydel med de meget smalle gader.

Kl. 21.30 var vi nået hen, hvor fyrværkeriet skulle foregå. Fyrværkeriet var flot (varighed 15 min.), men alligevel en skuffelse, da det ikke tilnærmelsesvis kunne kaldes "Rhinen i Flammer". – Det var klart en falsk varebetegnelse for arrangementet. Flere af deltagerne havde på tidligere ture til Rhinen virkelig oplevet "Rhinen i Flammer". Rejseselskabet burde have været bedre til at sikre sig, at det var den rigtige oplevelse, vi fik. Vi var hjemme på hotellet ved midnatstid.



mmmer 2010

SØNDAG DEN 5. SEPTEMBER 2010

Afgang fra hotellet kl. 09.00 efter et godt morgenmåltid med kurs mod Koblenz. Turen foregik ad Rhinvejen. Under turen passerede vi mange byer og borge. Allan fortalte levende undervejs om det, der var at se – f.eks. at Burg Klopp ved Bingen fungerede som rådhus, om Bingerbruck, om Mauseurm midt ude i Rhinen. Borge og borgruiner ligger som perler på en snor på højre og venstre side af Rhinen – så som borgruinerne Ehrensfels, Burg Rheinstein, Burg Reichenstein, Burg Sooneck, Burg Staleck m. fl. Ved byen Kaub ude i Rhinen ligger borgen Die Platz. Forbi Oberwesel sejler vi for-

bi "Die 7 Jungfrauen" – historien siger, at man her druknede 7 ondsksfulde jomfruer, som ved deres død forvandlede sig til 7 undervandsskær for at genere sejladsen på Rhinen. Det næste sted, vi kom, til var den verdenskendte Loreley-klippe, hvor vi naturligvis af lagde besøg på toppen. Herfra er der en ubeskrivelig flot udsigt over Rhinen. Den skønne Loreley sidder nede ved Rhinen, hvor hun med sin sang fortryller de sejlene for at få bådene til at sejle på skærene i floden.

Flere borge passeres på den videre tur, og vi når til Koblenz. Som det første aflægges besøg i valfartskirken "St.

Nikolaus." Kirken ligger i udkanten af Koblenz og er bygget i perioden 1860-1868 og er katolsk. Kirken blev bygget ud fra en model af stearin lavet Pfarrer Johan Baptist Kraus. Via kirken og de mange omkringliggende kapeller fortælles den kristne historie. "Grundtemaet for kirkebyggeriet: Der Opfertod Christi zum Heile der menschenheit, als Vorbild für das Leben des Christen".

Så kørte vi ind til centrum, hvor vi besøgte "Deutsches Eck", stedet hvor floderne Mosel og Rhinen møder hinanden. Herfra ses den højtliggende fæstning "Ehrenbreitstein" – 118 m over Rhinen. Dele af fæstningen kan



føres tilbage til det 10. årh. I 1817 fik fæstningen sit nuværende udseende. Et kæmpe monument med kejser Wilhelm til hest kan også ses på stedet.

Hjemme på hotellet igen var der et kort hvil og aftensmad: tomatsuppe, svinesnitzel med champignon og is. Herefter var der vinsmagning nede i byen. Vi blev af værten kørt i tog fra hotellet til vinbonden. Her blev vi kloge på betegnelserne: kabinet, auslese, spätlese og eiswein, samt at i hvidvin følges alkoholprocent og sukkerindhold hinanden modsat. Efter vinsmagningen var der tid til besøg i "Hannelore" i Drosselgasse. De fleste forlod stedet inden 23 – da var der stort set mennesketomt i gaden. I Hannelore gav vores chauffør Allan den som den barmfagre, lyshårede Hannelore. Det lykkedes ham at få alle op af stolene – fint indslag

MANDAG DEN 6. SEPTEMBER 2010

Med morgenmaden vel overstået blev kufferterne pakket i bussen, og kl. 09.00 var der klar til afgang. Inden skulle der dog køres med tovbane til det store monument "Niederwald-Denkmal". Uanset, om man synes om det store monument, må man erkende, at der er en storslået udsigt derfra, som ikke kan findes bedre i en rejsebrochure. Næste rejsemål var Köln, hvor vi skulle se den berømte og enestående "Køln Dom". Et fantastisk bygningsværk med de mange spir. 144 m. lang og 43,5 m. højt i midterskibet og en klokke "Skt. Peters-klokken" på 24 t. – kneblen alene vejer 800 kg. Efter at være gået rundt og set de mange detaljer i kirken, herunder figurene, gravmælerne af biskopperne/kardinalerne og det store flotte guld-skrin blev klokken 16.00, og tiden var inde til, at der skulle tages afsked med Köln. Besøg i Køln Dom kan absolut anbefales andre.

Vi skulle videre til Hotel Mercure i Lüdensheid, hvor vi skulle overnatte de næste to nætter. Værelserne var store og flotte og badeværelset stort, men med bruseren over badekar-

ret – ikke ældre venligt. Vi ankom til hotellet ca. kl. 18.00, og 19.15 var der aftensmad i form af buffet - udmærket. Efter aftensmaden kunne man valgfrit aflægge besøg i otellets bar, svømmepøl eller fitnesscenter.

TIRSDAG DEN 7. SEPTEMBER 2010

I dag skal der aflægges kongeligt besøg, idet vi skal til Bad Berleburg. Afgang fra hotellet kl. 10.00 På vejen blev der gjort holdt ved Rhein-Weser tårnet – 113 trin til toppen. Tårnet ligger på det højeste punkt i Sauerland - ca. 700 m. o. h. Vi ankommer ad snoede skovveje til Bad Berleburg kl. ca. 13.00. Der var afsat tid til, at man kunne få lidt at spise i en af byens restauranter inden rundturen på slottet kl. 15.00. En meget veloplagt, veltalende og morsom guide viste os rundt og fortalte om slottets forskellige sale krydret med sjove anekdoter og historier. Alt blev oversat af vores veloplagte chauffør Allan. Så var tiden inde til hjemturen.

ONSDAG DEN 8. SEPTEMBER 2010

Så er turen ved at være forbi. Vi pakker bussen med henblik på afgang fra hotellet kl. 08.00. Den dansk-tyske grænse nås ca. 17.30. Her blev der handlet, inden vi kørte mod Fredericia, hvor vi ankom ca. kl. 19.00. Under turen blev der spillet ballon-banko om de sidste gaver, og et par sange blev det også til med forsang af Erik og Ingolf.

På vejen hjem lavede Allen frokost i form af brockwurst og brød. Flot klaret. Der var også mulighed for lidt styrkende i form af kaffe, kakao endda med lidt cognac i. Sidst takkede Allan af på Tiger Rejsers vegne med håb om, at han igen skulle køre med selskabet.

Ingolf takkede på bestyrelsens vegne for den gode tilslutning og det gode humør, der havde været under hele turen. Der blev afsluttet med "Skuld gammel wenskab rejn forgo".

Venlig hilsen Ketty & Preben



Postpensionisternes Landsforenings Aktivitetsplan for 2011

PL vil i det kommende år som sædvanligt gennemføre en række aktiviteter.

Der forberedes afholdt fire kurser, et sommertræf og et højskoleophold, jf. nedenstående oversigt.

HØJSKOLEOPHOLD

Uge 7: 13. til 19. februar

Deltagerpris: kr. 3.100,00

PENSIONISTKURSUS II

Uge 15: 11., 12. og 13. april

Gratis for medlemmer
Pris for ledsager kr. 1.900,00

PENSIONISTKURSUS III

Uge 19: 9., 10. og 11. maj

Gratis for medlemmer
Pris for ledsager kr. 1.900,00

SOMMERTRÆF

Uge 25: 20. til 24. juni

Pris er ikke fastlagt

PENSIONISTKURSUS V

Uge 34: 22., 23. og 24. august

Pris er ikke fastlagt

PENSIONISTKURSUS I

Uge 36: 5., 6. og 7. september

Gratis for medlemmer
Pris for ledsager kr. 1.900,00

PENSIONISTKURSUS IV

Ingen kursus

Kursus I til V og Sommertræf afvikles på Rørvig Centret, medens højskoleopholdet bliver afviklet på Esbjerg Højskole.

Ansøgningsblanketter til ovenstående vil fremkomme i Posthornet efter følgende plan:

- Nr. 5 – Oktober 2010: Højskoleophold
- Nr. 6 – December 2010: Pensionistkurser II og III
- Nr. 1 – Februar 2011: Sommertræf
- Nr. 2 – April 2011: Pensionistkursus I og V

Posten Vejle på udflugt i det sønderjyske

"POSTEN" Vejle var 1. juni 2010 på udflugt i det sønderjyske. 63 forventningsfulde medlemmer kørte fra DGI huset i Vejle kl. 9.15.

Vejret var, som vi ønskede det, sol og varme.

Turen gik til Frøslevlejren, hvor vi først blev guidet gennem lejrens historie, for derefter at bese området med de mange barakker. Efter frokosten, som bestod af medbragte madpakker, kørte vi med dobbeltdækkeren over grænsen ved Kruså til museet i Kupfermühle. Her blev vi delt i 2 grupper og fik rundvisning i byen samt på selve kobbermuseet.

Kobbermøllen hører til blandt de ældste industrielle mindesmærker i den gamle landsdel Slesvig.

Helt tilbage i 1600-tallet begyndte man at benytte vandkraften, som Krusåen leverede, og som her munder ud i Flensborg-fjord, for at drive jernværket. Byen og værket

er grundlagt af Christian IV, konge af Danmark og Norge. Siden 1633 har kobbermøllen produceret kobberblik, der blev anvendt til at tække de danske kongeslotte og til at beklæde skibenes træskrog med. Råvarerne kom ind via Flensborg havn, som lå i nærheden. Kobber- og senere messingblik blev videre forarbejdet til rør, stænger, store kedler for industrivirksomheder, bryggerier og brænderier i de forskellige værksteder på værkområdet. Her fremstilledes også husholdningsredskaber som lysestager, kander og tekedler samt "Flensborg-spandene" og solgt rundt omkring af såkaldte "Kedelbærere". I det 18. og tidlige 19. århundrede var virksomheden rigets største inden for industrien med ca. 300 ansatte. Det gamle arbejderkvarter fra kobbermøllens første tid og fabrikan- tens bolig fra det 17. århundrede er delvis restaurerede og fredede i dag.



Efter at have handlet i Tyskland kørte vi nordpå til Agerskov Kro, hvor vi havde bestilt en 2 retters menu bestående af hakkebøf med bløde løg og til dessert islagkage. Helt ekstra gav kroen forretten, som var en meget fin salatbuffet. Mætte og tilfredse satte vi os i bussen, som kørte os hjem med ankomst til Vejle kl. 20.00.

Tak til alle, som deltog.

Bent-Jacques





Hurtigt svandt den lyse sommer

Tirsdag den 10. 08.2010 var der trængsel i Det grå Palæ hos LPSF på Peter Ipsens Alle 27, 2400 NV

Hvorfor? For sikre sig billetter til "Vi Lukker Bakken".

Der er et ordsprog, der siger: En god dag giver en glad aften.. I så fald gik mange glade til køjs den aften, seniorerne fra KPS havde "Lukket Bakken". For det var sørme en god dag, den 26. august 2010.

ledsaget af Skipper Labkovs og hans tro følgesvende Harald Jensen og Carl Jacobsen. Der var vist nok en med en svensk dialekt O.P. Anderson. Skulle man hilse mere på følgesvendene, var det for egen regning, og så er det jo rart at være medlem af en forening, der forstår at forhandle nogle brugervenlige priser hjem. Nu i disse finansielle krise tider er det jo så moderne med hjælpepakker. Hvad med en "BAKKEPAKKE" til os seniorer? Det er jo ikke alle her i samfundet, der har lige meget ud af denne regerings

Da vi steg ned fra "Hesten", blev kursen sat mod "Ølgod". Nu er Bakken jo et forlystelsesområde med en hel del fristelser og faldgruber, så nogle nåede senere frem til "Ølgod" end andre.

"I sommer og sol ved den hvide Hest" er vist ord og toner, som de fleste af Posthornets læsere kender. Men der er langt til Tyrol for at spise frokost. "Den hvide Hest" på Dyrehavsbakken i det nordlige København er et godt alternativ, så der mødtes 142 forventningsfulde seniorer op for ligesom, at sige sommeren pænt farvel. "Hesten" har et rimeligt stort ude areal, og der mødte så folk, nogle for at få en øjenåbner, andre til en kammeratlig fadbamse, andre igen for at udveksle de sidste nye sensationer, men alle med det formål at få en glad dag ud af det. Og så var der indmarch.

Leopold var der ikke, men det var til gengæld en masse skønne sild. De var for øvrigt fra Christiansø. De var

skattelettelser. Hvis det kunne lade sig gøre, ville "Hjortens Flugt" være til at leve med.

Goodbye Claus!

Inden der blev blæst til angreb på de kulinariske lækkerier, var der smukke velkomst ord fra formanden.

Da vi steg ned fra "Hesten", blev kursen sat mod "Ølgod". Nu er Bakken jo et forlystelsesområde med en hel del fristelser og faldgruber, så nogle nåede senere frem til "Ølgod" end andre.

Til orientering for de kolleger ude i landet, som aldrig måtte have sat sine ben på Bakken, kan oplyses, at "Ølgod" ligger nede i en dal. Her havde forhandlerne også



været på spil, så det var arrangeret, at deltagerne, til en noget reduceret pris, kunne nyde diverse forfriskende læskedrikke. Man kunne også svinge sig i dansen til toner fra Hans Erik Søgaard, men Søgaard måtte p.g.a. tekniske årsager forlade tribunen, og i stedet overtog det lokale "band" scenen, og af uforklarlige årsager skabte det skift ligesom mere liv på dansegulvet.

Som en modsætning til motorcykel-folket, som traditionen tro åbner Bakken, kunne det være et smukt syn, der garanteret ville vække en anelse opsigt, hvis alle seniorerne troppede op iført et 3 eller 4-hjulet motoriseret hjælpe køretøj. Det kunne godt være, at dansegulvet skulle udvides en anelse, for ellers ville man nok føle sig hensat til svundne tiders ture i

radiobilerne. Gad vide, om man for øvrigt ville blive sigtet for spritkørsel på sådan et køretøj og få et klip i mimrekortet?

Nogen mennesker er gangbesværet fra naturens side eller efter et langt arbejdsliv i etaten, andre var måske blevet det efter besøget i ovennævnte etablissement, men alle havde sit at se til, når trætheden så havde meldt sin ankomst, og det var tid at sætte kursen hjemad, for så var det op ad bakke hele vejen, uanset om man gik til højre eller venstre.

Nu er det jo ikke alle, der har det helt store og vilde søvnbehov, så der var masser af muligheder for at fortsætte festen. Hvis man absolut ville lufte kontokortet, og man syntes, at man gerne ville nyde mere af de animalske

og de lidt mere væskeindholdsrige produkter, og man syntes, der ligesom ikke rigtig var plads, kunne man jo tage en tur eller to i et centrifugerende forlystelsesapparat, for så på den måde at få presset det samme, som man allerede tidlige havde fået indenbords, så der blev lidt mere plads til det, der gør livet lidt grønnere.

I USA har man tonsvis af prisuddelinger af mere eller mindre seriøst slag. Men i "Ølgod" uddeles kun fidusbamser. I år tilfaldt prisen Bent Christensen og frue.

GIFFEN – GUFFEN – GAFFEN – Der var nu noget om snakken – Der er sjovt på Bakken.

Flemming Rasmussen, Mørkhøj

Sommerferietur for postpensionister i Århus

I år gik turen til Abtenau i Østrig

Den 7. august starter 50 glade og forventningsfulde postpensionister på en 8 dages tur til Østrig. Vi bydes velkommen i bussen af vores chauffør Svend og rejseleder Tonny fra "de graa busser".

Første stop er, traditionen tro, rastepladsen ved Skærup. Rundstykker, kaffe og en lille en til halsen indtages i det dejligste vejr. Kl. 11 passeres grænsen til Tyskland, og så går turen ellers sydover med passende pauser.

Vi når fint frem til vort overnatningssted, Hotel Berghof i byen Almendorf ved Fulda. En tur på 760 km. Dejligt hotel, og efter en god middag, ja så er det godt at komme til køjs.

DAG 2.

Vi fortsætter sydpå. Kører gennem Rhönbjergene og ind i delstaten Bayern. Vi passerer byerne Würzburg og Nürnberg. Würzburg er kendt som universitetsby. Universitetet i byen har fostret hele 6 nobelpristagere, hvoraf den mest kendte nok er fysikeren Wilhelm Conrad Röntgen, opfinderen af røntgenstråler.

Delstaten Bayern, er kendt for sin store ølproduktion, hvilket tydeligt ses af de utallige humlemarker vi kører forbi. Herfra vælger chaufføren, på grund af "stau" (kø på motorvejen), at køre gennem flere små, charmerende og male-riske byer som Allershausen, Freising og Landshut. Sidstnævnte er berømt for det høje kirketårn på 131 meter. I byen Tittmoning går hovedvejen lige gennem bymidten med flotte, gamle huse og palæer på begge sider af vejen. Kl. 17.30 passeres grænsen til Østrig, og snart er vi fremme ved målet, byen Abtenau. En mindre by ca. 65 km. syd for Salzburg. Vi skal bo på Hotel Lammertaler Hof, et mindre familiedrevet hotel i hyggelige omgivelser og med fin udsigt til Alperne.

Efter indkvartering og middag sluttet dagen af på byens torv, hvor der er levende musik og mulighed for en lille svingom.

DAG 3.

Formiddagen holdes fri. De fleste går lidt rundt i Abtenau og ser på de gamle blomsterpyntede træhuse, samt nyder den flotte udsigt til Alperne.

Over middag er der tur til Østrigs største bjergslugt, Liechtensteinklamm. Vi kører langs floden Lammer, gennem byen St. Johan, det kendte skisportssted. Vi passerer flere gange floden Salzack og når frem til slugten.

Ad trapper, broer og tunneler når vi op gennem slugten til platformen nær det 60 meter høje vandfald. Slugten er 1200 meter lang, 180 meter dyb og 2-4 meter bred. En meget spændende, men også anstrengende tur. Vandets vandring fra top til bund er meget forskelligartet. Fra fossende – ja – nærmest buldrende vandmasser til en stille rislende strøm. Vi er alle i god behold ved hjemkomsten til hotellet.

DAG 4.

Udflugtsmålet er i dag lystslottet Hellbrunn og byen Salzburg. Schloss og Park Hellbrunn ligger 4 km. syd for Salzburg. Det er bygget af Santino Solari til ærkebisp Markus Sittikus i det 16. århundrede. Santino Solari var også bygherre for domkirken i Salzburg. Slottets indretning stammer hovedsagelig fra det 18. århundrede. I parken er der flere steder såkaldte Wasserspiele – (skjulte springvand) og UPS – ja - det blev en våd overraskelse for flere. I parken Hellbrunn opleves også grotter og springvand med flotte figurer og et mekanisk teater, hvor marionetter bevæges ved hjælp af vandværk.

Vi kører til Salzburg, Mozarts fødeby. Byen summer af liv, og man fornemmer musikken blandt murene. Vi går rundt på egen hånd (nok nærmere fødder,) og de fleste ser nok den fantastisk flotte domkirke fra år 1628. Indgangsarkadens marmorfacade, med de 3 store bronze døre, er meget imponerende. Og så selvfølgelig Mozarts hus. Ja, man kunne



jo blive ved. Byen rummer så mange seværdigheder, at det næsten er umuligt at fremhæve den ene frem for den anden. Men – man kan jo også blot vælge at sige PYT, og slentre rundt og suge byen og atmosfæren til sig.

En fin tur tilbage til Abtenau. Om aftenen i det dejlige vejr er der råhygge på hotellets terrasse, sammen med guiden og vores chauffør.

DAG 5.

I dag går turen til området Salzkammergut. En af Østrigs 9 selvstændige delstater. Første stop er ved søen Hallstätter See, herfra Bad Ischl, der ligger ved floden Traun. Byen var og er stadig kendt som kurby.

Kejser Franz Joseph opholdt sig meget i Bad Ischl, og hans villa – Trinkhalle – kan stadig besøges.

Vi kører gennem Kejsertunnelen, godt 700 meter lang, og når frem til byen St. Wolfgang, der ligger smukt ned til søen Wolfgangsee. På Weisses Ross (Den hvide Hest) nydes en dejlig frokost. Vi sejler fra St. Wolfgang og beundrer den smukke natur. I St. Gilgen er der et kortere ophold.

Turen hjemover går over Postalm – (alm betyder sæter). Postalm er Europas andetstørste bjergplateau på 42 km². Plateauet ligger i 1200 – 1900 meters højde mellem Salzkammergut og Lammertal.

Her går over 2000 stk. ungvæg, heste, får og geder frit hele sommeren.

Utrolig flot udsigt til dale, småbyer og ikke mindst til Alperne.

DAG 6.

I dag er tur til Ørnereden på programmet. Vi skal se Hitlers sommerresidens Kehlsteinhaus, bedre kendt som Ørnereden.

Kehlsteinhaus ligger ved byen Berchtesgaden. Borgen blev bygget i årene 1937-1938 som en gave til Hitler i anledning af hans 50 års fødselsdag. Den ligger i 1834 meters højde og kostede på den tid omkring 30 mil. rigsmark at bygge. Vi kører i speciel bus godt 6 km. Sikken en tur. Gennem skarpe hårnålesving og mørke tunneler, hele 3 styks, hvoraf den længste er 124 meter lang. Sidste del af opstigningen foregår til fods gennem en tunnel, der fører til en elevator, som bringer os det sidste stykke op. Vi når lige at nyde den flotte udsigt, inden skyerne lægger sig tæt over området. Vi nyder en dejlig, men lidt af en "grosse" frokost inde på borgen. Vi går selv lidt rundt, inden det igen går nedad, hvor vores chauffør venter med kaffen.

Tilbage på hotellet kl. 15.30. Om aftenen spiller en østrigsk musiker op til dans. Vores værtspar viser os et par østrigske danse, og ja – vi var stadig så friske, at vi kunne tage en svingom eller 2 den aften.

DAG 7.

I dag må vi sige farvel til vores værter, familien Höll, og hotel Lammertaler Hof. Det har været nogle rigtig gode og hyggelige dage med mange dejlige oplevelser og flotte udsigter.

Kl. 8 kører vi fra Abtenau og sætter kursen nordpå. Vi passerer Salzburg, grænsen til Tyskland og kommer ind i Bayern. Det går støt og roligt op gennem Tyskland med passende pauser og ingen STAU.

Sanghæfterne bliver flittigt brugt, og vi hygger os med motorvejsbanko med fine gevinster. Kl. 18 er vi ved vores overnatningshotel, Classik Hotel i Magdeburg.

DAG 8.

Efter dejlig morgenmad fortsætter turen op gennem Nordtyskland. Ved middagstid er vi fremme i Bordesholm. På hotel Carstens venter en dejlig frokost. Herefter kører vi videre mod den danske grænse. Vi spiller igen et lille bankospil og får sangstemmerne rørt. Efter stop ved Fleggaard og lidt indkøb bliver det allersidste glas "Dr. Nielsen" (vores trofaste følgesvend) nydt på rastepladsen ved Skærup.

Vi takker for en utrolig dejlig og meget veltilrettelagt ferie.

Vi glæder os allerede til næste "Postpensionistferie".

Jørn K. Isaksen

POSTPENSIONISTERNE I HERNING

Efterårsprogram

Mandag den 11. oktober kl. 19.00

Afholder vi pakkefest. Du tager 30.- kr. med. Vi har pakkerne.

Fredag den 19. november kl. 18.00

Novemberfest, hvor der bliver serveret de sædvanlige gode "Fruehøj-ben".

Der bliver lidt underholdning med musik og sang.

Prisen er 175,- kr. Du kan købe vin/øl eller tag selv med.

Søndag den 5. december

Julemærkemarch, afgang fra Vester-vangsskolen.

Torsdag den 9. december kl. 13.00

Det store jule/tagselv bord.

Kun for medlemmer.

Husk tilmelding senest 8 dage før arrangementet.

Solveig 97 12 54 97, Else 97 12 64 02.

Med venlig hilsen og på gensyn.

P.B.V.

Solveig Elbek

PENSIONISTKLUBBEN "POSTEN" SILKEBORG

I dagene 22/8 – 26/8 2010 var vi 12 postpensionister med på en af Sørensen Rejsers busture til Rüdeshheim ved Rhinen, hvor der samtidig var vinfest. Der var i alt 50 personer med i bussen, vi var bl.a. på sejltur på Rhinen, oppe på Loreley klippen med den fantastiske udsigt. Vi besøgte Niederwald Denkmal med udsigt til Rüdeshheim, hvor nogle tog svævebanen over vinmarkerne ned til Rüdeshheim. Vi fulgte Rhinen op til Koblenz, hvor Rhinen og Mosel mødes, senere fulgte vi så Mosel floden til Cochem, som er utrolig flot med de gamle bindingsværkshuse, alt

i alt en rigtig god tur med godt humør og noget godt rhinskvin.

Kommende arrangementer

Mandag den 11. oktober 2010

Bowling Bowl´n´Fun, Brokbjergvej 12, Silkeborg. Vi mødes kl. 9,30 (Indkørsel ved Silvan). Efter udlevering af sko har vi banerne en time fra kl. 10.00. kl. 11,30 er der frokostbuffet. Pris for spillet, sko, buffet og kaffe er 140 kr. for medlemmer og 150 kr. for ledsager. Tilmelding på tlf. 40 80 87 00 eller mail, I kan godt nå det endnu.

Onsdag den 10. november

Interessant virksomhedsbesøg og rundtur på EnergiMidt. Tietgensvej 2, som er vores energiselskab i Silkeborg. Vi skal se og høre noget om strøm, fiberbredbånd og TV kanaler m.m. Vi mødes på p-pladsen ved EnergiMidt kl. 13.00, færdig kl. ca. 16.00. EnergiMidt er vært ved en kop kaffe efter rundvisningen. Tilmelding på tlf. 40 80 87 00 eller mail senest torsdag den 4. november.

Torsdag den 2. december

kl. 19.00 afholder postkontoret og pensionistklubben julefrokost. Her bliver der opkrævet kontingent for 2011 (kr.200,00) Der kommer invitation fra postkontoret.

Paul Erik

POSTVÆSENETS PENSIONISTFORENING FREDERICIA

17. august 2010. Bestyrelsesmøde

Vi var alle mødt op - frisk og udhvilet - efter en dejlig sommer. Vi tog arbejds-handskerne på - som politikerne siger - men til forskel fra dem, laver vi ikke om på det, vi siger og gør. På bestyrelsesmødet blev følgende program for efteråret fastlagt:

14. oktober 2010 Efterårsfesten

Vores første arrangement starter 17.30. Der venter os forhåbentlig en dejlig middag. Og efter middagen skal vi høre et foredrag ved kriminolog Dennis Kilden, der fortæller om livet i de danske fængsler. Hvordan er fangernes hverdag? Hvad tænker de om forbrydelsen? Duer lange fængselsstraffe? Hvad med pårørende? Der vil være mulighed for spørgsmål efter foredraget. Der bliver serveret kaffe med krans-kage i pausen. Pris kr. 125,00 pr. person og kr. 200,00 for gæster. Indbydelse vil blive sendt ud.

17. november 2010. Den traditionelle juletur

Der er afgang fra banegården kl. 09.00. Vi kører til Tønder, hvor vi bl.a. skal se Stolemuseet med Wegner stole. Herefter kører vi til Rudbøl Grænseskro, hvor der bliver serveret julefrokost – drikkevarer for egen regning. Efter endt spisning kører vi over grænsen for at handle. Hjemkomst ca. kl. 18.00 Pris kr. 175,00 pr person gæster kr. 275,00 Indbydelse vil blive sendt ud.

9. december 2010. Årets generalforsamling

Sædvanen tro starter generalforsamlingen kl. 17.30. Dagsorden iht. vedtægterne. Efter generalforsamlingen er der middag og lodtrækning af julekurve.

Prisen er endnu ikke fastsat. Indbydelse med dagsorden vil blive sendt ud.

KØBENHAVNS POST-SENIORER

Kære medlemmer.

Ja, så er vintersæsonen startet. Vi glæder os til at møde jer til de forskellige arrangementer.

**Torsdag den 14. oktober 2010
kl. 14.00 – 16.00**

vil medlem af Folketinget, Holger K. Nielsen, orientere om den politiske situation her lige efter Folketingets åbning. Det er på Peter Ipsens Alle 27 i den store sal.

Der har sneget sig en trykfejl ind i Nyhedsbrevet, hvor der under billetter til café-eftermiddag er nævnt den 20. november. Det er Fredag den 12. november 2010, der er café-eftermiddag.

Spis, drik og dans dig glad i Frederiksberghallerne, Jens Jessens Vej 20, 2000 F. Her i den mørke tid, tag din ledsager under armen, kom sammen med dine venner og kolleger fra Post-Seniorene og nyd en 3 retter menu, inkl. 1 glas hvidvin til forretten og en ½ flaske rødvin til hovedretten pr. deltager og så en kop kaffe. Når sulten er stillet, spiller Børges husorkester op til dans.

Billetter til café-eftermiddagen den 12. november sælges torsdag den 4. november 2010 kl. 10 – 12 på Peter Ipsens Alle 27, 1 sal. 2400 NV. Der er nummererede borde, og plads til max 200 deltagere. Deltagerprisen er kr. 150,00 for medlemmer og kr. 200,00 for ikke medlemmer.

**Søndag den 19. december 2010
kl. 16.00**

afholdes den traditionelle julekoncert i Jesuskirken i Valby med Københavns drengekor og en perlerække af kunstnere. Hør den dejlige musik, nyd de smukke omgivelser og kom i en rigtig god julestemning, et evt. overskud går til Frelsens Hær i Valby.

Billetter til julekoncerten sælges torsdag den 4. november på Peter Ipsens Alle 27, 1. sal 2400 NV. (Samme dag som billetsalg til Café-eftermiddagen) Deltagerprisen er kr. 100,00 pr. deltager.

**Fredag den 19. november 2010
kl. 11.00 i Valbyhallen.**

3F Seniorer, Region Hovedstaden afholder medlemsmøde og evaluering. Vi ser tilbage på året, der gik, Hvad ville vi? Hvad nåede vi?

Regionsformand Ole Larsen og Forbundssekretær Per Christensen gør status over begivenhedernes gang. Derefter er der en stor tå-selv buffet, musik og dans. Vidergårdens 10 mands store danseorkester spiller op til dans og en hyggelig eftermiddag. Billetprisen er kun kr. 75,00 inkl. 2 genstande. Tilmelding skal ske til Jacob Christiansen på telefon: 20 12 73 99 eller mail jacobchristiansen@webspeed.dk senest den 1. november. Beløbet bedes indbetalt på konto: regnr. 0434 kontonr: 0844012 i Danske Bank eller girokonto 084-4012 Københavns Post-Seniore, mærket 19. november.

Onsdag den 18. maj 2011

er der forpremiere på Cirkusrevyen 2011. Det er lidt af en tradition, der er ved at udvikle sig, først stegt flæsk og persillesovs og så i Cirkusrevyen. Sådan vil det også være i 2011.

Billetter til Cirkusrevyen er på terrassen, og prisen er kr. 235,00 pr. stk. Stegt flæsk og persillesovs koster kr. 125,00 pr. deltager og skal bestilles og betales sammen revybilletterne. Billetter skal bestilles hos Jacob Christiansen, telefon 2012 7399 eller på mail jacobchristiansen@webspeed.dk, betalingen skal være kassereren i hænde senest den 25. oktober på konto: regnr. 0434 konto 0844012 Danske bank

Med venlig hilsen og på gensyn
På bestyrelsens vegne

Jacob Christiansen

**VESTERBRO & PAKKE-
POSTENS PENSIONISTKLUB**

Til vores medlemmer:

Ja, så er vores "Nyhedsbrev" sendt ud, og vi har været på vores første tur, og vi har været på vores første tur, til Frilandsmuseet den 1. september (ikke mange tilmeldinger), men vi havde en kanongod og hyggelig tur, vejret var med os og en god frokost i det grønne.

**Onsdag den 13. oktober 2010 tur til
Diakonissestiftelsen**

Vi mødes ved hovedindgangen på Peter Bangsvej (linie 1A lige til døren) kl. 10.00

Der vil så være en rundvisning, hvor vi bla. skal se Danmarks eneste alterbrødsbageri, rundvisningen tager ca. 1½ time. Efter rundvisning vil klubben byde på dagens ret på Cafe Kram, som er en del af Diakonissen.

Prisen for dette arrangement er kr. 100,00 (som går ubeskåret til deres frivillige arbejde)

Tilmelding til Jette på mobil: 25 64 48 03, onsdag den 6. oktober 2010 mellem kl. 15-18.

Onsdag den 17. november 2010

mødes vi foran Grundtvigskirken - på bjerget 14B

(Frederiksborgvej)

Foran kirken mødes vi med en rundviser, som vil fortælle om kirken og dens historie.

Efter endt rundvisning vil vi finde et lille sted for hyggeligt samvær.

Til denne tur er tilmelding ikke nødvendigt.

Nu vil bestyrelsen håbe at se så mange som muligt af vores medlemmer, så sæt datoerne i kalenderen med det samme.

Mange hilsner

P.B.V

Lolly

Aktivitets- KALENDER

Mandag den 4. oktober 2010

Bestyrelsesmøde

Sted: Landsforeningens kontor

Torsdag den 14. – fredag den 15. oktober 2010

NPPU: Repræsentantskabsmøde

Sted: Comwell Holte

Onsdag den 3. november 2010

Formandsmøde

Sted: Fuglsangcentret, Fredericia

Mandag den 15. november 2010

Bestyrelsesmøde

Sted: Landsforeningens kontor

Onsdag den 15. december 2010

Bestyrelsesmøde

Sted: Landsforeningens kontor

Tirsdag den 8. februar 2011

Bestyrelsesmøde

Sted: Landsforeningens kontor

Søndag den 13. til lørdag den 19. februar 2011

Højskoleophold

Sted: Esbjerg Højskole

Tirsdag den 22. marts 2011

Bestyrelsesmøde

Sted: Landsforeningens kontor

Mandag den 11. til onsdag den 13. april 2011

Pensionistkursus II

Sted: Rørvig Centret

Læs mere om de forskellige aktiviteter på landsforeningens hjemmeside www.postpensionisterne.dk



POST

PP

DANMARK

Udgiveradresseret
Maskinel Magasinpost



Postpensionisterne
Landsforening
Brovadvej 51, Erritsø
7000 Fredericia