

Posthornet

Medlemsblad for Postpensionisternes Landsforening

04/11
AUGUST



FORÅRSTUR TIL HORSENS
SIDE 4

FRØSLEV OG TYSKLAND
SIDE 9

PÅ TUR TIL HOVEDLANDET
SIDE 12

VINTERANSØGNING 2011
SIDE 14

ET 25 ÅRS JUBILÆUM
SIDE 18

POST DANMARK RUNDT
SIDE 27

Indhold

Forårstur til Horsens med Østfyns Post Seniorer	4
Klublivet i Fredericia	6
Henning Mathiasen har rundet de 80	8
Frøslev og Tyskland 31. maj 2011	9
Løvspringstur med postpensionisterne Randers	10
Københavns Post-Seniorer på tur til hovedlandet	12
Vinteransøgning 2011	14
Pensionistklubben "POSTEN", Silkeborg Sommerudflugt d. 25. maj	16
Postens Pensionistforening Aarhus maj 2011	17
Et 25 års jubilæum	18
Kreativ og reflekterende postpensionist	20
Skaf et medlem til Postpensionisternes Landsforening	23
Nyt fra Klubberne	24
Forår med Sønderborg Postkontors Pensionistklub	26
Post Danmark Rundt 2011	27

Posthornet

Medlemsblad for Postpensionisternes
Landsforening

Nr. 4-august 2011 - 11. årgang

Redaktion og ekspedition:

Postpensionisternes
Landsforening
Brovadvej 51, Erritsø
7000 Fredericia
Telefon 75 92 60 23
Telefax 75 92 60 24
E-mail: pl@postpensionisterne.dk
www.postpensionisterne.dk

Redaktion:

Henning Dam Krag (ansv.)
I redaktionen Per Lund Simonsen
og Tom A. Pedersen

Udkommer 6 gange om året
i månederne februar, april, juni,
august, oktober og december.

Udgivet i 5.900 eksemplarer.

Indlæg til næste nummer må være
redaktionen i hænde senest den
5. september 2011

ISSN nr. 1601-0485

Design og grafisk produktion:

Kailow Graphic A/S
Miljøcertificeret efter ISO 14001
og arbejdsmiljøcertificeret efter
OHSAS 18001.

Bestyrelsen:

Formand: Henning Dam Krag,
Telefon 75 92 76 81
Mobil 40 34 73 36
henning.dam.krag@profibermail.dk

Næstformand:

Johnny Madsen, tlf. 43 63 36 86
Johnny.b.madsen@gmail.com

Kasserer: Per Lindgaard

Tlf. 86 29 37 96
aap@lindgaard.mail.dk

Sekretær: Per Lund Simonsen,

tlf. 44 53 98 60
per.simonsen@mail.dk

Solveig Elbek, tlf. 97 12 54 97

s.elbek@mail.dk

Leif Aage Hansen, tlf. 20 91 54 04
janeogleifaage@stofanet.dk

Peter Andersen, tlf. 86 14 17 82
peter.and@oncable.dk

Suppleanter:

Palle Husum Frederiksen, tlf. 98 31 02 58
palle@frederiksen.mail.dk

Niels Egon Hansen, tlf. 20 73 14 66
niels.farmand@mail.dk

Forsidefoto: Hans B. Henriksen



Lidt forsinkelse kørte vi mod Horsens Industrimuseum. Her fik vi en kort introduktion om de forskellige ting, vi skulle se. Dieselmotorerne i den store maskinhal fik julelysene i mændenes øjne til at stråle. Endnu bedre blev det, da motorerne tur efter tur blev startet op.

side 6

50 postseniorer fra hovedstadsområdet drog på udflugt til blandt andet Jesperhus Blomsterpark som er en farverig botanisk oplevelse.

side 12



For snart mange år siden besluttede vi i bestyrelsen, at et årligt tilskud fra Post Danmark skulle gemmes til en fest hvert 5. år, og det nyder vi godt af, så der var penge i kassen til vort 25 års jubilæum den 15. maj 2011.

side 18



DET ER HER DET SNER!

LEDER

Undskyld – Jeg kunne ikke lade vær med at bruge dette opråb, selvom vi alle endnu tænker på sol og sommer.

I august måned, der jo fortsat betragtes som en sommermåned, vælter det ind med tilbud til dig om at deltage i alle mulige aktiviteter.

Derudover fyldes vores private postkasser - de gammeldavs og de elektroniske - med daglige tilbud fra de sultne butikker. Det er bl.a. her, hvor vi som forbruger skal finde ud af, hvor meget vi "har råd til at spare".

I dette nummer af vores medlemsblad finder du alle de attraktive tilbud fra Landsforeningens lokale klubber. Det er tilbud gældende for efterår og vinter. Tilbud, som appellerer til det gode gamle sociale samvær med kolleger fra vores tidligere arbejdsplads. Du kan også læse om, hvad du som medlem eller ikke medlem af den lokale klub er gået glip af i vinteren 2010 og foråret 2011.

Postpensionisternes Landsforening (PL) vil også være med i tilbudsræset.

Vi er en forening for alle, der er eller har været ansat i Post Danmark, TDC eller BG Bank (Giro Bank), med en perlerække af tilbud til medlemmerne i form af bl.a. kurser, ferieboliger og forskellige blade – udover *Posthornet*.

Og via medlemskabet af andre organisationer, har vi muligheder for indflydelse på tjenestemandspensionsregler/overenskomst samt den daglige politik på ældreområdet.

Det burde derfor være indlysende for alle postpensionister at være medlem af Postpensionisternes Landsforening. Hvis du kender en "gammel" kollega, der står uden for fællesskabet, så tilskynd vedkommende til at melde sig ind.

Indmeldelsesblanketten i dette blad kan benyttes. Indmeldelse kan også ske på vores hjemmeside www.postpensionisterne.dk

Bemærk! Ægtefæller eller samlevere kan til enhver tid blive medlem, selv om de ikke har eller har haft eller ansættelse i vor gamle virksomhed.

Vi synes også, at du skal tage imod de mange tilbud, som Landsforeningens 56 lokale klubber hele tiden kommer med. Kontingentet til de lokale klubber er så billig, at selv en pensionist/senior har råd til at være med.

Det er altså her det sner – i Landsforeningen og de lokale klubber.

Landsforeningen ønsker alle held og lykke med at træffe de rigtige "tilbudsbeslutninger", som du nu bliver nødt til at tage stilling til.

Henning Dam Krag
Formand



Forårstur til Horsens med Østfyns Post Seniorer

25. maj 2011 gennemførte vi klubbens forårstur til Horsens Industri Museum, sejlads på Silkeborg Søerne, besteg Himmelbjerget og spiste en lækker middag på Gl. Ry kro.

Turen var arrangeret af Erik Lund busser fra Refsvindinge med start fra Havnepladsen i Nyborg. Efter at vi havde haft opsamling i henholdsvis Aunslev, Ullerslev og Lange-skov, kunne vi byde velkommen til 29 deltagere, som i lang tid havde glædet sig til turen, og når vejret samtidig viste sig fra den gode side, var stemningen lige fra starten helt i top.

Vores første stop var rastepladsen ved Skærup, her blev der serveret kaffe fra bussen. Da de arrangerende bestyrelsesmedlemmer så samtidig havde fået Gerda og Gerda til hjemmefra at smøre nogle lækre rundstykker (tak for

det) og servere en "Enkelt" bitter til at skylle efter med, steg stemningen yderligere nogle grader. Vi kunne nu uden besvær klare resten af turen til Horsens.

På museet i Horsens havde vi i forvejen bestilt en guidet rundvisning, og vi kunne umiddelbart efter ankomst begynde på oplevelserne.

Det var en stor oplevelse og meget nostalgisk at opleve, hvordan el blev lavet, og i hvor stort omfang det egentlig blev anvendt.

Vi oplevede også at se arbejderboliger fra forskellige årstal, nogle over hundrede år gamle, møbleret og indrettet efter den tids standard.

Da vi selv havde vores frokost med, og vi på forhånd ikke kunne være sikker på tørvejr, havde vi sikret os ved at låne et lokale på museet. Her kunne vi nu nyde vore medbragte klemmer med selvvalgt højt belagt pålæg. Dertil øl/vand



og snaps, som var sponsoreret af distributionschef Britt fra Nyborg. Vores videre færden gik nu mod Silkeborg, hvorfra vi skulle med båd til Himmelbjerget. Vi kunne med en skyfri himmel nyde denne smukke sejltur, hvor vi inde på land kunne se de mange flotte villaer, som nærmest lå på række. Bådføreren kunne udpege nogle af villaerne for os, blandt andet "Dyde Larsens" og fodboldspilleren Ebbe Sands enorme paladser. Da vi nærmede os og kunne skimte Himmelbjerget, blev der fremsat en bemærkning: "Nu kommer Himmel-

bjerget". Denne bemærkning blev dog hurtigt manet til jorden, for Himmelbjerget flytter sig ikke! Bussen var kørt i forvejen, og ventede på os ved anløbsbroen, hvor vi blev budt på kaffe og kage, lige hvad vi trængte til. Derfra skulle vi videre op på bjerget. Nogle få stykker valgte at bestige bjerget til fods, deriblandt 3 seje sild, ingen nævnt, men Ruth, Lise og Karen Margrethe syntes det havde været en storslået tur. På Gl. Ry kro indtog vi turens sidste måltid, som bestod af stegt svinekam med hvide og brunede Kartoffler, dertil

Waldorfsalat (ukendt opskrift) og en sovs, der virkelig kunne hænge fast på kartoflerne.

Med en times forsinkelse ankom vi igen til Nyborg, trætte, men med store og gode oplevelser.

En Stor tak til Arrangørerne.

*Hans Jørgensen
fmd. Østfyns Post Seniorer Nyborg*

Klublivet i Fredericia

Onsdag d. 11. maj 2011 havde vi en halvdagsudflugt til Horsens Industrimuseum

Vi skulle køre fra banegården kl. 9.30, men vores bus var forsinket af et vejarbejde ved Bøgeskov.

Et held for næstformand Ejgil og Inge, ellers var de kommet for sent til deltagelse i denne dejlige tur (de sad nemlig også i kø).

Vejret var godt, og humøret var som sædvanlig højt, da vi kom af sted med lidt forsinkelse mod Horsens Industrimuseum. Her fik vi en kort introduktion om de forskellige ting, vi skulle se. Dieselmotorerne i den store maskinhal fik julelysene i mændenes øjne til at stråle. Endnu bedre blev det, da motorerne tur efter tur blev startet op.

På museet var der lavet en forretningsgade med butikker, som vi husker dem fra vore unge dage – uha, vi husker tydeligt de lodne underbukser i brunt eller lyserødt.

Der var også indrettet lejligheder fra 1930 til 1970 – et spændene gensyn med vor ungdoms bolig. Der blev budt på stegt flæsk i en af lejlighederne. Flæsket var stegt på

gaskomfur, og det smagte bare godt – nogle fik sneget sig til flere stykker – de var heldige.

Senere på turen begyndte sulten at melde sig. Så de medbragte madpakker, inkl. snaps, øl og vand, blev fundet frem og indtaget i museets foredragssal, som var lånt til formålet. Der er altid god stemning, når der er mad på bordet. Bag efter fik vi lidt tid på egen hånd.

Busen kørte fra museet kl. 14.30. Vi skulle nu finde et sted til vores eftermiddags kaffe – det blev Skovdal Kro ved Fårup Sø. Vi var heldige – de ventede os med kringler og lagkage. Nu, da vejret var godt, gik flere en tur ned til søen, hvor der lå et vikingskib, ellers kunne man nyde solen i haven. Efter denne behagelige, men for os nødvendige, kaffepause fortsatte turen hjemad med vores gode chauffør Erik. Erik er næsten altid chauffør på vores ture. Han blev dog afløst i Vejle. Busselskabet stillede med en ny chauffør til resten af turen. En god tur – tak til Ejgil og Erik, som stod for arrangementet.



Torsdag d. 16. juni 2011 Heldagstur til Gavnø Slot, ved Næstved

Afgang fra Fredericia Banegård kl. 8.30 over det dejlige Fyn mod Storebælt. Den retning kører vi ikke så ofte. Turen startede med lidt regn, men da vi nåede storbælt skinnede solen, og resten af dagen havde vi godt vejr.

Da vi ankom til Gavnø slot, kunne vi frit gå rundt i parken. Det er en meget stor og flot park. Der var også adgang til slottet, hvor der var udstilling af "Flora Danica stellet". Den gamle slotskirke er også et besøg værd - meget flot dekoreret med mange farver.

Dagens højdepunkt er vores medbragte mad med en lille en til. Da vejret var så godt, kunne vi sidde ude og spise. Vi måtte dele os, men alle fik da noget at spise.

I det store sommerfuglehus kan man gå rundt mellem de flotte og farverige sommerfugle. Især er der en blå, der er flot. Før vor sejltur var der lidt tid til overs, nogle brugte den til en middagslur på græsset.

Da klokken nærmede sig 14.00, skulle vi sejle med MS Friheden til Karrebæksminde, en flot sejltur. Kroen, hvor vi skulle havde vores kaffe, ligger på Enø, så det blev til en lille gåtur, men alle klarede det flot. Efter gåturen var der også bedre plads til lagkagen, som blev serveret med flot betjening – selvbetjening, så den klager vi ikke over. Det har vi ikke prøvet før, men noget nyt skal der vel til.

Efter kaffen gik turen tilbage til Fyn, hvor aftensmaden ventede. Her måtte vi dele os i tre lokaler. Vi fik serveret kalvesteg med tilbehør, og som dessert fik vi hjemmelavet islagkage. Alle blev mætte. Vi fortsatte hjemad efter en dejlig lang dag på Sjælland og Fyn. Vi var hjemme kl. 21.

Jeg var ikke selv med på turen, men har fået et godt referat, jeg har selv været der på en tidligere tur, så jeg ved, hvordan der ser ud. (Medens I var på tur, sad jeg under sydens palmer og sang "Olé Olé, det var i Spanien.")

med venlig hilsen
Ketty Kilde



Henning Mathiasen har rundet de 80



Mangeårigt medlem af og sekretær i bestyrelsen for Postpensionisternes Landsforening, Henning Mathiasen, fyldte 80 år den 23. april 2011.

Intelligens og en betydelig arbejdsevne er nøgleord i karakteristikken af Henning Mathiasen. Og det har det været gennem en bemærkelsesværdig postal karriere.

Han blev den 1. juni 1955 ansat som landpostbud i Snekersten – efter en periode forinden at have arbejdet som ekstrabud. Som fast rute havde Henning Mathiasen Strandvejsruten, der af ham betegnes som Danmarks nok smukkeste landpostrute. På landsiden det gamle fiskeleje og på vandsiden Øresund. Det var smukt, men om vinteren var det hundekoldt. En morgen på vej til arbejde aflæste han 30 minusgrader på termometret.

Efter fagprøven for postbudpersonalet i 1958 – efterfulgt af en periode som overpakmester i omkareringspostkontoret – bestod Henning Mathiasen i 1961 1. del af fagprøven for embedsklasserne.

Den 1. maj 1962 blev han ansat som assistent i Tranebjerg Samsø og bestod i 1965 2. del af fagprøven for embedsklasserne – i øvrigt med det højeste eksamensresultat på årets hold.

I 1967 blev Henning Mathiasen udnævnt til overassistent i 2. ekspeditionskontor i det daværende generaldirektoratet for P&T, i 1969 til kontrollør i Ringkøbing, og i 1973 blev han forfremmet til overkontrollør i Aarhus. Slutstillingen blev som postmester i Herning i 1982 – senere som kredspostmester, da postkredsene blev dannet.

Den 1. juni 1991 gik Henning Mathiasen på pension, og sammen med sin kone, Britta, der havde været overkontrollør på Købmagergades Postkontor, købte han et nedlagt landbrug i Ådum ved Tarm. Her boede Henning og Britta i 9 år, indtil de flyttede til Sæby, hvor de bor nu.

Henning Mathiasen fratrådte som medlem af og sekretær i bestyrelsen for Postpensionisternes Landsforening på generalforsamlingen i 2004. Han var et velanskrevet bestyrelsesmedlem, hvis stilistiske evner kom til udfoldelse i hans skriftlige arbejder som sekretær.

I sin tid var han med til at stifte Nordisk Post Pensionist Union (NPPU).

Lidt forsinket, men derfor ikke mindre velment, ønsker Landsforeningens bestyrelse Henning Mathiasen hjertelig til lykke med de 80 år og sender ham og hans familie de bedste ønsker for fremtiden.



Frøslev og Tyskland

31. maj 2011

Sommerudflugten med Postpensionisterne i Skanderborg. Bussen startede fra Ry kl. 8.30 med Claus som fører og guide på turen. I Skanderborg kom resten af selskabet med, nu var klokken 8.45. Vi blev budt velkommen af formanden Anne Marie. Turen gik via Tebstrup og motorvejen sydpå til en rasteplads i nærheden af Mølbæk, hvor vi nød den medbragte kaffe og et rundstykke, der var også en lille en til halsen. Efter kaffen fortsatte vi i regnvejrtil Frøslev lejren, hvor vi hørte om lejren og tiden under krigen her. En interessant historie. Efter foredraget og en kort rundtur i lejren kørte vi videre til Hotel Restaurant Utspann i 24980 Schafflund Tyskland. Her nød vi en dejlig middag med rødvin, til dessert fik vi is med kirsebærsovs. Claus kørte os ud

til hans svigerforældre, som er dansk sindede, de har en slægtsgård, her hørte vi lidt mere om tiden under krigen. Turen gik nu tilbage til Danmark, men inden vi forlod Tyskland, blev der tid til et indkøb ved grænsen. Da vi nåede Seggelund Kro, holdt vi ind for at få kaffe med en bolle og lagkage. Claus underholdt os på hele turen, på udturen med oplysninger om landsdelene og på hjemturen med mere eller mindre vovede historier.

Vi nåede Skanderborg kl. 19.00 rige på oplevelser og mætte af god mad.

*Postpensionisterne i Skanderborg,
Govert Viborg*





Løvspringstur med postpensionisterne Randers

Tirsdag den 10. maj kl. 08.00 startede vores årlige løvspringstur fra Elro Arena i Randers. Vejret var venligt med sol og varme. Vi var 61 humørfyldte medlemmer, der var klar til dagens oplevelser. Vores sædvanlige chauffør, Aage, var også morgenfrisk og klar til at bringe os ned til Fyn.

I dag skulle vi til Odense, så vi kørte ad motorvejen. Den værste morgentraffic var nu overstået, så vi kunne nyde turen og Aages rolige kørsel ned ad E45. Ruth bød os velkommen og fortalte lidt om dagens program. Vores første stop var Skærup Rasteplads syd for Vejle. Med høflig selvbetjening fik vi vor medbragte kaffe og rundstykker. Siddende eller stående i det pragtfulde vejr nød vi kaffen og naturen, som nu var dejlig lysegrøn og indbydende. Hyggesnak og dejligt samvær er kendetegnet for postpensionisterne og deres koner/mænd. Efter indtagelse af måltidet og de nødvendige toiletbesøg, gik det videre hen over Fyn og ind mod centrum af Odense.

Første besøg gjaldt Jernbanemuseet. Her var der mange ting at se på og røre ved fra "de gode gamle dage". Lokomotiver, godsvogne, passagervogne, bureauvogne, kongevognen plus div. montre og oplysningstavler.

Øjnene stod på stilke ved genkendelsen af alt det, der var moderne, da vi var børn og unge. Hvis vi ville fordybe os mere i al den nostalgi, der omgav os, skulle vi bruge meget mere tid. Men som appetitvækker var det ok. Min favorit er helt sikkert det store damplokomotiv Litra E med en vægt på over 130 tons bygget hos Frichs i Århus. Jeg beundrer de gamle opfindere, der fandt ud af, at en kedel kogende vand kan få de enormt store hjul til at rotere og trække de mange tunge togvogne. Når dette prægtige lokomotiv kørte ind på banegården i Randers, var der altid mange tilskuere. Og det er der såmænd stadigvæk, når jernbaneentusiastene lufter dem. Gamle tog er altid spændende!

Efter disse mange indtryk skulle vi videre i programmet. Vel nok til den del, som altid er populær – nemlig frokost. Der var bestilt bord til os på Den Grimme Ælling. Vi parkerede så tæt på, som vi kunne, og gik gennem de smalle stræder forbi H.C. Andersens Hus. For dem, der ikke går så godt, var der lidt langt på de brostensbelagte veje. På forespørgsel havde restauranten garanteret, at den sagtens kunne huse os. Det var nu lidt trangt, og der blev hurtigt en lang kø ved buffeten. Men maden var upåklagelig og dejlig, og jeg tror ikke, at nogen gik derfra uden at være mætte.



Vi kørte nu hen til TV2, de gamle kvægtorvshaller i Odense, hvor vi havde en aftale kl. 14.00.

Vi blev budt velkommen af et par guider, der ville vise os rundt og svare på alle vore spørgsmål. Forinden rundvisningen blev vi lige shanghaget af et par fotografer, der var i gang med et internt projekt. Det var vi med på og blev filmet, mens vi gik ind fra gården og stillede os ved bagvæggen. Håber, de fik et par gode skud i kassen. Vi blev delt op i 2 hold og fik en masse informationer. Vi besøgte det store nyhedsstudie og fik forklaret, hvordan afviklingen af nyhederne foregår. De mange tilstedeværende medarbejdere er vant til besøg, og de arbejdede forhåbentlig uforstyrret videre. Det er en stor arbejdsplads med et utal af computere, skærme, mikserne, afviklingspulte og andet teknisk grej.

Herfra gik turen til det store studie, der bl.a. bruges til sport. Et rum med højt til loftet, hvorfra der hang over hundrede lamper af forskellige arter. Det kunne helt sikkert være en oplevelse at være fluen på væggen under en optagelse i dette studie. Mange har angst for, at der kommer uorden i ledningerne og indstillinger på TV, video m.m. derhjemme. Her var muligheden for total kaos stor. Som én udbrød, det er fantastisk, at nogen kan holde styr på alt dette, så det er den

rigtige lampe eller det rigtige kamera, der tænder, som det forventes. Nå, men vi ved jo også godt, at der til tider sker fejl. Men imponerende er det. Herfra gik vi til en biografsal og fik en sodavand og mere viden om huset og starten på TV2. Vi så en film med eksempler på nogle af alle de udsendelser, som de havde lavet gennem tiderne. Også nogle af bøfferne blev vist, og så blev lattermusklerne rørt. Til slut gik vi ud i den velkendte lange gang, som er vartegnet for TV2. Ved det store foto fra indvielsen af Kvægtorvet for knap 100 år siden, fik vi lidt af husets historie. Indtil 1987 var her kvægtorv, og siden har TV2 efter en fantastisk flot og skånsom ombygning holdt til her.

Efter 2 timers rundvisning gik turen nu til Børkop Mølle til sen eftermiddag.

dagskaffe. Et spændende sted i flotte omgivelser. Vi skulle da også lige se den gamle vandmølle i funktion. Nogle købte økologisk mel i butikken. Billigt og godt lyder det fra min kone.

Nu var vi vist også mætte af oplevelser, og nogle var nok også lidt trætte. Resten af turen skulle bare overstås, og ca. klokken 19.15 standsede bussen i Randers. Efter et hurtigt farvel og tak for denne dag, vendte vi hver især snuden hjemad med endnu en god oplevelse at tænke tilbage på. Tak for en god tur!

*P&T's pensionistklub Randers
Kurt Rubach Møller*



KØBENHAVNS POST-SENIORER PÅ TUR TIL HOVEDLANDET

Se, når nu afrejsetidspunktet er langt op ad formiddagen, skulle man tro, at det ikke var nødvendigt med en øjenåbner eller to. Den påstand blev kraftigt manet til jorden, da 50 postseniorer fra hovedstadsområdet drog til St. Binderup Kro i Himmerland.

Turen til hovedlandet foregik i en lækker ny bus, og Michael sørgede for, at alle blev befordret og beværtet på bedste vis under alle udflugter og ture både ud og hjem. Mange kendere af "KPS" vil vide, at Verners blå sangbog blev flittigt benyttet. At mester JACOB var i fin form med sine underholdende anekdoter, med det resultat, at tiden rullede derudaf ligesom latteren, så inden vi fik sunket den første øjenåbner og taget hul på den anden, var vi på Fynsland.

Alle ved jo som bekendt, af "Fyn Er Fin", og med sol og vind i ryggen forsvinder Fyn hurtigt bag én, lige til man når Kildebjerg Rasteplads.

Denne rasteplads er stort set sidste mulighed for at strække benene, inden man når landet mellem tvende have, der hvor en runesten er lagt. Her er der så mulighed for at komme af med de eventuelle affaldsstoffer, der måtte have ophobet sig i kroppen under turen fra øst mod vest. Ligeledes var der mulighed for at fylde de slukne depoter op igen. Det kan konstateres, at begge muligheder blev udnyttet til fulde.

Men, der er lige et aber dabei! Hvis nogen synes, at der er kaos på Nørreport Station i København, så kør ind til Kildebjergs cafeteria og prøv at få fat i en pølse. Det er en oplevelse.

Således forfrisket og opmuntret nåede vi hovedlandet, her var det, som om der bredte sig en døsig tilstand i bussen. Det er der sikkert mange gode forklaringer på, en af dem kunne måske være den uvante duft fra den friske muld, frem for storbyens kvælende stank fra mere eller mindre miljøvenlige befordringsmidler og andre forureningskilder. Eller – måske bare alderen, der har holdt sit indtog i den enkelte, med krav om en "morfar".

Gudenå Rasteplads fik også besøg af os, og det forlyder, at efter vi var kørt, steg vandstanden i åen.

En anden interessant detalje var, at jo længere vi nåede op i landet, jo mere kunne man konstatere en sprogmæssig forandring hos folk med rødder i den jyske muld. Det var ligesom A blev den mest benyttede vokal, samt et enkelt U, men det er en helt anden historie.

Ved indkørslen til St. Binderup Kro var det første, der mødte os, en synshal, det gav jo stof til eftertanke, men alle slap igennem uden anmærkninger.

I behagelig nærhed af kroen, havde en lille købmand slået sig ned, og hun fik mange stamkunder. Der lød de følgende dage mange glade stemmer rundt omkring på værelserne og udenfor.

Det er meget vigtigt på sådanne ekskursioner, at væskebalancen bliver ajourført. Mange væsker kan bruges til dette formål bl.a. cola, men en cola kan være en kras sag at nedsvælge, så den skal fortyndes. "Firebanden" var et strålende eksempel på, at når en cola fortyndes ca. 80%, så stiger humøret tilsvarende.

Der må være et eller andet fluidum i dåseøl, der får stemmebåndene til at løsne sig, for det var da nogle gevaldige interessante historier, der så dagens lys på turen. De fleste drejede sig om PTM. Efter hvad der fortælles, skulle der have befundet sig et rum, hvor den mere personlige og intime nærkontakt skulle have haft kronede dage. Kunne det ikke være en ide for Postmuseet at få fat i det?

Ikke nok med det, så havde også Fortuna taget plads i bussen, en gang imellem gik hun rundt med sin lille lykkepose,

” *Det nye kommer ikke til ham, der sidder, men til ham, der rejser.*

(AFRIKANSK ORDSPROG)



og på mirakuløs vis var der gevinst hver gang, og det hjalp selvfølgelig lidt på den i forvejen gode stemning.

De 3 dage, vi bevægede os rundt i Himmerland, var tilrettelagt og arrangeret af Inger.

Der var virkelig lagt tid og entusiasme i arbejdet, og det viste sig minsandten, at mange af de steder, der fik fornøjelse af vort besøg, var førstegangsoplevelse for mange af dem med jyske aner og selvfølgelig også for os fra Stenbroen. Inger fik fuldt fortjent mange rosende ord og erkendtlighed af selskabet.

Af udflugter kan nævnes et besøg på Jesperhus Blomsterpark. Det er en farverig botanisk oplevelse. Det var buffeten i Junglecaféen også. Den vækkede minder fra tidligere tiders kaotiske grisevester på Mallorca.

I svundne tider rummede Mariager Kloster både nonner og munke, og med de artige historier, der i dag dukker frem om den katolske kirke, må der have været liv i kludene. Der er sikkert tændt mange lys og fremsagt mange Ave Mariaer.

Ved Bramslev Bakker ligger der en restaurant med en fantastisk udsigt, men af en eller anden grund ville de ikke huse os. Vi kørte videre til Rebild Bakker og indtog frokosten på Rebild Hus, det var turen værd. Bagefter sonderede vi terrænet omkring Bramslev Bakker, lige til Vorherre gav os en byge.

I regn kørte vi hen til Thingbæk Kalkminer, men da denne signatur er forkalket nok i forvejen, var der jo ingen grund til at blive endnu mere kalket til, så andre må berette om oplevelsen i minen. Bagefter var der en anden end Vorherre, der gav en byge.

Klimadebatten er jo meget oppe i tiden, og klimaet i Randers Regnskov kan være meget trykkende og fugtigt, derfor gik en del af os på sightseeing i byen efter andre seværdigheder som f.eks. mindetavlen over vor tidligere forbundsformands fødested. Denne fandt vi ikke, men vi fandt en cafe med et humant indeklima, og den frekventere vi, alt imens vi sang: Giv mig en Thor, ellers slår jeg flik flak i Randers Fjord. Så da fadbamserne fløj over disken, sendte vi en venlig tanke til vore kolleger i deres søgen efter Dr. Livingstone.

Rindsholm Kro er en gammel privilegeret kro og her fik vi frokostbuffet, og den var bestemt ikke gammel. Frisk og velsmagende, og der var rigeligt. Krofatter kom og fortalte om kroens historie, og da han syntes, det var godt vejr, blev vi sendt ud i den tilstødende mindelund for danske soldater. En lund til minde om de mere end 100.000 danskere, der har været udsendt overalt i verden i fredens tjeneste for FN, NATO,

OSCE og EU. Hvordan mindelunden blev til, blev minutløst gennemgået med dertil mere eller mindre fantastiske historier. Alle, der har aftjent sin værnepligt eller haft sin gang i militæret, kan fortælle historier af mere eller mindre troværdig karakter. Krofatter kunne så sandelig også.

På sådan en tur kan det jo hænde, at der opstår nogle kraftige meningsudvekslinger, og det gjorde der åbenbart tidligt om morgenen mellem vor kasserer og turlederen. Til glæde for selskabet, vandt turlederen hver gang, så vi siger tak for skænken.

Pludselig var det tid til at pakke kludene og sætte kurs mod Sjællands ynde. Ikke kun på Kildebjerg var der kaos, det var der så sandelig også på Knudshoved Rasteplads på hjemturen. Fynboerne må åbenbart have en speciel opfattelse af servicebegrebet, og så var pølserne endda halvkolde og dyre. Begge steder. Men det er nok bare mig, der var mærkelig.

Resten af turen op over Sjælland var det rene svir, lige pludselig var vi i den store by. På denne måde forsvandt uge 19 på forrygende vis, og vi blev en oplevelse rigere.

*Flemming Rasmussen, Mørkhøj
Københavns Post Seniorer*



Vinteransøgning 2011

Kan søges af medlemmer og pensionister med tilknytning til DPF/3F		Ferieforeningen	14 dage	7 dage
	A2	Hasle Bornholm 6 pers.		
	B2	Kramnitze v. Rødby		
	C3	NY Langeland		
	D1	Hejsager	Nej	
	E1	Hvide Hus Blåvand	Nej	
	G1	Grenå		
	H1	Rørvig	Nej	
	H2	Tutten Nykøbing Sj		
	J1	Dyngbylund Odder		
	F2	Lyngså v. Sæby		
	G1	Grenå		
	H1	Rørvig		
	H2	Tutten Nykøbing Sj.		
J1	Dyngbylund Odder			
Kan søges af medlemmer og pensionister med tilknytning til DPF/3F		Postfonden		
	P1	Fanø	Nej	
	P2	Udsholt	Nej	
	P3	Hvide Sande	Nej	
	P4	Mols	Nej	
	P5	Christianshavn Kbh, 4. sal	Nej	
	P6	Nørlov Strand, Hjørring	Nej	
	P7	Liseleje	Nej	
	P8	NY Kramnitze, Lolland	Nej	
	P9	Christianshavn, Kbh, stuen	Nej	
Kan søges af medlemmer og pensionister med tilknytning til DPF/3F og med forsikring i Tjenestemændenes Forsikringsforening		Tjenestemændenes Forsikringsforening		
	R1	Gl. Kirkesti 1 Skagen	Nej	
	R2	Lars Bødkersvej Skagen	Nej	
	T1	Nykøbing Sj. Stranderbovej	Nej	
	S1	Samsø Nord	Nej	
	S2	Samsø Syd	Nej	
	T2	Rømø	Nej	
	T4	Ny Blåvand	Nej	
	T5	Fjellerup	Nej	
	U1	BERLIN	Nej	
	U2	ALSACE	Nej	
	U3	NØRGE	Nej	
	U4	PRAG	Nej	
	U5	BUDAPEST	Nej	
	U6	PARIS	Nej	
	U7	NICE, SAINT RAPHAEL	Nej	
	U8	MARINO, Rom	Nej	
	U9	BARCELONA	Nej	
V1	LISSABON	Nej		
V2	OSLO	Nej		
V3	Berlin 2, 8 personer	Nej		
V4	London 1, 8 personer	Nej		
V5	London 2, 6 personer	Nej		
V6	Amsterdam	Nej		
V7	Mallorca	Nej		
V8	Malaga	Nej		

Ansøgning om ferieophold

Vinter 2011/2012 fra **uge 44**
den 30/10/2011 til **uge 16** den 22/04/2012.

Cpr. nr: _____

Fulde navn: _____

Adresse: _____

Postnr.: _____

By: _____

Tlf.: _____

Jeg søger ferieophold i:

Uge nr. _____ Uge nr. _____ Uge nr. _____

Du kan vælge mellem 3 mulige uger, hvor du ønsker ophold. Prioriter dine ugeønsker. Første prioritet i felt "Uge nr. 1" osv.

14 dages ophold skal starte i en ulige uge og markeres i 14 dage kolonnen ud for stedet.

Denne ansøgning indsendes til:

Feriekontoret

Peter Ipsens Alle 27
2400 København NV
Tlf. 8892 3030

Og skal foreligge med morgenposten **senest fredag den 19. august 2011.**

OBS!

Kun vindere af ferieophold får svar – senest lørdag den 27. august 2011.

Betaling for opholdet er 1. oktober 2011.

Du kan printe ansøgningskema ud fra hjemmesiden www.3fpost.dk

I ansøgningsrunden kan der søges 10 steder i prioriteret rækkefølge. Skriv 1, 2, 3 ... osv.

2011/12 vinter

	Sovepladser ialt	Heraf i opholdsrum	Heraf i alm. seng	Heraf i køjeseng	Heraf i hems / alkove	Antal soverum	Toilet / bad i annek	Meter til badestrand	Vaskemaskine	Tørretumbler	Opvaskemaskine	Spa	Sauna	Ugepris for aktive	Ugepris for pensionister	El, vand mm. fast pris
Ferieforeningen																
Hasle, Bornholm 6 pers.	6		2	4		2		300	##		X			700	500	700
Kramnitze, Lolland	6		2	4		2		150						700	500	700
Ny Langeland	6		6			3		700	X		X			900	800	700
Hejsager	6		6			3		200	X		X			900	800	700
Blåvand **	6		4	2		3		300						850	650	700
Grenå	6		6			3		900	X		X			900	800	700
Tutten	4		2	2		2		200						700	500	700
Rørvig **	5/6	1/2	4			2		900			X			700	500	700
Dyngbylund **	6		2	4		3		100	X					800	600	700
Postfonden																
Fanø	8		6		2	3		300	X		X		X	950		700
Udsholdt	10		6	2	2	4		800	X	X	X	X	X	1450		700
Hvide Sande	8		6		2	3		800	X	X	X		X	1150		700
Mols	6		6			3			X	X	X		X	1150		700
Christianshavn 4. sal	6	2	4			2			X	X	X			1450		700
Nørlev Strand	8		6		2	3		300	X	X	X		X	1150		700
Liseleje	10		8		2	4		600	X	X	X			1250		700
NY Kramnitze	8		6		2	3		150	X		X			1050		700
Tjenestemændenes Forsikringsforening																
Skagen, Gl. Kirkesti **	5		3	2		2		900	X		X			1100		700
Skagen, Lars Bødkersvej	6		6			3		900	X		X			1100		700
Nykøbing Sj.	6		2	4		2		300						750		700
Samsø – nord	6		4		2	2		300	X		X		X	750		700
Samsø – syd	6		4		2	2		300	X		X		X	750		700
Rømø	8		6		2	3		700	X		X		X	1050		700
NY Blåvand	8		6	2		4		900	X	X	X	X	X	2350		700
Fjellerup Strand**	8	2	6			3		700	X		X		X	1150		700
Berlin	4	2	2			1								1450		700
Alsace **	6		2	4		2			X	X	X			1250		700
Norge **	10	2	2	6		4					X		X	1250		700
Prag	8	2	6			3			X	X	X			1450		700
Budapest	8		4	4		3			X	X	X			1250		700
Paris	6		6			3					X			1450		700
St. Raphael, Nice **	8	2	4	2		2		500	X		X			1450		700
Marino, Rom **	8		6	2		3			X		X			1450		700
Barcelona	6		4	2		3		1500	X	X	X			1450		700
Lissabon**	8		4	4		3			X	X	X	X		1450		700
Oslo	6		2	4		2			X	X	X			1250		700
Berlin 2, stor	8		8			4			X	X	X			1950		700
London 1, stor	8		8			4			X	X	X			1950		700
London 2, lille	6		6			3			X	X	X			1450		700
Amsterdam	4		4			2			X	X	X			1550		700
Mallorca**	4/6	(2)	4			2			X		X	X		2000		700
Malaga**	6		6			3			X	X	X			2000		700

= På Bornholm er der vaskemaskine i Klympen 14, 20, 22, 24 og 26.

Betaling for el, vand og renovation skal tillægges pris pr. uge og er en fast pris.

** = ikke egnet til gangbesværede. Læs i øvrigt yderligere beskrivelse af de enkelte huse på hjemmesiden www.3fpost.dk klik på Feriehuse.

Et ferieophold er strengt personligt, og må ikke overdrages til andre.

Ferieboligernes faciliteter, toiletforhold, renovation m.v. er kun beregnet til det anførte antal sengepladser. I alle husene er der dyner og hovedpuder svarende til antal sovepladser. Sengelinned medbringes. Der er service til mellem 8 og 12 personer i hvert hus, samt køk-kengrej til alm. madlavning. Der er TV, radio og CD afspiller i alle husene. Lejerne gør selv rent til næste lejer når ferieboligen forlades.

Det er tilladt at tage hund med i ferieboligerne, men skån møbler med et medbragt tæppe og gør ekstra grundigt rent.

Skiftedag er søndag kl. 15.

PENSIONISTKLUBBEN "POSTEN", SILKEBORG

SOMMERUDFLUGT DEN 25. MAJ



40 personer drog af sted ud i sommerlandet. Efter velkomst og en lille sang, var der stuegang med dr. Nielsen og snaps, lidt til at varme sig på.

Første stop var formiddagspausen, som blev holdt på p-pladsen ved TV 2. i Holstebro. Vi fik kaffe og Hannas gode kage, og så var der øl og vand.

Videre til Vestervig Kirke, hvor der var en guide klar til at fortælle om kirkens historie og Liden Kirsten og Prins Buris, og fortælle kunne hun. Hun kunne have fortalt i timevis, men vi havde ikke så meget tid. Kirken har plads til 650 kirkegængere og er Nordens største landsbykirke.

Herfra videre til Stenbjerg Kro, hvor middagen ventede. Det var kalvesteg stegt som vildt med kartofler, sovs, waldorfsalat, tyttebær og asier.

Desserten var hjemmelavet islagkage. Drikkevarer for egen regning. Det var en rigtig lækker middag.

Turen gik videre til Hanstholm bunkermuseum, som er Nordeuropas største befæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig, hvor der også var guider klar til at vise rundt og fortælle om anlægget.

Bunkeranlægget var på i alt 9 km², gravet ned i sandet, så næsten intet var synligt, udover kanonerne, der var en besætning på mere end 3000 mand.

Det var spændende at se og høre lidt om, hvordan sådan noget fungerede. Ved indgangen til museet stod der et

kanonrør på 38 cm. i diameter, det var 19 meter lang og vejede 110 tons og kunne skyde granater langt ud over havet.

Så gik det videre til Kirsten Kjærs museet i Frøstrup, som er stiftet af Harald Fuglsang og John Andersen for 30 år siden. Begge er læger og har arbejdet i Afrika.

En af stifterne fortalte om Kirsten Kjærs liv og om hendes malerier. Derefter så vi en videofilm på ca. 10 min. Der var rigtig mange af Kirsten Kjærs malerier. Portrætter af kendte og ukendte personer, spændende. Der var også andre kunstnere repræsenteret, både malere og keramikere.

I haven var der skulpturer af træ og jern. Endvidere var der en koncertsal med plads til 150 gæster. Imponerende, at disse to mænd selv har opbygget alt dette. Det var et par ejendomme, som de havde bygget om. Efter kaffen kørte vi ned og tog Feggesund færgen, en sejltid på 5. min. over til Mors, derefter videre hjem mod Silkeborg, en tur på ca. 2 timer.

På hjemturen fik vi øl og vand og sang den sidste sang. Vi havde haft en god dag med mange oplevelser og måske set steder, vi ikke havde været før. Vejrguderne var med os med sol og tørvejr hele dagen, og LIDT vind. En vellykket tur! Vi var i Silkeborg ca. kl. 19, så det var en lang dag.

*Alice Holmgaard
Pensionistklubben
"Posten", Silkeborg*



Postens Pensionistforening Aarhus

TUR TIL JESPERHUS BLOMSTERPARK OG FEGGESUND KRO. MAJ 2011

Afslutningen på et dejligt forårsprogram var i år tur til Jesperhus Blomsterpark og Feggesund Kro. Tilmeldingen var stor, 88 personer havde tilmeldt sig, så vi var 2 busser af sted.

Turen gik fra Aarhus ad den gamle Silkeborg landevej forbi Silkeborg, Skæggær og Resdal mod Kjellerup. Her var naturen meget afvekslende, fra store skovområder til flade engarealer. Videre ad Margueritruen over Lysgård, det var her Steen Steensen Blichers far havde sit præsteembede. Vi fortsætter til Dollerup Bakker. Det meget bakkede terræn stammer helt tilbage fra istiden. Vi kører langs Hald Sø, her er det meste af egnen omkring søen fredet. Området er videnskabeligt værdifuldt, fordi man her får et indtryk af isens og smeltevandets virkninger. Vi holder kaffepause ved Hald Ege Naturskole, og traditionen tro med frisksmurte rundstykker og en Dr. Nielsen. Vi kører videre gennem Viborg, forbi byens berømte domkirke samt en ny spændende kirke.

Herfra til Skive, der blandt andet er kendt for sine nye, flotte rundkørsler ved byens indfaldsveje. Så passerer vi Sallingsundbroen til Mors og er nu ved Jesperhus Blomsterpark. Her serveres en dejlig frokost i Junglecafeen og senere, efter rundtur i parken, kaffe og varm kringle.

Efter et par herlige timer i Jesperhus Blomsterpark kører vi langs

Sallingsund, passerer Højriis Slot, og hører lidt om slottets historie.

Ad små snoede veje gennem Legind Bjerger når vi til Nykøbing, her giver chaufføren os en rundtur i byen og fortæller lidt om byens historie.

Videre gennem det meget smukke landskab til Feggesund Kro. Kroens historie går 400 år tilbage. I dag er det 3. generation af "Pæ Kresten" (Peder Kresten Pedersen) slægten, der driver kroen. Vi får serveret stegt ål ad libitum. Uhm, hvor det smagte, og der var rigeligt til alle. Mere end 30.000 ål ender hvert år deres vandring på Feggesund Kro.

Efter kaffen med hjemmebagte småkager går det hjemad. Igen over Sallingsundbroen til Skive, derfra mod Hobro med en afstikker til Klejtrup, hvor vi ser det berømte verdenskort, der er bygget af dansk-amerikaneren Søren Poulsen i årene 1944 til 1969 og måler 45x90 meter. Forbi Tjele Langsø gennem Lindum skovene og så ad motorvejen til Aarhus.

En rigtig dejlig dag med mange flotte indtryk af Danmarks dejlige og afvekslende natur.

Rigtig god sommer til alle.

Sonja Ankjær Andersen.



POSTPENSIONISTERNE ODENSE

ET 25 ÅRS JUBIL

For snart mange år siden besluttede vi i bestyrelsen, at et årligt tilskud fra Post Danmark skulle gemmes til en fest hvert 5. år, og det nyder vi godt af, så der var penge i kassen til vort 25 års jubilæum den 15. maj 2011. Det betød, at deltagerne kunne komme til fest for halv pris, så alle kunne få råd til at deltage, men der måtte dog være en grænse for antallet med de lokaler, der til rådighed. Næsbylund kro har et lokale til 180 personer, hvorfor mere end halvdelen af klubbens 320 medlemmer kunne komme med. Det slog lige til. 170 var tilmeldt, og "mein Herz, was willst Du mehr", når en 3 retters middag, natmad og drikkevarer af den gode slags, I ved "Ad libitum", var til rådighed i rigt mål.

Den nuværende bestyrelse havde gjort en stor indsats ved planlægning af festen. Alle blev placeret ved en slags lodtrækning. På forunderlig måde blev såvel vor første formand og æresmedlem Børge Pedersen og hans kone Grete, formanden Bent Sørensen og fru Kirsten, Landsformanden Henning Dam Krag og frue samt min kone og jeg placeret ved samme bord.

3 musikere underholdt og spillede til dansen bagefter, dansegulvet var fyldt godt op med alle de gamle postfolk, der heldigvis endnu er lette til bens, når de træder dansen.

Underholdning må der til, og en sønderjysk dame fra Haderslev optrådte, så det forslog, på slap line.

Hun holdt forsamlingen i ånde uden mikrofon, så hendes stemmebånd må bagefter have hængt i laser.

Hendes kostume som husmor var særpræget. Håret var vel forsøgt sat i en slags frisure, som var lidt mislykket, men hun var da pæn i tøjet med et forklæde. Strømperne hang i ål og var hullede, men det allerbedste var at se hende bagfra. Hun havde vist "glemt" nederdelen, og hendes drapfarvede trusser med lange ben og lodden vrang var et syn for guder. Mine tanker for tilbage til før krigen, da man faktisk på tekstilfabrikkerne i min hjemby syede den slags "damebrowser" til de omfangsrige bondekoner.

Formanden bød naturligvis velkommen og holdt senere en velformuleret tale. Bestyrelsen havde vanen tro digtet hele 2 sange. Vi har på et tidspunkt indført sammen at digte sange til alle de anledninger, hvor hele bestyrelsen skulle med. Alle skulle møde op med mindst 3 vers, som på et festligt møde bliver kogt ned til en antagelig sang. Det lykkedes gang på gang, og den nye bestyrelse har åbenbart fortsat den skik. I hvert fald lykkedes det igen i fuldt mål.

Ligeledes holdt landsformanden, Henning Dam Krag, en inspireret tale.

Jeg skulle prøve at holde en tale for damerne, og det var lige ved at lykkedes, indtil jeg sagde, at det var konerne, der gik derhjemme og brugte alle de penge, som mændene møjsommeligt hentede hjem. Jeg gør det aldrig mere efter deres højlydte protester og reaktioner, men kunne dog trods alt senere inkassere en masse kærlige klem fra dem, så måske mente de det ikke så slemt alligevel. Det gjorde jeg heller ikke og kunne slutte af med dagens digt. Jeg kunne takke for en udnævnelse til klubbens 2. æresmedlem for min 12 års formandsperiode, men vil igen sige, at udnævnelsen egentlig burde tilfalde den samlede

ÆUM



bestyrelse. En bestyrelse, hvor hvert medlem altid har gjort en formidabel indsats, ikke mindst inspireret af vore ægtefæller, der alle uden undtagelse følger levende med i bestyrelsens arbejde og deltager som "praktiske grise".

Så går der altså igen 5 år, før vi skal have den næste fest, men forinden

skal vi ses hver fredag til bowling, vi skal ses til bankospillet, julefrokosten og endnu en udflugt. Jeg tror, bestyrelsen har rigelig at se til fremover, men først skal vi have sommerferie.

*Postpensionisterne Odense
Ole H. Christiansen*

Kreativ og reflekterende postpensionist

Tommy Bjørn Kristensen er billedkunstner Han har haft værker repræsenteret på to af landets førende og mest prestigefyldte udstillingssteder for samtidskunst, Charlottenborg og Den Frie Udstillingsbygning i København: "Kunst er for mig ikke bare en stilart, men masser af muligheder for udtryk. Derfor arbejder jeg oftest i temaer inden for oliemaleri, akvarel og fotokunst".

Posthornets udsendte har besøgt Tommy Bjørn Kristensen (f. 1944) i hans store atelier, der er beliggende Dronning Olgas Vej 39 på Frederiksberg i København.

Det blev en spændende og udbytterig oplevelse. Tommy er et tænksomt menneske, der forstår at delagtiggøre den besøgende i sin viden om de elementer, der indgår i analysen af et kunstværk – samspillet mellem motiv og form.

Den postale løbebane

Tommy startede som postbud på prøve på Købmagergades Postkontor, og efter afstikkere til Vesterbro og SV vendte han efter nogle år tilbage til K. Han kom ret tidligt ind på undervisningsområdet, hvor han havde brillante evner, og gennemførte en del kurser, bl.a. voksenpædagogisk grundkursus af 5½ uges varighed på LO-skolen.

Der blev oprettet en stilling som rekrutteringskoordinator til Tommy, hvor han i samarbejde med Jobcentret i Bernstorffsgade stod for rekruttering af omdelere mv. til hele det Københavnske postområde.

"Jeg havde gennem 10 år et spændende job som rekrutteringskoordinator", siger Tommy.

"Jeg lærte meget om mig selv, men også utroligt meget om de mennesker, jeg havde til samtale. Man lærer at gennemskue nogle ting, når man inden for 20 minutter skal bedømme, om et menneske er egnet eller ikke egnet".

Som 62 åring gik Tommy på pension og fremhæver, at den indsigt, han erhvervede som underviser og rekrutteringskoordinator, har været af stor værdi i hans udvikling som billedkunstner.

Uddannelse og læring

Tommy har altid været kreativ. Som dreng snittede han i træ, lavede træfigurer, skulpturer og meget andet. Men det var først som voksen, at hans kunstneriske evner for alvor foldede sig ud.

"Jeg tog nogle kurser i malning og tegning bl.a. hos en ægyptisk kunstner – hovedsagelig i figurativ udtryksmåde.

Bagefter gennemførte jeg et andet kursus af et halvt års varighed, hvor jeg bl.a. havde en lærer, der underviste i abstrakt malning".

Det var et kursus, som for Tommy skabte klarhed over nogle begreber, det var vigtigt for ham at få sat på plads, som han udtrykker det.

Muligheden for at få betalt uddannelsesorlov benyttede han efterfølgende til at gennemføre en uddannelse af 1 års varighed på en kunsthøjskole på Østerbro. Undervisningen omfattede både figurativt og abstrakt formsprog, og Tommy kaster lys over sidstnævnte for mange lidt vanskelige begreb med et eksempel.

"Tag en stol, hvor der er huller i og tegn kun dem. På den måde får du også tegnet en stol, men det er jo abstrakt - tegne alt det, der ikke er der, så at sige abstrahere fra det umiddelbare indtryk af en genstand.

Det var spændende at få en dybere indsigt i den abstrakte udtryksform".

Undervisning i tegnekunst var også en af disciplinerne på kunsthøjskolen, og Tommy giver en indsigtfuld beskrivelse af teknikken i at tegne efter levende model.





"Modellerne var nogle fantastisk flotte piger og for den sags skyld også flotte mænd. Kunsten bestod kort fortalt i at abstrahere fra det seksuelle aspekt og se modellen som et objekt:

Hvad er former, hvad er vinkler, hvad er strukturen i et menneske, hvad er harmonien i at tegne et menneske, male et menneske?

Vi har forskellige proportioner, men vi hænger jo stadigvæk sammen som helhed af et menneske. Tegneprocessen er at udvikle en forståelse for kroppens bevægelsesmuligheder".

Veje ind billedet

En kunstner er et menneske, der er udstyret med en skærpet iagttagelsessevne for, hvad der er af betydning for opfattelsen af et kunstværk.

"Vi bliver alle dagen lang proppet med indtryk, og jeg har efterhånden udviklet mine øje til at se og fortolke muligheder i kunstens verden", siger Tommy. "Det gør jeg efter bedste evne, nogle gange lykkes det bedre end andre gange".

Som eksempel nævner han ballet, der altid har fascineret ham:

"Ballet er også et sprog, danserne kommunikerer ud fra deres kropsbevægelser, fortællingen i balletten. Tolkningen er forskellig fra person til person. I billeder kommer min tolkning til udtryk".

Tommy giver et spændende indblik i nogle aspekter af sin arbejdsmetode og de grundmotiver, der er ledetråden for ham, og sammenfatter det således:

"Kunst er for mig ikke bare en stilart, men masser er muligheder for udtryk. Derfor arbejder jeg oftest i temaer inden for oliemaleri, akvarel og fotokunst. Som billedkunstner bliver du aldrig færdig med at uddanne dig, aldrig færdig med at finde nye indtryk, derfor arbejder jeg i flere temaer. Det kan være abstrakt, det kan være figurativt. Det er nogle valg, jeg foretager ud fra det bombardement af indtryk, vi alle får hver dag".

Byens puls. Akvarelmaling

"Vi lever i et vidunderligt land, og København er en dejlig by med en pragtfuld arkitektur. Alligevel har de fleste mennesker ikke øje for det - det bliver bare en del af hverdagen", siger Tommy og eksemplificerer det:

"Du går på en gade og skal hen til nummer 25 uden at have registreret, hvad du har set, og hvad der er foregået, inden du nåede frem til bestemmelsesstedet".

Tommy fortæller, hvordan han har udviklet sin iagttagelsessevne, og hvordan han bruger den i sit motivvalg. Og hvordan han så at sige ved studier i marken får inspiration.

"Det kan være, jeg går ind i en opgang og kigger ud i en baggård. Det kan være, jeg ser vasketøj, der er hængt til tørre - måske en romantisk allegori, men alligevel et billede af det liv, der udspiller og engang udspillede sig.

Og jeg gengiver det, jeg har set, i form af akvareller.

Mine københavnermotiver er fortrinsvis baggårde og opgange. Det er steder, hvor jeg har været inde, og er blevet inspireret".

Oliemaleri - landskaber og strandmotiver mv. - som han også motivmæssigt beskæftiger sig med, og akvarelmaleri kan ikke sammenlignes, fastslår Tommy. Det er helt forskellige udtryksformer, helt forskellige arbejdsmetoder.

"Akvarelfarvens naturlige letflydende egenskaber gør den mindre forudsigelig end andre malemidler og er derfor vanskeligere at arbejde med - der kan ikke rettes på det. Har du lavet noget forkert, så er det et nyt stykke papir. Det er i sig selv spændende, men stiller også krav til motiv og præcision".

Udstillinger

I faktaboksen kan læserne finde en fortegnelse over nogle af de udstillinger, hvor Tommy Bjørn Kristensen har haft og har sine kunstværker repræsenteret.

Ridderslaget fik Tommy så at sige, da han i 1997 fik værker med på den censurerede og meget prestigefyldte udstilling Kunsternes Efterårsudstilling i Den Frie Udstillingsbygning i København, og da han fik malerier udtaget



til Forårsudstillingen Charlottenborg 2000.

Den Frie og Charlottenborg regnes for to af de førende udstillingssteder for samtidskunst i Danmark, og begge steder er der en knivskarp konkurrence om at få sine kunstværker udtaget.

På Kunstnernes Efterårsudstilling udstillede Tommy såkaldte installationsobjekter, nogle og tyve skulpturer – figurative elementer i alt det abstrakte – der allegorisk og forenklet udtrykt symboliserede hans opfattelse af og aversion mod konformitet: "Vores værdi som mennesker er, at vi er forskellige, ikke ens", siger han og føjer til:

"Det var stort at få sine værker udtaget til Den Frie. For det er ikke bare lidt svært, det er meget svært".

Det er ikke mindre svært at få malerier udtaget til forårsudstillingen på Charlottenborg.

"Der indsendes nok omkring 5000 værker, og heraf antages der mellem

100 og 120 – man kan rolig tale om en nåleøjeeffekt", bemærker Tommy.

"I år 2000 fik jeg udtaget 4 malerier til udstillingen på Charlottenborg. Jeg havde prøvet at holde mig væk fra symbolik. Harmonien i farverne og balancen i malerierne var mit ledemotiv".

Tommy lægger ikke skjul på, at det var en fantastisk oplevelse at udstille på Charlottenborg, og han kan ikke helt skjule sin stolthed over, at prins Henrik og kulturministeren var blandt de besøgende. Udvælgelsen til Charlottenborg foretages af professionelle kunstnere.

"Jeg havde prøvet nogle gange, før det lykkedes at få mine værker antaget", fortæller Tommy. "Man får sine ting retur uden forklaring, og det må man lære at tackle. Jeg gjorde det, at jeg satte malerierne væk – bogstavelig talt vendte dem ryggen – i en måneds tid for derefter tage dem nøje og i kritisk øjesyn".

Tommys kone er også kunster

Tommys kone er uddannet på Kunstakademiet, hvor det er betydelig vanskeligt at blive optaget. Ansøgerne kan komme med op til 6 værker, som bliver bedømt af en censurkomité. Omkring 1000 søger ind, men kun 26 bliver optaget. Uddannelsen har en varighed af 6 år.

I den optagelsen på Kunstakademiet blev Tommys kone uddannet som skolelærer, og hun underviser i dag på en skole i Hedehusene.

"Min kones uddannelse på Kunstakademiet har gjort hende i stand til at se ting i et kunstværk, som jeg ikke har øje for – afkode kunstværket på en anden måde.

Hun har selvfølgelig inspireret mig i mit kunstneriske arbejde, selv om hun ikke direkte har undervist mig", siger Tommy.

Epilog

Tommy Bjørn Kristensen er en kreativ postpensionist, der har udviklet sin kunstneriske udtryksevne til refleksion og eftertænksomhed.

Tommy er absolut et besøg værd, og han modtager gerne gæster i sit 100 m² store atelier, Dronning Olgas Vej 39 på Frederiksberg.

Her kan man se hans kunstværker, og han tilbyder desuden en gennemgang af sine arbejdsprocesser og det tidsforløb som billedkunstner, han har gennemgået.

Et indtryk af Tommys værker kan man også få ved at besøge hans hjemmeside www.tommybjørn.dk

Udstillinger

Kunstnernes Efterårsudstilling 1997
Forårsudstillingen Charlottenborg 2000
Debutantudstilling Kulturspinderiet, Silkeborg 2001
Kunstnernes Sommerudstilling 2001
Kunstnernes Sommerudstilling 2003

Gallerier

Galleri Jo. København 2004
Galleri Working art. Roskilde 2007

Udsmykningsopgaver

Købmagergades Posthus. København
Fællesstue på Amaliebo. Frederiksberg

Andre udstillinger

Europabevægelsen. København
Panuminstitutet. København
Socialpedagogisk Landsforbund. København
Toldkammeret. Helsingør
Skatteministeriet. København
Amtsrådsforeningen. København
Energiministeriet. København
Rederiet J. Lauritzen. København

D.F.D.S. København
Hollands Ambassade. København
Sundhedsministeriet. København
Den Sociale Ankestyrelse. København
Kunstforeningen Humlem. Hedehusene
Kunstforeningen Foyerén. Tåstrup
Bisserup Kunstforening. Bisserup
AF Storkøbenhavn. København
Artville 2007
Kunstforeningen Colour. Slangerup
Sundby Hospital. København
Bondo Gravesen. København
K.Kunst. København

Skaf et medlem til Postpensionisternes Landsforening

Hvis I som medlemmer af Postpensionisternes Landsforening kommer i forbindelse med folk, der kunne tænkes at ville være medlem af foreningen, kan I give dem en kopi af nedenstående indmeldelsesblanket.

Kontingentet er for tiden 57,62 kr. pr. måned.

For medlemmer af HK/Post & Kommunikation er kontingentet 27,62.

Efter udfyldelsen sendes blanketten til:

**Postpensionisternes
Landsforening**

Brovadvej 51, Erritsø
7000 Fredericia

Indmeldelse kan også ske på
Landsforeningens hjemmeside:
www.postpensionisterne.dk



Indmeldelsesblanket

CPR-nummer _____

Navn _____

Adresse _____

Postnr. og by _____

Telefon _____

Organisation: DPF/3F Post HK/Post & Kommunikation Andet

Jeg er: Efterløbner/pensionist Ægtefælle/samlever

Fortsat ansat ved Post Danmark

Dato _____

Underskrift _____

PENSIONISTKLUBBEN "POSTEN" SILKEBOG

Torsdag d. 18. august – torsdag d. 25. august 2011

8 dage til Golling i Østrig med overnatning både på vej ned og hjem i Midtøsttyskland. I prisen er: hotelophold med ½ pension, entré til Ørnereden, Golling Vandfaldet, Hellbrunn og alle udflugter.

Pris for 8 dage kr.: 5.225,- og tillæg for enkeltværelse kr.: 595,-

Onsdag d. 14. september

Interessant besøg og rundtur på slagteriet Danish Crown i Horsens. Vi starter med en introduktion af Danish Crown, der er verdens mest avancerede slagteri. Derefter er der guidet rundvisning på besøgsgangen, dvs. en gallerigang tværs igennem hele slagteriets produktionsområde. Herfra kan man følge alle slagteriets processer og få et indblik i, hvordan Danish Crown behandler og forarbejder kødet, der ender som flæskesteg på familiens aftensbord. Vi afslutter med spørgerunde i besøgslokale. Efter rundvisning er der middag på slagteriet.

Busafgang fra Silkeborg Hallerne, Ansvej, kl. 9.00. Vi er hjemme kl. ca. 14.30. Inkl. Bus, rundvisning og middag er pris for medlemmer 150 kr. og pris for ægtefælle/samlever 160 kr. Tilmelding på tlf. 40 80 87 00 eller mail, senest tirsdag den 30. august. Max 46 personer.

Onsdag d. 12. oktober

Interessant besøg og rundtur på Papirmuseet på Papirfabrikken. Vi skal se og høre noget om, hvordan papir laves m.m. Vi mødes ved Museet kl. 13.00, rundvisningen tager ca. 1½ time, derefter går vi på "Cafe 1. række" og får kaffe m/brød. I prisen er entré, rundvisning og kaffe m/brød. Pris for medlemmer

og ægtefælle/samlever 100 kr. Tilmelding på tlf. 40 80 87 00 eller mail, senest torsdag den 6. oktober

Med venlig hilsen
Alice Holmgaard

POSTPENSIONISTERNE I HERNING

Så er "ferien" ved at være overstået, og vi skal i gang med vore aktiviteter.

Lørdag/søndag 27.-28. august tur

til Cirkusrevyen.
Alt optaget.

Torsdag d. 15. september

Afgang kl. 09.00 fra Markedspladsen. Tur til Rebild Bakker/Thingbæk kalkminer. Medbring madpakke til frokost. Kaffe.

Pris kr. 325,- Incl. middag og entre.

Onsdag d. 12. oktober kl. 19.00

Pakkespil pris kr. 50,-
Vi har pakkerne og kaffen.

Mandag d. 14. november kl. 18.00

Novemberfest med de sædvanlige "Fruehøjben", musik og sang.

Pris kr. 175,- øl/vin kan købes.

Søndag d. 4. december

Julemærkemarch.

Torsdag d. 8. december kl. 13.00

Julefrokost (ikke for ægtefæller/samlever)

Tilmelding senest 8 dage før.
Tlf. Solveig Elbek 97 12 54 97
Tlf. Ole Jacobsen 97 13 16 64

Venlig hilsen og på gensyn.
Pbv. Solveig Elbek

ØSTFYNS POST SENIORER

Aktivitets kalender for efteråret 2011

Alle ordinære mødedage foregår i Cafeen på Plejecentret "Jernbanebo", Nydamsvej 1 Nyborg (bag Silvan)

Mandag d. 26. september kl. 14.30

Efter en forhåbentlig god og solrig sommer og overstået ferie, starter vi den ny sæson, som vi plejer med fælles kaffebord og hyggeligt samvær. Den dag kommer lektor Gudrun Wilson og fortæller om herskabslivet gennem tiderne på de Østfynske Herregårde.

Mandag d. 24. oktober kl. 14.30

Da det efterhånden begynder at knibe med lokale foredragsholdere, og vi de senere år har haft en mødedag, hvor vi har underholdt os selv, har vi i bestyrelsen drøftet evt. alternative aktiviteter til vores ordinære møder. Vi har derfor valgt at arrangere pakkespil denne dag (terningspil). Det vil så medføre, at hver deltager medbringer en pakke til en pris af omkring 25 kr.

Mandag d. 28. november kl. 14.30

I dag kommer tidligere forstander på Ollerup Gymnastik højskole, Gunnar B. Hansen, og fortæller om sit lange liv, blandt andet ved deltagelse i olympiaden i Finland. Foredraget omhandler også andet end gymnastik.

Tirsdag d. 6. december juletur

Vi har de senere år markeret julens kommen med julefrokost, og tidligere har vi prøvet at arrangere juleudflugter.

Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi i år skal på bustur for at markere, at julen nærmer sig. Et udvalg arbejder med sagen og vil fremkomme med forslag,

som vi kan drøfte. Tilmelding vil være nødvendig. Herom senere.

Vel mødt til disse arrangementer. Samtidig vil vi ønske alle en god sommer

Bestyrelsen

fmd. Hans Jørgensen

tlf. 65 36 12 60

næst. fmd. Thorkild Jensen

tlf. 65 31 53 28

kasserer Thorkild Jensen

tlf. 65 31 53 28

Hans Oluf Knudsen

tlf. 65 35 22 09

Poul Esø

tlf. 22 98 16 11

Knud Axelsen

tlf. 29 93 48 90

PENSIONISTFORENINGEN POSTEN VEJLE

Torsdag d. 22. september kl. 14.30
Generalforsamling og derefter
bankospil

Torsdag d. 17. november kl. 12.00
Jubilæumsfest på Grejsdalens
hotel

Skriftlig indbydelse med oplysning om deltagerbetaling og tilmeldingsfrist vil blive udsendt i august måned.

Med venlig hilsen

P.b.v

Inger Solberg Lund

SØNDERBORG POSTKON- TORS PENSIONISTKLUB

Næste arrangementer:

Den 9.-11. august

tager vi på tur til Husum, Brunsbüttel og Friedrichstadt

Den 25. august

fejrer vi vor 15 års jubilæumsfest

Venlig hilsen

Pbv

Christian Lauritzen

POSTVÆSENETS PENSIONISTFORENING FREDERICIA

Kommende arrangementer:

Mandag d. 5. september kl. 9.00

starter vores ferietur til Sæby, hvor vi skal bo på Hotel Viking.

Vi skal også til Skagen og en hel dag til Læsø. Husk der kan man købe dejligt Læsø salt.

Søndag d. 30. oktober kl. 17.30

Har vi vores efterårsfest med spisning.

Vi har inviteret Præst Annemette

Vinther fra Hedensted, til at holde et foredrag. Det bliver nærmere beskrevet når indbydelsen bliver sendt ud.

November i uge 46

Julebusturen er ikke helt på plads endnu, men den hører I om senere.

Året slutter med Generalforsamling d. 8. december kl. 17.30 på Fuglsangcenteret.

Pbv.

Ketty Kilde

KØBENHAVNS POST SENIORER

Musik i gården, Friluftskoncert på Peter Ipsens Alle 27, 2400 NV

Lørdag d. 3. september kl. 13

er der musik i gården, så det hele swinger.

3F Seniorer Region Hovedstaden

inviterer alle medlemmer til en festlig eftermiddag med musik og dans – øl/ vand, vin og pølser.

Billetter á 50 kr. pr. deltager sælges

onsdag den 10. august kl. 10 – 12 på

Peter Ipsens Alle 27 (Det grå palæ).

Billetten inkluderer 2 pølser/brød og

2 genstande (øvrige drikkevarer er til lørdagspris).

Københavns Post-Seniorers

nyhedsbrev udsendes 1. august

Bemærk: Tilmelding til debatkred-

sene skal ske d. 15. august til Arne

Hvass kl. 16-18 på telefon 30 42 44 50

Bemærk ligeledes, at billetter til

"Vi lukker Bakken" også sælges d. 10.

august.

Til Juleturen 1. – 5. december, der blev

annonceret i Posthornets juninum-

mer, er der enkelte ledige pladser, ring

til Arne Hvass på telefon 30 42 44 50

og kom med på turen.

På gensyn

P.b.v.

Jacob Christiansen

Forår med Sønderborg

Postkontors Pensionistklub



Onsdag den 11. maj tog vi med Dybbøl Turist til Walsrode Fuglepark

Walsrode Fuglepark er et dejligt sted, hvor man kan tilbringe ind til flere dage. Walsrode ligger knap 300 km fra Sønderborg, og kort fortalt skal man blot følge motorvej A 7, indtil man er i Walsrode. Skiltningen er meget tydelig.

Vi var 22 friske medlemmer, der trodsede naturen – det regnede indtil et kvarter før, vi var i parken.

Undervejs fik vi, i lidt regnvejr, kaffe med morgenbrød på en rasteplads + lidt medicin for at passe på helbredet. Fugleparken var helt enestående og er med sine 4.000 fugle, én af de 10 største fugleparken i verden. Parken var en oplevelse, også hvad angår blomster, det var imponerende. Noget af det, man også lagde mærke til, var den ryddelighed og den orden, der var overalt. Intet snavs eller affald på gangene, som man ellers kan være ude for. Madsteder i flere kategorier var der også. Midt i hele forløbet var der opvisning med rovfugle etc.

Kl. 16 påbegyndte vi hjemturen, der "som sædvanlig" inkluderede et besøg på restaurant Quellental i Seelk, her fik vi kold/varm buffet. Efter en kort visit hos Fleggaard kom vi ved 22 tiden til Sønderborg – godt trætte efter en meget vellykket tur med mange indtryk.

Torsdag den 9. juni tog vi til EUC-SYD i Aabenraa

Vi fik buddet om at komme og spise på Kokkeskolen på samme måde som sidste år. Trods et efter vore forhold kort varsel lykkedes det os at samle 35 medlemmer til denne tur. Kokke og tjenerleverne var søde og venlige i deres optræden, og maden bekom os godt.

Desværre blev halvdelen af deltagerne dårlige med noget, der bedst kan kaldes Roskildesygge. Det lader til, at vi er kommet ind i Aabenraa på et uheldigt tidspunkt, idet avisen omtaler, at ca. 300 var syge omkring dette tidspunkt. Heraf 200 i Aabenraa kommune.

Skolen har naturligvis undersøgt deres side af sagen, uden at kunne finde noget, og vi har fået det indbetalte beløb retur.

Vi har fået den behandling, vi forventede, og vi er parat til at tage imod en invitation igen.

Torsdag den 16. juni tog vi på tur til NORDALS

I egne biler, kørte vi først til Jollmands Gaard i landsbyen Holm v/Nordborg. Gården er fra 1700 tallet. Meget er restaureret, men der mangler fortsat en del. Tilskud fra mange sider og masser af frivillig arbejdskraft, har gjort det muligt.

Et meget interessant foredrag belyste levevilkårene dengang, og en efterfølgende rundgang i flere af rummene vakte minder om forældres og ikke mindst bedsteforældres måde at leve på. Et meget interessant besøg.

I kort afstand fra gården ligger Lindeværftet i Holm, her så vi Hjortspringbåden "Tilia Alsie". Vi fik forevist en film om historien bag det hele og om byggeriet af båden. Dette har ligeledes været et kæmpearbejde med masser af frivillig arbejdskraft og tilskud fra mange sider. Efter filmen besigtigede vi skibet, det var virkelig flot. Endnu en gang kunne vi blive imponeret. Mange af de frivillige kommer fra Danfoss og Linak, flere af dem er også med i arbejdet med Jollmands Gaard samt andre ting på Nordals, så der slides på dem.

Også her et interessant besøg.

Efter at have fyldt vore hoveder med viden om fortiden, var det tid til at beskæftige sig med nutiden. Vi fortsatte til det nye, flotte Dyvig Badehotel, hvor vi fik kaffe og lagkage.

Godt mætte sluttede vi dagen med at køre hjem til Sønderborg.

Christian Lauritzen

Aktivitets- KALENDER

Lørdag den 20. august til fredag den 26. august 2011

Pensionisttræf IV

Sted: Prag, Tjekkiet

Mandag den 22. august til fredag den 26. august 2011

Nordisk Pétangueturnering

Sted: Gyllene Hornet i Tällberg, Sverige

Tirsdag den 30. august 2011

Bestyrelsesmøde

Sted: Landsforeningens kontor

Mandag den 5. til onsdag den 7. september 2011

Pensionistkursus I

Sted: Rørvig Centret

Mandag den 5. til fredag den 9. september 2011

Nordisk Golfturnering

Sted: Araløvs golfklubs baner, Kristianstad, Sverige

Tirsdag den 4. oktober 2011

Bestyrelsesmøde

Sted: Landsforeningens kontor

Torsdag den 3. november 2011

Formandsmøde

Sted: Fuglsangcentret, Fredericia

Tirsdag den 15. november 2011

Bestyrelsesmøde

Sted: Landsforeningens kontor

Onsdag den 14. december 2011

Bestyrelsesmøde

Sted: Landsforeningens kontor

Læs mere om de forskellige aktiviteter på landsforeningens hjemmeside www.postpensionisterne.dk



POST

PP

DANMARK

Udgiveradresseret
Maskinel Magasinpost



Postpensionisterne's
LANDSFØRENING
Brovadvej 51, Erritsø
7000 Fredericia