

Pensionistklubben "POSTEN", Silkeborg

8 dage i Katalonien – Barcelona!

Torsdag den 21. september 2017 var vi 23 pensionister fra Klub Silkeborg og 9 fra Klub Randers der tog afsted til Katalonien. Vi blev hentet af Nilles Rejser i Silkeborg, først til Randers for at samle de sidste op og derefter til Aalborg Lufthavn, hvor vi skulle flyve fra. Det gik hurtigt med at checke ind og efter ca. 3 timers flyvetur, landede vi i Barcelona Lufthavn. Herfra blev vi kørt til Malgrat de Mar og vores hotel, Monteplaya, hvor vi skulle bo de næste 8 dage. Efter indcheckning fik vi lidt sen aftensmad, og så var det tid til lidt hyggeligt samvær. Det var et pænt hotel, gode værelser med altan og adgang til swimmingpool.

Der serveres morgenmad fra kl. 7.45 til 10.00 og vi skulle spise aftensmad kl. 20.15.

Fredag kl. 10.00 mødtes vi med vores guide, Eva Simonsen, og gik en tur rundt i Malgrat de Mar, som har ca. 17.000 indbyggere. Efter denne tur havde vi resten af dagen "fri".

Lørdag kl. 9.30 gik turen til Barcelona, hvor vi så bl.a. kirken La Sagrada Familia, som man stadig bygger på, kirken kaldes også Den ufuldendte kirke. Så gik turen via ramblaen lidt rundt i byen, nogle faldt fra og gik lidt på egen byhånd. Vi kom forbi fodboldstation Camp Nou og håndboldhallen hvor Jesper Nøddesbo spillede, da han var i Barcelona. Vi så også lidt af det olympiske havneområde og smukke bygninger i dette område.

Søndag var egentlig fridag, men der var stemning for en sejltur til Tossa, hvor Eva gerne ville tage med. Det var en dejlig sejltur, hvor båden lagde til på stranden 4-5 steder undervejs. Vi gik en tur rundt i byen sammen med Eva, både i den nye og den gamle bydel, det var en rigtig hyggelig by også med mange gode spisesteder.

Mandag gik turen til Monserrat, hvor der ligger et berømt og smukt beliggende benediktinerkloster. I kirken, der ligger i 750 meters højde, står den sorte Madonna, "La Moreneta", som er klostrets største skat, og blev skåret i træ for 1000 år siden. Til klostret er også knyttet et af Spaniens kendte drengekor, som også sang denne dag. Vi kørte en anden vej hjem, for at se det smukke område og bjergene, som lignede sække der var stablet oven på hinanden.

Tirsdag var fridag. Nogle tog turen til Barcelona på egen hånd og havde en spændende dag der. Andre tog turen til markedet i Malgrat de Mar, som var ca. 1 ½ km. fra hotellet. Her kunne vi købe tøj, tasker punge, bæltter og meget andet, til rimelige priser.

Onsdag skulle vi til Figueras, hvor Salvador Dalis berømte museum ligger, en meget imponerende bygning. Figueras er også Dalis fødeby. Han indrettede museet i byens nedbrændte teater og museet er indviet i 1974. Efter at have spist frokost, gik turen videre til Besula, en lille by med ca. 2000 indbyggere. Vi besøgte den gamle del af byen, som stammer fra middelalderen. Spændende at se disse gamle bygninger og broer, i byen lå der også et museum med miniatuering, som flere var inde at se.

Torsdag, tid til hjemturen. Vi spiste morgenmad lidt tidligere og kørte fra hotellet kl. 8.15. vi var i lufthavnen i rigtig god tid og gik direkte til checkin. Her var rigtig mange mennesker og kun 2 til at betjene os, så det tog rigtig laaaaaang tid. Efter ca. 2 timer i checkin og lang vej til sikkerhedscheck, nåede vi endelig ombord i flyet. Vi var ca. 20 minutter forsinkede fra Barcelona, men nåede alligevel

Aalborg kl. 15.00. Det gik hurtigt med at få vores bagage, og så gik turen til Randers og derefter Silkeborg. Vi var i Silkeborg ca. kl. 17.30, efter en uge med 22-26 grader og mange oplevelser.

Alice Holmgaard



Ankommen til Barcelona



Byrundtur



La Sagrada Familia



Monserrat